

Zondag 27 oktober 2024



Viering van de 22^e zondag na Pinksteren

Nieuwe Kerk, Groningen

Aan deze dienst werken mee:

Karina Davidse, ouderling van dienst

Frank Bandringa, diaken van dienst

ds. Tiemo Meijlink, voorganger

Mannes Hofsink, organist

Adrie Huttenga, lector

Alexander Brands, koster

Joop Duzink, geluid

Gert-Jan Verheij, beeld

e.v.a.

VOORBEREIDING

- Orgelspel

- Welkom

- Ontsteken van de kaarsen

o: Wij vormen een open kring in het licht van Gods goedheid

Allen gaan staan

- Bemoediging en drempelgebed:

o.: Onze hulp is de naam van de Eeuwige

a.: **Schepper en behoeder van alle leven**

o.:

door Jezus Christus, onze Heer

a.: **Amen**

- Openingslied: Psalm 130, 1, 2 en 3 “Uit diepten van ellende”

1 Uit diep-ten van el-len-de
roep ik tot U, o Heer.
Gij kunt ver-los-sing zen-den,
ik werp voor U mij neer.
O laat uw oor zich nei-gen
tot mij, tot mijn ge-bed.
Laat mij ge-hoor ver-krij-gen,
red mij, o He-re red!

2 Zoudt Gij indachtig wezen
al wat een mens misdeed,
wie zou nog kunnen leven
in al zijn angst en leed?
Maar Gij wilt ons vergeven,
Gij scheldt de schulden kwijt,
opdat wij zouden vrezen
uw goedertierenheid.

3 Ik heb mijn hoop gevestigd
op God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten
wachters het morgenlicht
blijf ik, o Heer, verwachten
uw lichtend aangezicht.

Allen gaan zitten

- Kyrie en Gloria

v.: Laten wij roepen tot God om zijn ontferming over de nood van de wereld
en laten wij hem loven om zijn liefde en zijn eindeloze trouw,
na het gesproken Kyrie-gebed zingen wij (Lb 299 e):

The musical score consists of six staves of music, each with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The lyrics are written below the notes. The first five staves end with a repeat sign (||), and the sixth staff ends with a double bar line (||).

1: Heer, ont-ferm u,
||: Heer, ont-ferm u,
1: Chris-tus, ont-ferm u,
||: Chris-tus, ont-ferm u,
1: Heer, ont-ferm u o - ver ons,
||: Heer, ont-ferm u o - ver ons.

1+II: Glo-rie, glo-rie aan God hoog in de he-mel
en op aar-de vre-de in men-sen
van zijn be-ha-gen.
Wij lo - ven U, aan - bid - den U,
ver - e - ren en ze - genen U.
Wij danken U om uw glo-rie!
He-mel-se ko-ning, God o-ver al - len,
Va - der van mensen!
Je - zus Messi - as, één met de Va-der,
Lam van God, die wegdraagt de zon-den
van heel on-ze wereld:
geef uw ontferming!
Hei-lig, hei - lig zijt Gij alleen
Heer, Al-lerhoogste,
Je - zus Messi - as, hei - li - ge Geest,

glo - rie van God!
 U al - le eer, nu en al tijd.
 A - men, a - men,
 a - men.

Liedboek Online

RANDOM HET WOORD

- Groet

v: De Eeuwige zal bij u zijn

a: **Ook u zal God bewaren**

- Gebed van de zondag

v: ... *door Jezus Christus onze Heer*

a: **Amen**

- Verhaal van Mirjam en Micha, gevolgd door het lied:

Mir - jam en Mi - cha, een nieuw ver - haal,
 wordt hier ver - teld voor ons al - le - maal.
 Van ge - lo - ven word je blij.
 Hier hoort ie - der kind er - bij.

Mir - jam en Mi - cha, een oud ge - heim
 God houdt niet op bij de men - sen te zijn.
 Steek het klei - ne licht - je aan,
 kom je mee, wij mo - gen gaan.

- Lezing Oude Testament: Jesaja 59, 9 - 19 (NBV)

- ⁹ Daarom blijft het recht ver van ons
 en is gerechtigheid voor ons onbereikbaar.
 Wij hopen op licht, maar het is duister,
 op een sprankje licht, maar we dolen in het donker.
- ¹⁰ We tasten als blinden langs de muur,
 we tasten rond als iemand die niets kan zien.
 Op klaarlichte dag struikelen we alsof het schemert,
 in de kracht van ons leven lijken we dood.
- ¹¹ Wij allen grommen als beren,
 we klagen en kreunen droevig als duiven.
 Wij hopen op recht, maar het is er niet,
 op redding, maar ze blijft ver van ons.
- ¹² Want talloos zijn onze misdaden jegens U,
 onze zonden getuigen tegen ons.
 We zijn ons van onze misdaden bewust
 en erkennen ons wangedrag:
- ¹³ we zijn opstandig en de HEER ontrouw,
 we zijn afvallig van onze God,
 we zijn belust op bedrog en onderdrukking,
 zwanger van leugens brengen we onwaarheid voort.
- ¹⁴ Het recht is verdrongen
 en de gerechtigheid blijft ver van ons;
 de waarheid struikelt op straat
 en de oprechtheid krijgt nergens toegang.

15 Zo laat de waarheid verstek gaan,
en wie het kwaad wil mijden, wordt uitgebuit.
Maar de HEER zag het,
en het was slecht in zijn ogen
dat er geen recht meer was.

16 Hij zag dat er niemand was,
Hij was geschokt dat niet één mens ingreep.
Op eigen kracht bracht Hij redding
en zijn gerechtigheid spoorde Hem aan.

17 Hij gordde het harnas van de gerechtigheid aan
en zette de helm van de redding op zijn hoofd.
Hij deed het kleding van de vergelding aan
en hulde zich in de mantel van de strijdlust.

18 Hij zal ieder naar zijn daden vergelden:
woede voor zijn vijanden,
wraak voor zijn tegenstanders;
ook op de eilanden wreekt Hij zich.

19 In het westen zal men de naam van de HEER vrezen
en in het oosten zijn majesteit.
Want Hij zal komen met de kracht
van een rivier in een smalle bedding,
voortgestuwd door de adem van de HEER.

- Lied: Psalm 13 “Hoe lang, Heer, gaat Gij mij voorbij” - Lb 13a



2 Hoe lang, o God, houdt U zich stil
terwijl ik op U wacht.
En redt U mij uit deze nood?
Mijn hart voelt zo verdord en dood
het kwaad heerst dag en nacht.

3 Zolang, o God, houd ik nog hoop.
Ik ben U toevertrouwd.
Verlos mij van mijn zware last.
Tot zo lang houd ik hieraan vast
dat U nog van mij houdt.

- Lezing uit het Nieuwe Testament: Marcus 10, 46 - 52

⁴⁶ Ze kwamen in Jericho. Toen Hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg; het was Bartimeüs, de zoon van Timeüs. ⁴⁷ Toen hij hoorde dat Jezus van Nazaret voorbijkwam, begon hij luidkeels te roepen: 'Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!' ⁴⁸ De omstanders berispten hem en zeiden dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder: 'Zoon van David, heb medelijden met mij!' ⁴⁹ Jezus bleef staan en zei: 'Roep hem.' Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: 'Houd moed, sta op, Hij roept u.' ⁵⁰ Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. ⁵¹ Jezus vroeg hem: 'Wat wilt u dat Ik voor u doe?' De blinde antwoordde: 'Rabboeni, zorg dat ik kan zien.' ⁵² Jezus zei tegen hem: 'Ga heen, uw geloof heeft u gered.' En meteen kon hij zien en hij volgde Hem op zijn weg.

- Gezongen Acclamatie: "U komt de lof toe" - Lb 339a

U komt de lof toe, U het ge-zang,
U al-le glo-rie, o Va-der,
o Zoon, o hei-li-ge Geest
in al-le eeu-wen der eeu-wen. Liedboek Online

- Overweging

- Lied: "Licht dat ons aanstoot in de morgen" - Lb 601



1 Licht dat ons aan-stoot in de mor-gen,
voor-tij-dig licht waar-in wij staan
koud, één voor één, en on-ge-bor-gen,
licht o-ver-dek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uit-val, dat wij al-len
zo zwaar en droe-vig als wij zijn
niet uit-el-kaars ge-na-de val-len
en doel-loos en on-vind-baar zijn.

Liedboek Online

2 Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij,
kijk uit mijn ogen of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

3 Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

- Kinderen komen terug van de kindernevendienst

GEBEDEN EN GAVEN

- Mededelingen door diaken
- Gaven
 - 1^e Collecte: Kledingbank Maxima
 - 2^e Collecte: Stedelijk Kerkenwerk



Tikkie Collectes
Nieuwe Kerk
kerk050.nl/NKC

Voor uitleg collectes zie Zondagsbrief

- Gebed over de gaven

- Voorbeden

Na de woorden 'tot U bidden wij':



- Stil gebed

- Onze Vader (NBV₂₁)

**Onze Vader in de hemel
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.**

TENSLOTTE

Allen gaan staan

- Slotlied: Lb 827 "Mensen, wij zijn geroepen om te leven"

1 Mens-en, wij zijn ge-roe-pen om te le-ven!
Hoog is de he-mel bo-ven ons ver-stand
en on-der on-ze voe-ten hier be-ne-den
de goe-de grond, het groe-ne moe-der-land.

Liedboek Online

- 2 God onze toekomst, God is onze Vader,
Hij is het licht voor onze dagen uit.
De hele wereld leeft van zijn genade,
Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd.
- 3 Abraham heeft Hij eerst zijn woord gegeven,
dat als een zaad ontkiemde in zijn zaad,
om zo de toekomst tegemoet te leven
wanneer de grote oogst te velde staat.
- 4 Ja, wij zijn allen zonen der belofte,
kinderen van de dag die komen zal,
als Hij, de Zoon, de Zon, daalt uit de hoogte,
roepend van recht en vrede overal!

- Zending en Zegen

V.: ...

A - men, a - men, a - men.

- Orgelspel



ZONDAGSBRIEF

27 oktober 2024

Eerste collecte: Kledingbank Maxima (Groningen)

Kledingbank Maxima Stad is een modezaak waar cliënten van de voedselbank Groningen kunnen komen winkelen. Of via een verwijzing. Er is nieuwe en gebruikte kleding. Kledingbank Maxima is een modezaak met paskamers, alleen zonder kassa.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk

De tweede collecte is een extra bijdrage in de uitgaven binnen onze eigen gemeente. Met deze bijdrage stimuleren we de aandachtspunten uit ons beleidsplan. U kunt hierbij denken aan: Onderzoek naar en uitvoering van energiebesparingsmaatregelen. Zoals u kunt begrijpen, is het niet eenvoudig om onze kerkgebouwen te isoleren en is hier veel geld voor nodig.

Volgende week zondag kunt u weer collectebonnen kopen. Er is dan ook een derde collecte.

KINDERDIENST EN OPPAS

Er is kinderdienst voor jongere door Lianne en Tina voor oudere kinderen. Jantine/Erwin verzorgen de kinderopas. (Herfstvakantie)

BLOEMENGROET

De bloemen uit de kerk gaan met een groet en felicitaties naar mevrouw Nap-Wolthuis, Nieuwe Ebbingestraat. Ook gaan bloemen met een groet en veel dank naar mevrouw Gonda Holen aan de Kraneweg.

KOFFIEDIENST

De koffietafel wordt vanmorgen verzorgd door Willem Lammerts en Auk Bakker.

Hebt u informatie over mensen die jarig zijn, een jubileum vieren of gewoon een bloemetje uit de kerk nodig hebben, dan kunt u dat doorgeven aan Elly Jagersma, e-mail ellyjagersma@gmail.com

KAARTJES VOOR GEMEENTELEDEN

We starten vandaag, zondag 27 oktober, met het sturen van een kaart naar een gemeentelid. De kaart is bedoeld voor jan en alleman, niet alleen bij ziekte, jubilea e.d.

We denken aan ouderen die niet meer zo gemakkelijk naar de kerk kunnen.

Aan iemand die we al een poosje missen in de kerk. Er zijn genoeg redenen om iemand te laten weten dat we aan ze denken.

Misschien kent u de persoon op de kaart niet, maar dat hoeft geen probleem te zijn. Iedereen die het leuk vindt kan iets op de kaart schrijven.

Ook zelf kunt u een naam doorgeven, er ligt een doosje bij de kaart waarin u de gegevens kunt deponeren, graag ook het adres.

De kaart ligt op een tafel naast de koffietafel, de naam staat op de kaart.

De dienstdoende ouderling zal er zorg voor dragen dat de kaart bezorgd wordt. Ook bij vragen kunt u de dienstdoende ouderling aanspreken.

We hopen dat het veel mensen blij maakt, door een moment van aandacht.

De pastorale raad.

INZAMELING KLEDING EN DEKENS

Jaarlijks, op 11 november, zamelt de Martinikerk jassen en dekens in voor dak- en thuislozen. Op de ochtend van Sint Martinusdag staan de deuren van het koor open, zodat Stadgers er hun kleding en dekens kunnen afgeven. De kerk draagt er zorg voor dat de ingezamelde goederen naar het opvangcentrum Wender gaan. Een deel is bestemd voor Dorcas, de hulporganisatie die werkt in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten. Ingang via de bruidsdeur van 11.00 uur tot 16.00 uur. *Met vriendelijke groet, Jan Haak*

BIBLIODRAMA AVONDEN IN DE NIEUWE KERK

Hoe ontsluit je bijbelverhalen in deze tijd? Bibliodrama is een krachtige vorm om te ontdekken hoe bijbelverhalen raken aan ons leven vandaag de dag.

Stap zelf via een rol een bijbelverhaal binnen en ervaar wat er dan gebeurt. Onderzoek via spel en beweging, hoe de oude verhalen tot leven komen. In ontmoeting met elkaar verken je wat dit met je doet, wat raakt en tegenstaat. Zo ontdek je nieuwe betekenissen in het verhaal en verrijk je jouw levensverhaal met nieuwe perspectieven.

Ook dit najaar organiseren we weer twee keer een bibliodrama avond in de Nieuwe Kerk. Een mooie kans om op een inspirerende en nieuwe manier je eigen levensverhaal met bijbelverhalen in verbinding te brengen. De avonden staan gepland op dinsdag 22 oktober en dinsdag 5 november in het Nieuwe Kerk Centrum, vanaf 19:45 uur.

Wil je meer informatie of lijkt het je leuk om deel te nemen? Mail dan naar: t.liefting@nieuwekerk.org

GESPREKKEN OVER DE DOOD

Op 1 november, 21 november en 10 December opent de Nieuwe Kerk haar deuren om in gesprek te gaan over de dood. De dood is deel van het leven. Maar we praten er maar weinig over. Op deze avonden gaan we juist wel het gesprek aan. En praten we in kleine groepjes over welke plaats de dood heeft in ons leven. Over onze ervaringen, gedachten en over wat de dood ons te vertellen heeft over het leven. De avonden worden begeleid door Nynke Vos en Jorg Vletter. Nynke is rouwbegeleider en jongerencoach. Jorg is verliesbegeleider en organisatiepilot. Het is een open avond; iedereen is welkom, het maakt niet uit of je gelovig bent of niet.

Programma 19.45 inloop- 20.00 Start- 21.30 Einde

Met dit formulier kun je je opgeven en aangeven welke avond je wilt komen. Je ontvangt dan over een aantal weken meer informatie via de mail. Je mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor communicatie over deze avonden.

GESPREKSGROEP GELOOF EN KLIMAAT 29 OKTOBER OM 20.00 UUR

Nieuwe Kerk Centrum, Nieuwe Boteringstraat 1-15, 9712 PT

Vorig jaar stond de Nieuwe kerk in het teken van het klimaat. Als afsluiting hebben velen genoten van de opvoering van de muziektheater voorstelling "Op het spel".

Dit jaar blijven we een aantal (maar minder) activiteiten aanbieden.

De eerste activiteit is op 29 oktober om 20.00 uur in het Nieuwe Kerk Centrum aan de Nieuwe Boteringstraat

Dit is een interkerkelijke gespreksgroep die vorige jaar gestart is vanuit de Nieuwe Kerk. Inmiddels doen er mensen mee van de Stadskerk, de Pepergasthuiskerk, de Fonteinkerk, de Immanuel Kerk, de Bron en natuurlijk de Nieuw Kerk. Maar ook mensen die niet bij een kerkgenootschap horen mochten we verwelkomen.

Na een jaar praten en het delen van onze zorgen over de klimaatcrisis besloten we dat we doorgingen. Echter lijkt het ons te weinig voldoening te geven om alleen maar te praten en proberen we ook wat te gaan doen om onze zorgen om te zetten in actie. In de eerste bijeenkomst zal het artikel van Lieke Weima uit Trouw van 21 oktober jl centraal staan ("Activisme is voor mij hardop liefhebben")

Wie doet mee met praten en eventueel doen? De hele cyclus is 5 keer, maar ook 1 keer langs komen is prima Schrik niet: we gaan niet op de A12 zitten. We proberen een stap verder te komen dan vorig jaar en ook de gemeente erbij te betrekken.

Opgave via: jeltjekromkamp@gmail.com

MEEDOEN MET KINDERKERSTNACHT 2024

Meedoen geeft plezier! Je oefent jezelf in een project waarbij alle generaties vertegenwoordigd zijn, en samen vertolken we een hoopvol en eeuwenoud verhaal.

Wie helpt mee om de Kinderkerstnacht op 24 december mogelijk te maken, voor meer dan 500 bezoekers uit heel Stad?

We hebben naast toneelspelers (kinderen en volwassenen) mensen nodig om

- het licht of het geluid (stage) te bedienen bij de uitvoeringen op 24 december;
- welkom te heten;
- als bedrijfshulpverlener klaar te staan;
- voor- en nadien op te ruimen;
- een rit in de auto te doen om de lichtspullen op te halen en te brengen (op 23/24 dec en 27/28 dec).

Meld je bij jantinezuur@gmail.com! Dankjewel!

'ETERNAL LIGHT: A REQUIEM'

DOOR DE CANTORIJ VAN DE NIEUWE KERK

zaterdag 2 november 20:00 - 21:30 uur

Op Allerzielen brengt de Cantorij van de Nieuwe Kerk o.l.v. Mannes Hofsink 'Eternal Light: A Requiem' van Howard Goodall (1958) ten gehore

MORGENDIENST MET GEDACHTENIS VAN OVERLEDENEN

zondag 3 november 10:00 - 11:00 uur

De eerste zondag van november gedenken wij in de Nieuwe Kerk de overledenen. Wij noemen de namen van wie ons ontvielen en ontsteken een licht bij elke naam die genoemd wordt of stil wordt megedragen in onze harten. We laten ons troosten door de woorden, de stilte, de muziek en het licht; door elkaar en door God. De lezingen zijn Psalm 138 en Matteüs 5:1-12.

Voorganger is Tirtsa Liefing-van den Toren. Organist is Mannes Hofsink.

De namen die in de liturgie worden genoemd zijn in de voorbije weken aangedragen. Vanwege de zorgvuldige voorbereiding van de dienst kunnen we nu helaas geen nieuwe namen toevoegen. Maar laat dat geen belemmering zijn: het is sowieso voor iedereen mogelijk om tijdens de dienst naar voren te komen om voor wie jou dierbaar was een kaarsje aan te steken.

KOPIJ VOOR KIS INLEVEREN VÓÓR 10 november 2024 VIA

KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG

KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF INLEVEREN ELKE WOENSDAG VOOR 19.00 UUR VIA

ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG