

ZONDAG 3 NOVEMBER 2024

7^e zondag van de herfst



ALLERZIELEN



Aan deze dienst werken mee:

Gretha Klaver, 1^e ouderling en gedachtenis

Coos Engelsma, 1^e diaken

Joanneke Smeenk, lector

m.m.v. projectkoor o.l.v.

Mannes Hofsink, cantor organist

ds. Tirtsa Liefding-van den Toren, voorganger

Adrie Huttenga, geluid

Wieger Riemersma, beeld

Ronald Bas, koster

VOORBEREIDING

Orgelmuziek

Welkom

Ontsteken van de tafelkaarsen

o.: Wij vormen een open kring in het licht van Gods goedheid

Allen gaan staan

Lied: 'Wij zoeken hier uw aangezicht' - LB 281

(Vers 1 en 10: allen, even verzen: hoge stemmen, oneven verzen lage stemmen)



Liedboek Online

- 2 Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison.
- 3 Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison.
- 4 Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison.
- 5 Dat ieder die zich tot u wendt,
de gloed van uw genade kent.
Kyrie eleison!
- 6 De zon straalt van uw aangezicht
en zet ons leven in uw licht.
Amen. Halleluja!

- 7 Gij hebt uw woord gestand gedaan:
wij zijn met Christus opgestaan!
Amen. Halleluja!
- 8 Hij gaat ons voor, is ons vooruit.
De schepping zingt zijn vreugde uit:
Amen. Halleluja!
- 9 Het lied van wie zijn voorgegaan
zet ons vandaag tot zingen aan:
Amen. Halleluja!
- 10 Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan.
Amen. Halleluja!

Bemoediging en drempelgebed

- o.: Onze hulp is de naam van de Eeuwige
a.: **Schepper en behoeder van alle leven**
o.: ...
a.: **Amen**

Allen gaan zitten

Verhaal van Mirjam en Micha, gevolgd door het lied:

Mir - jam en Mi - cha, een nieuw ver - haal,
wordt hier ver - teld voor ons al - le - maal.
Van ge - lo - ven word je blij.
Hier hoort ie - der kind er - bij.

Mir - jam en Mi - cha, een oud ge - heim
 God houdt niet op bij de men - sen te zijn.
 Steek het klei - ne licht - je aan,
 kom je mee, wij mo - gen gaan.

LICHT TOT GEDACHTENIS

Gebed

Lied: Bij God ben ik geborgen - *Mon âme se repose (Taizé) Psalm 62,2*

Bij God ben ik ge-bor-gen met heel mijn ziel, Hij is mijn rots, mijn heil.
 En - kel bij God ver - stilt mijn ziel in vre - de; ik vind rust in Hem. Bij

Toelichting

De ouderling leest tijdens het zingen van het lied onder pianospel de namen van gemeenteleden en geliefden die in het afgelopen jaar of daarvoor zijn overleden.

Tijdens het noemen van de namen en onder pianospel mag iedereen die dat wil naar voren komen om een waxinelicht aan te steken, om op deze wijze een overleden geliefde te gedenken. Het lied wordt herhaald halverwege het noemen van de namen en na het noemen van de namen

U hoeft niet te wachten tot de naam van uw dierbare genoemd wordt. En ook als u geen naam hebt aangedragen om hardop genoemd te worden, bent u van harte welkom om toch naar voren te komen om een waxinelicht aan te steken.

Op twee punten, vóór de dooptuin, staan ambtsdragers met een brandend wakekaarsje. Langs twee zijden van twee gereedstaande tafels kunnen mensen lopen om een waxinelicht aan te steken. Mensen keren vervolgens terug naar hun plaats.

Laten de namen genoemd blijven van wie gestorven zijn, door God verzameld in zijn eeuwige licht. Zij schonken ons het leven, hun liefde, hun vriendschap. Zij deelden met ons de dagen en de nachten. Wij gedenken hen voor Gods aangezicht:

Margje Wielstra - Bouman	07-11-2023	89 jaar
Ger Oostlander	03-12-2023	86 jaar
Alie Kloosterman	18-12-2023	70 jaar
Hendrik (Henk) Mooibroek	23-12-2023	84 jaar
Wilhelmina Jacoba Knol-Dominicus	30-12-2023	91 jaar
Marten Maring	02-01-2024	90 jaar
Wim Rijkens	29-01-2024	72 jaar
Gerrit (Geert) Berenschot	01-02-2024	56 jaar
Aaltje van Heukelem - Beukema	18-02-2024	91 jaar
Rinske van der Ven - Falkena	25-02-2024	100 jaar
Gerrit Smits	01-03-2024	82 jaar
Hesdey Hoogdorp	20-03-2024	68 jaar
Nel van der Veen - de Smidt	19-03-2024	93 jaar
Maria Sophia (Marieke) Kuipers	24-04-2024	37 jaar
Jan Meijer	24-04-2024	89 jaar
Dick Jager	02-05-2024	72 jaar
Ankje Bosscha	15-08-2024	65 jaar
Lydia Hoogdorp Kross	20-08-2024	67 jaar
Gerrie van Dieren-Veltkamp	22-08-2024	89 jaar
Gerard Joosse	13-10-2024	79 jaar
Frans Rodermans	08-02-2023	64 jaar
Anton van Velzen	18-12-2020	85 jaar

Arthur Frenay
Hans Harco Schoonbeeg
Roelof Ham
Marie Wachtmeester
Dinie Smit
Lubertus Tangenberg

27-11-2019

01-07-2014

54 jaar

Lied: 'Vrienden die zijn overleden' - LB 733
(gezongen door het projectkoor)

Vrienden die zijn overleden,
die ons zijn voorgedaan,
vouw ze samen in de vrede
Van Uw ene naam.

Laat ze niet tot niets bevroren
in de ijsskou van voorbij,
laat hun namen nieuw geschieden
aan uw overzij.

Allen die zo, zonder adem
biddende, zijn voorgedaan,
bind ze samen in het samen
van uw vaste naam.

RONDOM HET WOORD

I voorganger



Uw woord een zuil van licht, een wolk van wijsheid,

II allen



uw woord een zuil van licht, een wolk van wijsheid;

I *II*



o - pen u, o - pen ons.



Ga in ons op en wij dra-gen vrucht.

Lezing: Openbaring 7, 9 - 17

⁹ Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niemand tellen kon, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. ¹⁰ Luid riepen ze: 'De redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam!' ¹¹ Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze wierpen zich neer voor de troon en aanbaden God ¹² met de woorden: 'Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.'

¹³ Een van de oudsten sprak mij aan: 'Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze vandaan?' ¹⁴ Ik antwoordde: 'U weet het zelf, heer.' Hij zei tegen me: 'Dat zijn degenen die de grote verdrukking hebben doorstaan. Ze hebben hun kleren witgewassen met het bloed van het lam. ¹⁵ Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om Hem te vereren. En Hij die op de troon zit zal bij hen wonen. ¹⁶ Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. ¹⁷ Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.'

Evangelielezing: Matteüs 5, 1 - 12 *(deels gezongen door het projectkoor - LB 989)*

¹Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. ²Hij nam het woord en onderrichtte hen:

*Gelukkig de armen van geest,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig de treurende,
want zij zullen getroost worden.
Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen de aarde beerven.
Gelukkig wie honger en dorst naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gelukkig wie vervolgd worden om de gerechtigheid,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.*

¹¹Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. ¹²Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel; zo immers vervolgd en ze vóór jullie de profeten.

Lied: 'O Heer God, erbarmend, genadig, lankmoedig' - LB 329

O Heer God, er - bar - mend, ge - na - dig, lank - moe - dig,
rijk aan lief - de, rijk aan trouw, be - wa - rend lief - de
tot het dui - zend - ste ge - slacht.

Liedboek Online

Overweging

Lied: 'Zo vriendelijk en veilig als het licht' - LB 221

1 Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen gesla - gen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vra - gen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij be - hoeden en op handen dra - gen.

Liedboek Online

- 2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
- 3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft -
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

De kinderen keren terug

GAVEN EN GEBEDEN

Mededelingen

Gaven

- 1^e Collecte: Opleiding
thuiszorgwerkers Libanon
- 2^e Collecte: Stedelijk Kerkenwerk
- 3^e Collecte: Diaconie Nieuwe kerk



Tikkie Collectes
Nieuwe Kerk
kerk050.nl/NKC

Voor uitleg collectes zie Zondagsbrief

Gebed over de gaven

Voorbeden

Tot u bidden wij:

1 Heer, hoor ons bid-den, laat ko-men uw rijk!

Liedboek Online

Stil gebed

Onze Vader:

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid.
Amen.

(NBV 2021)

Allen gaan staan

SLOT

Lied: 'God, schenk ons de kracht' - NLB 418



1 God, schenk ons de kracht dicht bij U te blij-ven,



dan zal ons geen macht uit el-kan-der drij-ven.



Zijn wij in U een, sa-men op uw we-gen



dan wordt ons tot ze-gen la-chen en ge-ween. zoekOnline

2

Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, -
vruchtbaar in de Heer.

3 Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

4 God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geweest.

Zegen

v.: ...

The image shows a musical score for the hymn 'Zegen'. It consists of two staves: a vocal line on top and an organ accompaniment line on the bottom. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 4/4. The vocal line has three measures of music with the lyrics 'A - men, a - men, a - men.' written below. The organ accompaniment features a steady bass line with chords in the right hand. The lyrics are: A - men, a - men, a - men.

a.:

Orgelspel



ZONDAGSBRIEF

3 november 2024

COLLECTES

Eerste collecte: Opleiding thuiszorgwerkers in Libanon.

Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan. Kerk in Actie ondersteunt medische trainingen voor Libanezen en Syrische vluchtelingen. Na de training en hun diplomering kunnen ze vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan hun eigen familieleden en burens. Dat biedt hoop voor de toekomst!

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk

De tweede collecte is een extra bijdrage in de uitgaven binnen onze eigen gemeente. Met deze bijdrage stimuleren we de aandachtspunten uit ons beleidsplan. U kunt hierbij denken aan: Het in stand houden van meerdere vierplekken in onze stad. We zijn erg blij dat we op meerdere plekken in de stad dicht bij mensen kunnen zijn. Daar kunnen we relevante kerkelijke activiteiten houden, diaconale initiatieven ontplooiën en er zijn voor mensen in en om de kerk.

Derde collecte: bestemd voor Het eigen Wijkwerk

U kun weer collectebonnen kopen, bij de tafel naast de koffietafel.

KINDERDIENST EN OPPAS

Er is kinderdienst voor jongere kinderen door Geartsje en Marion voor oudere kinderen.

Coos en Mathilde verzorgen de kinderoppas. (Herfstvakantie)

BLOEMENGROET

De bloemen uit de kerk gaan met een groet en beterschapswensen naar de heer Wim Lammers, Muurstraat.

Ook gaan bloemen naar mevrouw Kroezen verblijvende in het Heymanscentrum, Henry Dunantlaan, met een groet en ter bemoediging.

Hebt u informatie over mensen die jarig zijn, een jubileum vieren of gewoon een bloemetje uit de kerk nodig hebben, dan kunt u dat doorgeven aan Elly Jagersma, e-mail ellyjagersma@gmail.com

BEDANKT

Fijne gemeente van de Nieuwe Kerk. Hartelijk dank voor het prachtige boeket bloemen die ik mocht ontvangen uit de dienst van 20 oktober voor mijn 88ste verjaardag bezorgt (met een bezoekje) door Klaas en Zwannet Meesters.
Janny Bouwmeester- Salomons

KOFFIEDIENST

Tom Loonstra en Els Koning verzorgen de koffietafel.

KAARTJES VOOR GEMEENTELEDEN

Zondag 27 oktober zijn we gestart met het sturen van een kaart naar een gemeentelid. De kaart is bedoeld voor jan en alleman, niet alleen bij ziekte, jubilea e.d. We denken aan ouderen die niet meer zo gemakkelijk naar de kerk kunnen. Aan iemand die we al een poosje missen in de kerk. Er zijn genoeg redenen om iemand te laten weten dat we aan ze denken. Misschien kent u de persoon op de kaart niet, maar dat hoeft geen probleem te zijn. Iedereen die het leuk vindt kan iets op de kaart schrijven. Ook zelf kunt u een naam doorgeven, er ligt een doosje bij de kaart waarin u de gegevens kunt deponeren, graag ook het adres. De kaart ligt op een tafel naast de koffietafel, de naam staat op de kaart. De dienstdoende ouderling zal er zorg voor dragen dat de kaart bezorgd wordt. Ook bij vragen kunt u de dienstdoende ouderling aanspreken. We hopen dat het veel mensen blij maakt, door een moment van aandacht. *De pastorale raad.*

INZAMELING KLEDING EN DEKENS

Jaarlijks, op 11 november, zamelt de Martinikerk jassen en dekens in voor dak- en thuislozen. Op de ochtend van Sint Martinusdag staan de deuren van het koor open, zodat Stadgers er hun kleding en dekens kunnen afgeven. De kerk draagt er zorg voor dat de ingezamelde goederen naar het opvangcentrum Wender gaan. Een deel is bestemd voor Dorcas, de hulporganisatie die werkt in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten. Ingang via de bruidsdeur van 11.00 uur tot 16.00 uur. *Met vriendelijke groet, Jan Haak*

BIBLIODRAMA AVONDEN IN DE NIEUWE KERK

Hoe ontsluit je bijbelverhalen in deze tijd? Bibliodrama is een krachtige vorm om te ontdekken hoe bijbelverhalen raken aan ons leven vandaag de dag.

Stap zelf via een rol een bijbelverhaal binnen en ervaar wat er dan gebeurt. Onderzoek via spel en beweging, hoe de oude verhalen tot leven komen. In ontmoeting met elkaar verken je wat dit met je doet, wat raakt en tegenstaat. Zo ontdek je nieuwe betekenissen in het verhaal en verrijk je jouw levensverhaal met nieuwe perspectieven. Ook dit najaar organiseren we weer twee keer een bibliodrama avond in de Nieuwe Kerk. Een mooie kans om op een inspirerende en nieuwe manier je eigen levensverhaal met bijbelverhalen in verbinding te brengen. De avonden staan gepland op dinsdag 22 oktober en dinsdag 5 november in het Nieuwe Kerk Centrum, vanaf 19:45 uur. Wil je meer informatie of lijkt het je leuk om deel te nemen? Mail dan naar: t.liefting@nieuwekerk.org

GESPREKKEN OVER DE DOOD

Op 1 november, 21 november en 10 December opent de Nieuwe Kerk haar deuren om in gesprek te gaan over de dood. De dood is deel van het leven. Maar we praten er maar weinig over. Op deze avonden gaan we juist wel het gesprek aan. En praten we in kleine groepjes over welke plaats de dood heeft in ons leven. Over onze ervaringen, gedachten en over wat de dood ons te vertellen heeft over het leven. De avonden worden begeleid door Nynke Vos en Jorg Vletter. Nynke is rouwbegeleider en jongerencoach. Jorg is verliesbegeleider en organisatiepiloot. Het is een open avond; iedereen is welkom, het maakt niet uit of je gelovig bent of niet. **Programma** 19.45 inloop- 20.00 start- 21.30 einde.

Met dit formulier kun je je opgeven en aangeven welke avond je wilt komen. Je ontvangt dan over een aantal weken meer informatie via de mail. Je mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor communicatie over deze avonden.

CANTATEDIENST OP ZONDAG 3 NOVEMBER OM 17.00 UUR. (VANMIDDAG)

Uitgevoerd wordt: **Aus der Tiefen – BWV 131 J.S. Bach**

Fürchte dich nicht – Johann Christoph Bach

Cantate Consort, solisten en barokorkest o.l.v. Jelte Hulzebos

Solisten:

Mattijs Hoogendijk – tenor

Roele Kok – bas

Orkest:

Helmut Riebl – viool

Rachael Yates – altviool

Laxmi Bickley – altviool

Vincent van Ballegooijen – hobo

Ester van der Veen – fagot

Saskia van der Wel – cello

Vincent van Laar – orgel

Voorganger: ds. Evert Jan Veldman - **Organist:** Mannes Hofsink

KOMENDE DIENST

De eerstvolgende dienst is op zondag 10 november in de Nieuwe Kerk. Tijdens deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Aanvang 10.00 uur.

Voorganger is Ds. Alexandra Matz.

KOPIJ VOOR KIS INLEVEREN VÓÓR 10 november 2024 VIA

KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG

KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF INLEVEREN ELKE WOENSDAG VOOR 19.00 UUR

VIA ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG