



ZONDAGSBRIEF 19 MAART 2023

### COLLECTES

1<sup>e</sup> Collecte: Diaconie in Stad

2<sup>e</sup> Collecte: PKN - Ontdekken in Kliederkerk



Tikkie Collectes  
Nieuwe Kerk  
kerk050.nl/NKC

### KINDERDIENST EN-KINDEROPPAS (in de Fontein)

De kinderdienst wordt geleid door Karina voor de jongste- en Marion voor oudere kinderen. De kinderoppas wordt verzorgd door Erwin/Jantine Landman en Karel v.d. Lingen.

### BLOEMENGROET

De bloemen gaan als groet en bemoediging naar Geert Berenschot, Laan van Corpus den Hoorn, Kamer 518.

En er gaat een bloemengroet, namens onze gemeente naar Joop Duzink, als dank voor zijn liefdevolle en tomeloze inzet voor onze wijkgemeente.

### ADRESSEN BLOEMENGROET

Mocht u een kaartje willen sturen naar bovengenoemde adressen, dan kunt u contact opnemen met [lidaduzink9@gmail.com](mailto:lidaduzink9@gmail.com) of telefoon 0646696542. Ook kunt u Tim Smid benaderen: [t.smid@nieuwekerk.org](mailto:t.smid@nieuwekerk.org)

**HEBT U INFORMATIE** over mensen die jarig zijn, een jubileum vieren of gewoon een bloemetje uit de kerk nodig hebben, dan kunt u dat doorgeven aan Elly Jagersma, e-mail [ellyjagersma@gmail.com](mailto:ellyjagersma@gmail.com)

### OPROEP

Vanwege verhuizing van één van de kosteren, is er een plaatst vrij gekomen voor het kosterchap. Zou je het leuk vinden om eens per 4 á 5 weken mee te draaien in het kostersteam, dan kan je dit melden bij Annie van Zanten, e-mail: [a.van.zanten4@kpnplanet.nl](mailto:a.van.zanten4@kpnplanet.nl)

## **WIE HELPT.**

De derde woensdag van de maand maakt een enthousiaste poetsclub de neven ruimten van de kerk schoon. Denk aan de oppaszolder en de kinderdienststruimte. We gaan wat ouderdomsklachten binnen de club ervaren. Wie helpt ons aan versterking? *Hartelijke groet, Harma van Gerwen, telefoon 050-3014721 / email: harma53@hetnet.nl*

## **SPAARDOOSJES**

De Kerk in Actie spaardoosjes die zijn uitgedeeld tijdens de gezamenlijke dienst in de Fontein, op zondag 19 februari j.l. kunnen ingeleverd worden op zondag 2 april. We hopen dat u/jij volle doosjes op de tafel bij de koffietafel kunt neerzetten. Alvast dank voor uw medewerking, namens de gezamenlijke diaconieën.

## **KOFFIEOCHTEND VOOR OUDEREN**

**dinsdag 28 maart 10:00 - 11:30 uur**

Koffie drinken, bijpraten en luisteren naar een Gronings verhaal. Van tevoren opgeven is niet nodig, ieder is van harte welkom! Kom gerust eens langs en ervaar dat het heel gezellig is.

## **KAARTAVOND NIEUWE KERK CENTRUM**

Vrijdag 31 maart is er weer een kaartavond voor de liefhebbers.

We beginnen om 19.30 uur, ieder is van harte welkom! Ook als u/jij nog nooit bent geweest, kom eens kijken, het is reuze gezellig.

*Hartelijke groet, Dick v.d. Leij*

## **BOEKENVERKOOP VRIENDEN VAN DE NIEUWE KERK**

2<sup>e</sup> hands boeken verkoop: de Vrienden van de Nieuwe Kerk hebben uit een erfenis heel veel fraaie nieuwe boeken aangeboden gekregen.

Zeker de moeite waard om weer eens te komen kijken of er iets voor u bij is. U kunt tijdens de donderdagopenstelling van de kerk van 10-16 uur in de kosterwoning beneden en ook op de slaapverdieping van de kosterwoning rondkijken en iets uitzoeken. Graag Contant betalen. De prijzen staan achter in de boeken.

Ook na de kerkdienst kan u kijken. En wie wil mag ook mij bellen of mailen voor een prive afspraak. Marijke Bootsma, [ambootsm@kpnmail.nl](mailto:ambootsm@kpnmail.nl) . tel 06 22 54 59 57. De opbrengst van de verkoop is voor projecten binnen de Nieuwe Kerk, zoals onderhoud orgel of restauratieprojecten, die niet door monumentenzorg worden betaald, maar wel moeten worden uitgevoerd.

## **PELGRIMAGE NAAR IONA**

Van 16 – 26 maart is de pelgrimage naar Iona. Vanwege corona is deze reis twee keer uitgesteld. Iona is een klein eiland voor de Schotse westkust met een grootse geschiedenis: cultureel, religieus, historisch en maatschappelijk van groot belang. We gaan met een groep van vierentwintig kleine en grote mensen.

Daaronder beide wijkpredikanten en de cantor-organist. Na thuiskomst beloven we inspiratie met u te delen.

Frieda Jager (ouderenpastor) neemt waar, waar nodig bijgestaan door ds. Alberte van Ess.

## **CONCERT JONGE MUSICI**

**zondag 26 maart 15:00 - 16:00 uur**

Met concerten voor jonge musici wil de Vereniging Vrienden van de Nieuwe Kerk jonge musici de mogelijkheid bieden om concertervaring op te doen. Om 15.00 uur begint het concert. De kerk is open vanaf 14.30 uur. Bij inloop krijgt u een kopje thee of koffie aangeboden. Na het concert is er gelegenheid om met een drankje na te praten met elkaar en de musici. De toegang voor het concert is vrij; na afloop is er een collecte.

PROGRAMMA :

**Silvio Salado *Orgel***

Tocatta in d ( Dorische) BWV 538

J. S Bach (1685-1750)

**Anne Maring *Viool***

Sonate voor vioolsolo nr.2

J.S. Bach

deel 3 Andante

Spaanse Dans nr.5

E. Granados (1867-1916)

**Silvio Salado *Orgel***

Prelude Fugue et Variation

C. Franck(1822-1890)

**Caspar Westerman *Cello***

**Nikolay Dimitrov *Piano***

Sonate voor cello en piano in C

S. Prokovjev (1891-1953)

1 Andante Grave

2 Moderato

3 Allegro ma non troppo

**Carlos Fernández Bollo *Orgel***

Choral I

C. Franck

## **ZONDAG 19 MAART CHORAL EVENSONG MARTINIKERK**

Zondag 19 maart (vanmiddag) is er weer een Choral Evensong van Choral Voices o.l.v. Daniel Rouwkema in de Martinikerk Groningen.

Voorganger is Sam van Leer, als organist valt dit keer Jan Hage in, de bekende organist van de Utrechtse Dom. Het anthem is van John Rutter, 'this our joyful hymn of praise'.

Verder is er een Engels lied met een Nederlandse oorsprong: 'We praise you, o God' uit het Lutheran book of worship van de Lutherse kerk in Amerika heeft de wijs van 'Wilt heden nu treden'.

Psalm 19 is getoonzet door Edward J. Hopkins; de preces and responses zijn van Philip Moore. Verder is er muziek van Peter Aston en de Zuid-Afrikaanse componist John Joubert.

Tot slot zingen we samen 'O God beyond all praising' op een melodie van Gustav Holst, die hoort bij 'I vow to thee, my country', een hymne die jaarlijks te horen is op Armistice Day, de dodenherdenking voor de gevallen van de Eerste Wereldoorlog.

## **ZONDAG 26 MAART: VISIOENEN VAN OPSTANDING**

**zondag 26 maart 10:00 - 11:00 uur**

Op de vijfde zondag van de Veertigdagentijd is er al een blik vooruit: we lezen opstandingsverhalen. De dorre doodsbeenderen uit het visioen van Ezechiël, de gestorven Lazarus: ze krijgen nieuw leven. Er wordt opgestaan – opdat we straks verstaan. Verstaan en zien, geloven en ervaren: dat God de God van leven is. De God die recht doet en redt. Dat lijkt tegen alles in. En tóch...

Ds. Ruth Peetoom gaat voor, Sander Booy is de organist.

**KOPIJ VOOR KIS AANLEVEREN VÓÓR 30 MAART 2023**

VIA [KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG](mailto:KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG)

**BERICHTEN VOOR DE ZONDAGSBRIEF AANLEVEREN**

**ELKE WOENSDAGAVOND VOOR 21.00 UUR VIA**

**[ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG](mailto:ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG)**