

3^e Paaszondag



**Bevestiging van Mariëlle Rodenburg - Splint
als dienaar van het Woord**

Nieuwe Kerk, 1 mei 2022

Afbeelding:

Mozaïek uit de 4^e eeuw in de kerk van de vermenigvuldiging aan het Meer van Galilea (Tabgha)

Aan deze dienst werken mee:

Klaas van der Lingen, 1^e ouderling

Frank Bandringa, 1^e diaken

Ipe van der Deen, lector

ds. Evert Jan Veldman, voorganger

ds. Mariëlle Rodenburg - Splint, voorganger

Jelte Hulzebos, organist

Adrie Huttenga, geluid

Yehudi Esenkbrink, beeld

Els Vonkeman, koster

VOORBEREIDING

- Orgelspel: Allegro en Adagio e mesto - C.Ph.E.Bach

- Woord van welkom

- Stilte

- Ontsteken van de tafelkaarsen

Allen gaan staan

allen Je-zus Christus is het licht van God,
ge - ze - gend is zijn naam!

Liedboek Online
(Lb 271)

- Groet en bemoediging

- o. Vrede u allen
die gekomen bent om geloof te vernieuwen
hoop te verkondigen en liefde te ervaren,
want Christus is opgestaan!
- a. JA, HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN!
- o. Wijd is de horizon
- a. RUIM ONZE BLIK
- o. Wij staan op nieuwe grond
- a. ADEMEN GODS TOEKOMST
- o. We zijn vrij!
- a. GELOOFD ZIJ GOD!

- Psalm van de zondag: psalm 33 vers 1, 2 en 8

1 Kom nu met zang en roer de sna - ren,
jij volk, dat leeft van 's He - ren recht.
Hij - zelf heeft zijn ge - trou - we scha - ren
een lof - zang in de mond ge - legd.

Wor-de als nooit te - vo - ren
 door wie Hem be - ho - ren
 't feest-lied in - ge - zet!
 Meld de blij - de ma - re
 bij de klank der sna - ren,
 steek de lof-trom - pet.

Liedboek Online

- 2 Zingt al wie leeft van Gods genade,
 want waarheid is al wat Hij zegt.
 Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
 op liefde rust zijn heilig recht.
 Die zich openbaarde overal op aarde,
 alles spreekt van Hem.
 Heemlen hoog verheven, vol van blinkend leven
 schiep Hij door zijn stem.
- 8 Wij wachten stil op Gods ontferming,
 ons hart heeft zich in Hem verheugd.
 Hij komt te hulp en geeft bescherming,
 zijn heilige naam is onze vreugd.
 Laat te allen tijde uwe liefd'ons leiden,
 uw barmhartigheid.
 God, op wien wij wachten, geef ons moed en krachten
 nu en voor altijd.

Allen gaan zitten

- Kyrie en Gloria

v.: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde:



- 2 Heldere bron, Gij zon die met gloed geneest,
dor hout bloeit op in uw open hof:
één en al bloesem, wekenlang feest -
wij plukken geloof en oogsten lof
- 3 Zing halleluja, nodig de volken: drink,
eet van de vrucht, gij gezegenden;
zing dat langs lucht en wolken weerklinkt:
verheven is Hij, de Levende!

Tekst André Troost Melodie Willem Vogel (Lb 648)

BEVESTIGING VAN MARIELLE RODENBURG - SPLINT IN HET AMBT VAN DIENAAR VAN HET WOORD

- Presentatie

.....
Voorganger:

Dan stel ik vast dat er geen bezwaren zijn.

Mariëlle is waardig om in het ambt bevestigd te worden,
waartoe de kerk van Christus haar geroepen heeft.

Loven wij de Heer.

Allen: **Wij danken God.**

- Odracht

- Gelofte

- Gebeden

- Stil gebed

- Lied: 'Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer' - Lied 360 vers 1, 2 en 4

1 Kom Schep-per, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw in-tocht, Heer;
ver-vul het hart dat U ver-beidt,
met he-mel-se barm-har-tig-heid.

Liedboek Online

2 Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt

4 Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.

- Bevestigingsgebed
- Bekleding met de stola
- Aanvaarding en verwelkoming

Allen gaan staan

Bevestiger:

Geliefde van Christus, dit is uw predikant.
Wilt u Mariëlle Rodenburg - Splint
als herder en leraar in uw midden ontvangen
en haar hooghouden in haar ambt?

a.: Ja, dat willen wij van harte.

- Vredesgroet

v : De vrede van de Heer zij altijd met u
Laten wij elkaar vrede toewensen

Wij brengen elkaar de vredegroet

RONDON HET WOORD

- Groet

v: De Eeuwige zal bij u zijn

a: OOK U ZAL GOD BEWAREN

- Gebed van de Zondag

- Lezing: Jesaja 61, 1 - 3 (NBV21)

61¹De geest van God, de HEER, rust op mij,
want de HEER heeft mij gezalfd.

Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft Hij mij gezonden,

om aan verslagen harten hoop te bieden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan geketenden hun bevrijding,

²om een genadejaar van de HEER uit te roepen

en een dag van wraak voor onze God,
om allen die treuren te troosten,
³om aan Sions treurenden te schenken:
een kroon op hun hoofd in plaats van stof,
vreugdeolie in plaats van rouw,
feestkledij in plaats van verslagenheid.
Men noemt hen Terebinten van gerechtigheid,
geplant door de HEER als teken van zijn luister.

- Lied: 'Omdat hij niet ver wou zijn' - Lied 528 vers 1, 3 en 5

1 Om-dat Hij niet ver wou zijn
is de Heer ge-ko-men.
Mid-den in wat men-sen zijn
heeft Hij wil-len wo-nen.
refrein:
Mid-den on-der u staat Hij die gij niet kent.
Mid-den on-der u staat Hij die gij niet kent.

Liedboek Online

- 3 God van God en licht van licht,
aller dingen hoeder,
heeft een menselijk gezicht,
aller mensen broeder
Refrein
- 5 Wees verheugd, van zorgen vrij:
God die wij aanbidden
is ons rakelings nabij,
wonend in ons midden.
Refrein

- Lezing: Johannes 21, 1 - 14 (NBV21)

21¹Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. ²Bij het meer waren Simon Petrus en Tomas (dat is Didymus, 'tweeling'), Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee andere leerlingen. ³Simon Petrus zei: 'Ik ga vissen.' 'Wij gaan met je mee,' zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. ⁴Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. ⁵Hij riep: 'Hebben jullie iets te eten, jongens?' 'Nee,' antwoordden ze. ⁶'Gooi het net uit aan de rechterkant van het schip,' riep Jezus, 'dan lukt het wel.' Ze wierpen het net uit, en er zat zo veel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. ⁷De leerling van wie Jezus veel hield zei tegen Petrus: 'Het is de Heer!' Zodra Simon Petrus dat hoorde, deed hij zijn bovenkleed aan - want hij was nauwelijks gekleed - en sprong in het water. ⁸De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer tweehonderd el. ⁹Toen ze aan land kwamen zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. ¹⁰Jezus zei: 'Breng ook wat van de vis die jullie daarnet gevangen hebben.' ¹¹Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, welgeteld honderddrieënvijftig, en toch scheurde het niet. ¹²Jezus zei tegen hen: 'Kom, eet iets.' Geen van de leerlingen durfde Hem te vragen wie Hij was, ze begrepen dat het de Heer was. ¹³Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en Hij gaf hun ook vis. ¹⁴Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat Hij uit de dood was opgestaan.

- Acclamatie bij de lezingen

Gij zijt het licht der
we - reld, Gij zijt het brood des
le - vens. Lof zij U, Chris - tus.

- Overweging

- Orgelspel: Wer nur den lieben Gott lässt walten - M. Reger

- Lied: 'U kennen, uit en tot U leven' - Lied 653 vers 1, 4 en 7

1 U ken-nen, uit en tot U le-ven,
Ver-bor-ge - ne die bij ons zijt,
zo-lang ons 't aan-zijn is ge - ge-ven,
de aar-de en de aard - se tijd, -
o Christus, die voor ons be - gin
en ein-de zijt, der we - reld zin!

Liedboek Online

4 Gij zijt het licht van God gegeven,
een zon die nog haar stralen spreidt,
wanneer het nacht wordt in ons leven,
wanneer het nacht wordt in de tijd.
O licht der wereld, zie er is
voor wie U kent geen duisternis.

7 O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

GEBEDEN EN GAVEN.

Mededelingen door diaken

Gaven

1^e Collecte: Stichting Chavah Groningen

2^e Collecte: Stedelijk Kerkenwerk

3^e Collecte: Eigen Wijkwerk

Voor uitleg zie zondagsbrief

U kunt uw gift overmaken via de tikkie, hierboven afgedrukt.

Of via het rekeningnummer van de wijkdiaconie NL61INGB 0007 39 7015

Achter in de kerk en bij de koffietafel staan schalen waarin u uw gift kunt deponeren.



Tikkie Collectes
Nieuwe Kerk
kerk050.nl/NKC

- Voorbeden met als acclamatie:



Liedboek Online

(Lb 368f)

- Stil gebed

- Onze Vader

**Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid.
Amen.**

(NBV21)

ZENDING EN ZEGEN

- Slotlied: 'Lof zij de Heer' - Lied 868 vers 1, 2 en 5

1 Lof zij de Heer, de al-mach-ti-ge
ko-ning der e-re.
Laat ons naar har-te-lust zin-gen en
blij mu-si-ce-ren.
Kom al-len saam,
psalm-zing de hei-li-ge naam,
loof al wat a-demt de He-re.

Liedboek Online

- 2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleugelen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
- 5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

- Zegen

A-men, a-men, a - men

- Orgelspel: Lobe den Herren - M.Reger



COLLECTES

Er zijn vanmorgen 3 collectes

De 1e collecte is voor : Groningen: Stichting Chavah

Stichting Chavah is opgericht om een plek te bieden aan tiener- en jonge moeders en hun kindje in de stad Groningen.

Chavah wil jonge moeders die ervoor gekozen hebben om hun kindje een kans in het leven te geven, maar niet weten hoe ze dit voor elkaar moeten krijgen, begeleiden om in de toekomst zelfstandig voor zichzelf en haar kindje te kunnen zorgen. De jonge moeder heeft een eigen woon- en slaapruijnte, sanitair en keukenblokje en deelt een gezamenlijke ruimte met maximaal 6 andere jonge moeders. Een gezin woont met hen op hetzelfde terrein, maar heeft haar eigen (woon)ruimten. Hierdoor is er bij Chavah plek, warmte en veiligheid en een begeleidingsprogramma voor de tienermoeder en haar kindje. Op hetzelfde terrein zijn in juni 2021 nog 6 volledig zelfstandige woonruimtes gereed gekomen. Naast woonruimte met begeleiding bieden we ook ambulante begeleiding. Voor dit werk is deze stichting afhankelijk van giften, daarom van harte bij u aanbevolen. Kijkt u voor meer informatie eens op www.chavah.nl

De 2^e collecte is bestemd voor het Stedelijk kerkenwerk.

Met deze collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.

Uit de vijf wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan de inzet van predikanten en kerkelijk werkers in onze wijkgemeenten. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom

De 3^e collecte is voor Het Eigen Wijkwerk

Hieruit worden o.a. de jeugddiensten, de kinderoppas en de kosten voor bijzondere diensten bekostigd. Ook worden hieruit de administratiekosten voor o.a. de liturgiën betaald.

OVERLIJDENSBERICHT

Op woensdag 20 april overleed Marten Martinus Kiemel op de leeftijd van 77 jaar. Hij woonde naast de Platinaflat. Op 25 april hebben we in het crematorium afscheid van hem genomen. Psalm 139, de paaspsalm, is gelezen en enkele coupletten zijn gezongen. Met zoon Philip en dochter Agnes, de kleinkinderen en familie stonden we stil bij zijn leven. Moge de Eeuwige allen nabij zijn die hem zullen missen. *ds. Simon W. Bijl*

BLOEMENGROET

De bloemen uit de kerk gaan met een groet en ter bemoediging naar Nieske Boonstra-Lesterstuiver, Scheltemaheerd. En als felicitatie, maar ook ter bemoediging, naar mevrouw Bierling-Volter, Oostersingel. Mevrouw is op 25 april 86 jaar geworden.

ADRESSEN BLOEMENGROET

Mocht u een kaartje willen sturen naar bovengenoemde adressen, dan kunt u mailen of bellen naar Lida Duzink, e-mail lidaduzink9@gmail.com of telefoon 050 5415029. Ook kunt u via de website, na inloggen 'Lief en Leed', gegevens en adressen vinden.

HEBT U INFORMATIE over mensen die jarig zijn, een jubileum vieren of gewoon een bloemetje uit de kerk nodig hebben, dan kunt u dat doorgeven aan Elly Jagersma, e-mail ellyjagersma@gmail.com

STILTEPORTAAL

Het Stilteportaal, in de hoofdingang van de Nieuwe Kerk, is dagelijks geopend van 10 uur-18 uur om even rust te zoeken of een kaarsje aan te steken.

TEAMWERK NIEUWE KERK

De kerkenraad zoekt versterking in drie rollen. Ook als u zichzelf niet in deze rollen ziet willen we toch vragen om mee te denken: wie zou dit goed op kunnen pakken? Want meer zien meer dan de kerkenraad alleen.

We zijn op zoek naar een ouderling die speciaal met de jeugd werkt.

We zijn ook op zoek naar een ouderling met speciale taak communicatie en website (voor een jaar). En we zoeken ondersteuning bij het behandelen van e-mails voor de scriba. Voor meer informatie hierover schiet u een lid van de kerkenraad aan of schrijft u naar scriba@nieuwekerk.org.

'TOETSENDRUKKERS' GEZOCHT

Van maandag 16 t/m woensdag 18 mei krijgt het Timpe-orgel een generale stembeurt. Hiervoor is iemand nodig die de orgelstemmer assisteert door op aangeven toetsen in te drukken. Omdat het meerdere dagdelen in beslag neemt en het 'eentonig' werk is, worden meerdere personen gezocht. Zou u een dagdeel ('s ochtends vanaf 8 uur en/of 's middags) willen helpen? Laat het me dan even weten.

Mannes Hofsink – e-mail: manneshofsink@gmail.com

VACATURE:

Oproep vrijwilligers inloop op donderdag in de Nieuwe Kerk.

Elke donderdag proberen we de Nieuwe Kerk open te stellen voor bezoekers. De openingstijden zijn van 10 – 16 uur. Om dit te realiseren is er een groepje vrijwilligers gevormd, die onderling afspreekt wie op welk tijdstip aanwezig is. We verdelen de dag in 2 á 3 blokken en zijn altijd met 2 personen aanwezig.

Door omstandigheden wordt het vrijwilligers groepje wat aan de kleine kant. Daarom hierbij een oproep aan mensen die het leuk vinden om aan deze activiteit mee te doen zich te melden.

Dit kan bij Tjitske Rutgers, 0629331769, of tjrutgersboer@gmail.com. Ook voor informatie kun je bij haar terecht. Je kunt natuurlijk ook gewoon op een donderdag langs komen om te zien hoe het er aan toe gaat.

UITNODIGING VOOR NIEUWKOMERS!

Bent u de afgelopen periode lid geworden van de protestantse wijkgemeente van de Nieuwe kerk, of bent u op een andere manier geïnteresseerd geraakt in onze wijkgemeente, dan nodigen wij u graag uit voor een nadere kennismaking. Misschien bent u al eens in de kerk geweest of kent u het monumentale gebouw alleen van de buitenkant.

Op zondagmorgen 8 mei, rond 11.00 uur, direct na de ochtenddienst van 10.00 uur, krijgt u de gelegenheid om de kerk van binnen nog eens goed te bekijken. Om kennis te maken met de andere nieuwkomers en mensen die al langer betrokken zijn bij de Nieuwe kerk.

Ook is er de mogelijkheid om geïnformeerd te worden over de activiteiten in (en rond) de Nieuwe kerk.

Wij nodigen u graag uit voor deze kennismaking.

Het programma is globaal als volgt:

We verzamelen bij de paaskaars.

11.00 uur Ontvangst met een kopje koffie in een bovenzaal van de kerk.

Kennismaken met elkaar, waarbij u tegelijkertijd informatie krijgt over activiteiten in en rond de Nieuwe kerk.

12.00 uur Voor de liefhebbers een rondleiding door de kerk en de plekken waar u anders nooit komt, zoals de ruimte van de cantorij ,de oppas zolder, kinderdienst ruimte en het orgel.

We hopen van harte u te mogen begroeten op zondag 8 mei.

Graag tot dan, namens de kerkenraad van de Nieuwe kerk.

THEMA-AVOND 'ETTY HILLESUM'

Op dinsdag 3 mei zal Nelleke Boonstra ons meenemen naar haar belangstelling voor Etty Hillesum.

'Onbevooroordeeld mensen tegemoet treden'. Dit citaat van Etty zal de rode draad zijn van het gesprek over Etty Hillesum. Wie was Etty Hillesum, wat deed zij, en hoe is zij bekend geworden?

Nelleke zal iets van haar levensverhaal vertellen en we lezen gedeeltes uit haar dagboek. De bezinnende teksten van Etty zijn actueel, zeker nu we weer met oorlog worden geconfronteerd.

Deze thema-avond is onderdeel van een reeks van 4 thema-avonden waarop steeds een gemeentelid ruimte krijgt om iets van zichzelf (werk, hobby, geloofsleven, etc.) te laten zien aan andere gemeenteleden.

Er is iedere keer ruimschoots gelegenheid voor een uitwisseling van gedachten. De avonden beginnen om 20 uur (tot 21:30 uur), maar je kunt vanaf 19:30 uur binnenkomen. Coos Engelsma coördineert de thema-avonden.

AVONDWANDELINGEN

We hebben 3 data geprikt. Start 19.30 tot ongeveer 20.30 uur. Donderdag 28 april. Donderdag 19 mei. Donderdag 2 juni. De wandeling op 28 april start in Zuidwolde, bij cafe Moeke Vaatstra. Een mooi stukje natuur, zo dicht bij de stad. Vanaf het centrum stad ongeveer 20 minuten fietsen naar Zuidwolde. De wandelingen op 19 mei en 2 juni starten om 19.30 bij de hoofdingang van de Nieuwe kerk, laat je verrassen! Iedereen is welkom en neem gerust je buur mee of wie je verder tegen komt! Hartelijke groeten.

Jan van der Molen Tel: 3189284 - Harma van Gerwen Tel: 3014721.

BESTE MENSEN.

Twee jaar geleden stopten door de pandemie de koffieochtenden in het Nieuwe Kerk Centrum. Gelukkig hebben we de draad weer kunnen oppakken. We zijn aan het inventariseren hoeveel mensen we kunnen verwachten op zo'n ochtend. Het zou fijn zijn om ook nieuwe mensen te mogen ontmoeten. Iedere Koffieochtend is het genieten met elkaar. Koffiedrinken, nieuwtjes uitwisselen, een mooi Gronings verhaal en zo kan er nog veel meer ter tafel komen. We hopen dat er weer enthousiaste mensen zullen komen. Voorheen hadden we om de week een Koffieochtend. Nu is het de bedoeling dit één keer per maand te organiseren. Voor nieuwkomers: kom gerust een keer langs.

U zit nergens aan vast. Het is op een dinsdag en we beginnen om 10 uur. Rond half 12 is het afgelopen. Voor informatie kunt u ons ook bellen. We hopen op een mooie opkomst en op een fijne nieuwe start.

Joke Riemersma tel.0644774049 en Frieda Jager tel. 0614427939.

Doe-Dienst 'Hopelijk... komt het goed' - 15 mei 2022

Wanneer je naar het nieuws kijkt, kun je soms moedeloos en somber worden. Komt het allemaal nog wel goed? Allemaal hebben we wel ook iets waarop we hopen. Een betere wereld, een nieuwe baan, een goed cijfer voor dat ene vak of dat we gezond blijven... Maar hoe blijven we hoopvol als het minder goed gaat of de wereld soms heel donker lijkt? Daar gaan we samen mee aan de slag én over in gesprek tijdens de volgende Doe-Dienst. De Doe-Dienst is een plek van ontmoeting en een interactief viermoment voor iedereen. Of je nu jong bent of oud en of je nu alleen komt of als gezin. Vragen over het hoe & wat van de Doe-Diensten, zoals 'is het alleen voor kinderen?' of 'moet ik dan per se iets doen?' Neem een kijkje op de website voor de antwoorden of om je direct aan te melden! ;)

OVERZICHT CONCERTEN VRIENDEN VAN DE NIEUWE KERK 2022

Uitvoerenden en tijden

22 mei 15.00 uur - Noordelijk Barok Ensemble olv Jelte Hulzebos.

3 juli 15.00 uur - Pieter Pilon, Dupré concert

28 augustus 15.00 uur - Bommen Berend concert - Eeuwe Zijlstra, orgel,
Jan Vermaning trompet.

24 september 20.00 uur- CD-presentatie Timpe-orgel:
Mannes Hofsink, Jelte Hulzebos en Stef Tuinstra.

23 oktober 15.00 uur - Conforto olv Gerhardt Drijvwers met gedichten
van Rutger Kopland

Mevrouw Ria Bijl-Haverdings - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Van 1995 tot 2013 was mevrouw Bijl vanuit de Nieuwe Kerkgemeente medeorganisator van reizen naar Bijbelse landen. Daarnaast heeft mevrouw ruim 13 jaar gemeenteleden die niet in staat waren om naar de kerkvieringen te komen vervoerd. Ook is mevrouw Bijl sinds 2000 een betrokken vrijwilliger bij de Open Hof (waarvan vier jaar als bestuurslid) en is zij pianiste bij de zondagse vieringen. Ook maakt mevrouw vanaf 2010 zo'n 800 kaarsen die met Kerst uitgedeeld worden aan de cliënten van de Voedselbank Groningen en nog zo'n 100 kaarsen voor de vrijwilligers van de Open Hof. *Wij feliciteren haar van harte met deze onderscheiding.*

CANTATEDIENSTEN IN DE NIEUWE KERK TE GRONINGEN (vanmiddag)

In de Cantatedienst van 1 mei wordt uitgevoerd het Requiem van John Rutter (1945) door de Cantorij van de Nieuwe Kerk en een ensemble o.l.v. Mannes Hofsink.

Soliste is Alina Rozeboom (sopraan)

John Rutter werd in 1945 in Londen geboren en studeerde muziek aan het Clare College of Music in Cambridge. In 1975 werd hij directeur van dit instituut. Naast zijn bekendheid als componist verwierf hij roem als oprichter en dirigent van de welbekende Cambridge Singers, waarmee hij vele opnames maakte. Zijn stijl van componeren past in de Engelse traditie van componisten als Vaughan Williams, Howells en Britten, maar de invloed van Fauré en Duruflé is hoorbaar aanwezig.

Dat laatste geldt zeker voor het Requiem dat hij in 1985 schreef. De tekst volgt deels de traditionele requiemtekst, aangevuld met teksten uit het Book of Common Prayers.

De Cantorij van de Nieuwe Kerk voert dit Requiem uit in de versie voor koor, sopraan en een instrumentaal ensemble dat bestaat uit fluit, hobo, harp, cello, pauken, klokkenspel en orgel.

Voorganger is ds. Dick Mak.

Organist: Peter van der Zwaag. Aanvang 17.00 uur

Toegang gratis, collecte bij de uitgang.

KOPIJ VOOR KIS INLEVEREN VOOR 8 mei 2022
VIA KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG

KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF INLEVEREN ELKE DONDERDAG VÓÓR
11.00 UUR VIA ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG

