

COLLECTES

De 1e collecte is bestemd voor de Diaconie Protestantse Gemeente Groningen

De opbrengst is bestemd voor de diaconie van de Protestantse Gemeente Groningen. Hiermee worden diaconale werkzaamheden in de stad ondersteund en wordt ook aan andere doelen, projecten of organisaties bijgedragen, zowel lokaal als internationaal.

De 2e collecte is voor: Toerusting voor werkers in de kerk

De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de kerk wel genoemd. Ook in onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief: van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen. Het is belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk vrijwilligers - maar ook professionals - met een groot en gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.

Beide collectes worden van harte aanbevolen

BLOEMENGROET

De bloemen uit de gemeente gaan met hartelijke felicitaties naar Coos en Mathilde Engelsma, Grevingaheerd, i.v.m. met de geboorte van hun zoon LEEN.

VERHUIDS

Ds Tirtsa Liefing is verhuisd naar de Corthinglaan. Het nummer kunt u vinden op de website onder inloggen: beveiligd Lief en Leed.

WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID

Van 16 tot en met 23 januari is de wereldwijde Week van Gebed voor de Eenheid van Christenen, met dit jaar als thema 'Licht in het Duister'. Het materiaal hiervoor is aangereikt door christenen uit het Midden-Oosten, met als centrale Bijbeltekst Matteüs 2 vers 2: *"Wij hebben (namelijk) zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden"*.

Naast de oecumenische viering met verschillende geloofsgemeenschappen uit de binnenstad, kunt u deze week ook luisteren naar een videopodcast die iedere dag online zal komen. In deze podcast gaan telkens twee wisselende gasten in gesprek over het thema en gebed, o.l.v. Nick Everts en Evert Sulman als presentatoren. Kijk voor meer informatie op: www.missie050.nl

DOE-DIENST: SCHEPPING

Graag hadden we jullie volgende week ontmoet voor alweer de tweede Doe-Dienst! Helaas hebben we door de situatie en besmettingscijfers op dit moment toch besloten om de Doe-Dienst nog eventjes uit te stellen naar 20 Februari. Maar omdat we ontzettend uitkijken naar de Doe-Dienst en graag alvast een beetje met jullie in de sfeer en het thema van de dienst willen komen, komt er een klein online alternatief met wat opdrachtjes voor thuis! Hou hiervoor de brievenbus en de website in de gaten!

OPROEP TAKECAREBNB

Takecarebnb is een groeiende landelijke organisatie die logeerperiodes faciliteert tussen vluchtelingen met een verblijfstatus en Nederlandse gastgezinnen. Het logeren zorgt ervoor dat zowel gast als gastgezin op een laagdrempelige manier leren van elkaar. Daarnaast helpt het de gast om een eigen sociaal netwerk op te bouwen en zich te verdiepen in de Nederlandse taal en cultuur. Takecarebnb is altijd op zoek naar extra gastgezinnen, maar op dit moment zijn ze in de regio Groningen ook specifiek op zoek naar Matchmakers. Dit zijn vrijwilligers die vanuit hun professionele expertise en vaardigheden vluchtelingen met een verblijfsstatus en mogelijke gastgezinnen aan elkaar kunnen koppelen (matchen).

Lijkt dit je wat? Neem vooral een kijkje op hun website:

<https://takecarebnb.org/>. Ook kun je ds. T. Liefthing mailen voor meer info.

ACTUEEL ROND CORONA

Dalende immuniteit, door de nieuwe variant, lockdown—hoe moet het verder? De laatste stand rond de Nieuwe Kerk en de coronamaatregelen:

DIENSTEN WEER DIGITAAL

We zijn weer in lockdown. Dat heeft ook voor de Nieuwe Kerk gevolgen:

De diensten in de Nieuwe Kerk zijn vanaf nu weer digitaal.

Er zullen elke zondag enkele plaatsen zijn voor kerkbezoekers.

Als je daar belangstelling voor hebt kun je dat aangeven bij een van onze

predikanten e.j.veldman@nieuwekerk.org tel. 050 – 853 82 95

[06 – 12 58 72 29](mailto:t.liefting@nieuwekerk.org) en t.liefting@nieuwekerk.org tel. [06 – 13 45 03 06](tel:06-13450306)

Want zonder gemeente is liturgie niet goed te vieren. Aanmelden voor de diensten zoals voorheen is niet meer mogelijk.

Oppas en kinderdienst zijn er voorlopig ook niet.

Bescherming in de kerk

Wie in de kerk is vragen we het volgende te doen:

1. Houd je mondneuskapje de hele tijd op. Behalve als je op dat moment een actieve rol hebt.
2. Neem in elke derde bank plaats. In plaats van één worden nu twee banken met linten afgesloten.
3. Houd altijd afstand.
4. Na de dienst drinken we geen koffie.

Behoeftte aan een gesprek?

Iedere donderdag is de Nieuwe Kerk vrij toegankelijk voor bezoek. Een van onze predikanten is dan in de Nieuwe Kerk aanwezig voor een gesprek.

ADRESSEN BLOEMENGROET

Mocht u een kaartje willen sturen naar genoemde mensen via de Bloemengroet, dan kunt u mailen of bellen naar Lida Duzink, e-mail lidaduzink9@gmail.com of telefoon 050 5415029. Ook kunt u via de website, na inloggen 'Lief en Leed', gegevens en adressen vinden.

HEBT U INFORMATIE over mensen die jarig zijn, een jubileum vieren of gewoon een bloemetje uit de kerk nodig hebben, dan kunt u dat doorgeven aan Elly Jagersma, e-mail ellyjagersma@gmail.com

INLOOP KERK

Elke donderdag van 10 – 16 uur is de kerk open voor bezoek.

Uiteraard houden we ons aan de Coronamaatregelen.

Dit is bedoeld voor iedereen die zin heeft in een kop koffie, een praatje of om gewoon even stil te zijn in de kerk. Als ingang wordt een van de zijdeuren gebruikt. Ieder die het leuk vindt om even langs te komen is welkom, waar je ook vandaan komt: de buurt, de stad, de Nieuwe kerk, welkom!

STILTEPORTAAL

Het Stilteportaal, in de hoofdingang van de Nieuwe Kerk, is dagelijks geopend van 10 uur -18 uur om even rust te zoeken of een kaarsje aan te steken. Voor wie maar wil....

OECUMENISCHE VIERING IN DE WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID

zondag 16 januari 15:00 - 16:00 uur

Het koor Choral Voices o.l.v. Daniël Rouwkema zingt carols die Epifanie bezingen: de verschijning aan de wereld van God zelf. De liederen worden afgewisseld met lezingen en gebeden, die van deze verschijning getuigen. Vertegenwoordigers van de oecumene in de binnenstad van Groningen verzorgen de lezingen en de gebeden en uit elk van de geloofsgemeenschappen zullen enkele mensen aanwezig zijn. Samen staan ze voor de veelkleurigheid van de ene kerk van Christus, die meer is dan de optelsom van de verschillende gemeenschappen: Doopsgezinde gemeente, Evangelisch Lutherse gemeente, Remonstrantse gemeente, de Peper, de Nieuwe Kerk, de Oudkatholieke Sint Martinus parochie, de Rooms Katholieke parochie, de Russisch Orthodoxe parochie en de Martinidiensten.

In voorgaande jaren vierden we de oecumenische dienst om 10 uur in de Nieuwe Kerk. Dit jaar begint de dienst om 15:00 uur, te volgen via internet.

**IN DE NIEUWE KERK WORDT DEZE ZONDAG GEEN MORGENDIENST
GEHOUDEN**

KOM MAAR MEE, DAN ZUL JE HET ZIEN.

zondag 23 januari 10:00 - 11:00uur

Gezamenlijke dienst met de Bron en De Fontein en Nieuwe Kerk.

Dat klinkt uitnodigender dan 'Volg mij!' Het verhaal van de roeping van de eerste discipelen ziet er in het evangelie volgens Johannes anders uit dan bij de andere evangelisten. Alsof Jezus minder haast heeft en hij de leerlingen, die hij op het oog heeft, de tijd gunt om hem te vinden. Ze worden niet weggerukt uit hun sociaal verband. Bij Johannes zijn het al zoekers. Ze hoeven niet alles uit handen te laten vallen om achter Jezus aan te gaan. Misschien is deze versie ons wel meer op het lijf geschreven dan de andere: we leven in een wereld die op drift geraakt is en we zoeken naar een nieuw wij. 'Wat zoek je?,' vraagt Jezus terwijl hij zich naar ons omkeert. 'Nou dit misschien wel – dat er iemand is die mij ziet en niet meer loslaat.' 'Kom maar mee, dan zul je het zien,' antwoordt hij. We lezen Genesis 28, 10 – 19 en Johannes 1, 35 – 51.

Mannes Hofsink is onze cantor-organist.

Voorganger is ds. Evert Jan Veldman

ADRES:

Nieuwe Kerk Groningen
Nieuwe Kerkhof 1
9712 PT Groningen

CONTACT

Contact Wijkgemeente: scriba@nieuwekerk.org
contact verhuur: info@binnenstadskerken.nl

Predikanten

Ds. Evert Jan Veldman: e-mail e.j.veldman@nieuwekerk.org
Ds. Tirtsa Liefting: e-mail t.liefting@nieuwekerk.org

Rond het Coronavirus

Hulp nodig of bieden? coronahulp@nieuwekerk.org
Coördinatie in Coronatijd: coronateam@nieuwekerk.org

Meldpunt uitvaarten

Telefoon: 050 – 205 33 30

KOPIJ VOOR KIS INLEVEREN VOOR 23 JANUARI 2022
VIA KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG
KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF INLEVEREN ELKE DONDERDAG VÓÓR
10.00 UUR VIA ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG