

Met Marcus onderweg

5e zondag in de 40dagentijd



Marcus 12, 13 - 17 . 28 - 34 . 41 - 44

Zie je wel?
Daar heb je ze weer.
Ze zijn gestuurd.
Stillen
Bijbelgeleerden
Ze zijn een en al aandacht
Interessante man, die Jezus
De moeite waard om een gesprek mee aan te knopen
Ja, ja, maar ondertussen

Nieuwe Kerk Groningen, 21 maart 2021



Protestantse
Kerk

Aan deze dienst werken mee:

Erwin Landman, Marcus
Marieke van der Wal, voorzang
Mannes Hofsink, cantor organist
ds. Tirtsa Liefting, voorganger
Jantine Landman, regie
Wim Wierenga, beeldregistratie
Desiree Bosch, geluid
Herman Pieter Ubbens, koster

Afbeelding:

Deel van 'de vier evangelisten' van Jacob Jordaens (1593 - 1678) Marcus is de jongste van de vier. Hij is in het wit gekleed.

Pianomuziek: I Giorni - Ludovico Einaudi

Welkom - Inleiding - Drempelgebed

Voorzang: 'Wij trekken maar verder' - Lied 822

wij trekken maar verder
voetje voor voet
soms lood in de schoenen
soms vleugels van licht
en zo gaan wij verder
steeds verder en
verder
zo trekken wij de horizon
open

tekst: Jan Marten de Vries

Met Marcus onderweg

Onderweg naar Pasen is de evangelist Marcus onze reisgenoot. Hij volgt Jezus en vertelt ons wat hij ziet, hoort en voelt. Het evangelie, verteld in de ik-vorm. Vanaf Marcus 10 vers 32: *'Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit; de leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang.'* Vandaag: Marcus 12, 13 - 17 . 28 - 34 . 41 - 44

Preludium in D van J.S. Bach - Piano

In gesprek met Marloes de Bie

Met Marloes leggen we de verbinding tussen het verhaal van Marcus en nu. Marloes is werkzaam in Groningen als innovatie expert maatschappelijke vraagstukken, zoals armoede, kansenongelijkheid etc.

Voorzang:

'Wat vraagt de Heer nog meer van ons' - LB 992

Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?

Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?

Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken en delen
als ons is voorgedaan?

Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien
naar alles wat er leeft.

Gebed

Zegen: 'May the road rise to meet you' (An Irish Blessing)

May the road rise to meet you.
May the wind be always at your back.
May the sun shine warm upon your face,
the rains fall soft upon your fields
And until we meet again,
until we meet again,
may God, may God hold you
in the palm of His hand.

May the sun make your days bright.
may the stars illuminate your nights.
May the flowers bloom along your path,

your house stand firm against the storm.
And until we meet again,
until we meet again,
may God, may God hold you
in the palm of His hand.

[Ik wens/bid je toe:]

Dat de weg zich voor je opent.

Dat de wind je steunt in de rug.

Dat de zon je gezicht verwarmt,

De regen je veld vruchtbaar maakt

En totdat we elkaar weer zien:

Dat God je in de palm van zijn hand bewaart.

Dat de zon je dagen helder maakt

Dat de sterren je nachten verlichten

Dat de bloemen bloeien langs je pad

Dat je huis stevig staat in de storm.

En totdat we elkaar weer zien:

Dat God je in de palm van zijn hand bewaart.

Pianospel

DE BRON – DE FONTEIN – DE NIEUWE KERK

ZONDAGSBRIEF 21 MAART 2021

Eerste collecte: Kerk in Actie: Indonesië: Een beter inkomen voor Javaanse boeren

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk boeren en boerinnen om een coöperatie op te zetten. Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Met het verdiende geld kunnen ze vervolgens weer betere landbouwmaterialen kopen. De kerk leert hen ook hoe je met zo weinig mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties goede landbouw bedrijft.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk

Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan het onderhoud van de kerkgebouwen. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

BLOEMENGROET

De bloemen gaan deze week vanuit de Fontein naar Laura Schuttinga, Kloosterburen en Lida Dun, Reitdiephaven. Vanuit De Bron gaan bloemen naar M. Kroes.

De Nieuwe Kerk bezorgt bloemen als groet en bemoediging bij mevrouw Gré Ley-Polman, zij is tijdelijk opgenomen in de Pelster.

Als welkomsgroet in onze gemeente, maar ook als felicitatie met de geboorte van hun vierde kind, Benjamin, gaan de bloemen naar Marnix en Marthe Ryenga, Acacialaan.

ADRESSEN BLOEMENGROET

Mocht u een kaartje willen sturen naar een gemeentelid, dan kunt u mailen of bellen naar Lida Duzink, e-mail lidaduzink9@gmail.com of telefoon

06 46 69 65 42. Ook voor andere adressen kunt u contact opnemen met bovenstaand adres. Of via de website > Lief en Leed > gegevens (beveiligd).

HEBT U INFORMATIE over mensen die jarig zijn, een jubileum vieren of gewoon een bloemetje uit de kerk nodig hebben, dan kunt u dat doorgeven aan Elly Jagersma, e-mail ellyjagersma@gmail.com **HEBT U VRAGEN** rond het coronavirus en hoe de Nieuwe Kerk ermee omgaat?

Hebt u hulp nodig of wilt u anderen hulp bieden, dan kunt u mailen naar coronahulp@nieuwekerk.org.

CORONATEAM

Bij vragen over de omgang van de Nieuwe Kerk met de huidige omstandigheden en de nu geldende maatregelen kunt u mailen naar coronateam@nieuwekerk.org.

OPEN KERK OP DONDERDAG

De 'Open kerk' op donderdag blijft voorlopig gesloten. Zo gauw het weer in gebruik gesteld kan worden, zullen we u hiervan op de hoogte brengen.

MEER INFORMATIE

We vragen u om ook elkaar op de hoogte te houden van het wel en wee binnen (en buiten) de Nieuwe Kerk. Omzien naar elkaar is onderdeel van het wezen van ons kerk zijn en juist nu ontzettend waardevol. Denkt u mee wat u kunt doen?

VESPERS IN DE 40-DAGENTIJD

De Nieuwe Kerk, de Martiniwijkgemeente en Stadsklooster bieden in de 40dagentijd wekelijks een podcast-vespers (alleen audio).

Vorig jaar deed corona intrede midden in de 40dagentijd. De toen gezamenlijk opgezette vespers konden geen doorgang vinden.

Dit jaar is gekozen voor vespers die thuis te beluisteren zijn. De serie begint op Aswoensdag (17 februari) met de focus op psalm 103. Vervolgens staat elke volgende woensdag een Hallél-psalm centraal. Deze psalmen 113 – 118 worden in het Jodendom onder andere tijdens de Paasnacht gelezen / gezongen.

In de Goede Week, voorafgaand aan Pasen, zullen er op maandag, dinsdag en woensdag vespers zijn. Dan staat een evangelielezing centraal als opmaat naar Goede Vrijdag en Pasen.

De serie is te beluisteren via de website van de Nieuwe Kerk.

ONDERWEG MET MARCUS

De Veertigdagentijd begint op woensdag 17 februari (Aswoensdag). Met de evangelist Marcus gaan we onderweg naar Pasen. De zondagse diensten vanuit de Nieuwe Kerk zullen er anders uitzien: klein – persoonlijk – ingetogen.

Waarom niet gewoon, zoals we gewend zijn? Omdat het geen gewone tijd is.

Zonder mensen in de kerk en met alle beperkingen van de zang

wordt de bodem onder de liturgie, zoals we die gewend zijn, wel heel erg dun. Net als deze tijd is ook God niet 'gewoon'. God laat zich ook ontmoeten in andere vormen. Anders waren we er niet aan begonnen. Ja, dat is misschien wel de winst bij alles wat we nu zo missen.

De herontdekking dat het niet gewoon is wat we zondag aan zondag mogen vieren. Elke dienst vertelt een verhaal.

Marcus vertelt hoe hij met Jezus meegaat en wat het met hem doet. Wij sluiten daarbij aan in woord en muziek, verbeelding en gebed. Zo wordt het ons verhaal.

Zo zijn we onderweg met Marcus. Wie is Marcus? We zien in hem de jongste van de vier evangelisten. Een beetje zoals de schilder Jacob Jordaens (1593 – 1678) hem ziet in zijn schilderij dat in het Louvre hangt. Een jongeman uit de betere kringen van Jeruzalem, een wereldbewoner met contacten ver over de grenzen van Judea en Jeruzalem.

Misschien is hij inderdaad wel die jongeman die in Gethsemane naakt wegluchtte en zijn hemd achterliet in de handen van een van de leden van het arrestatieteam. (Marcus 14, 52)

GEVRAAGD

Wie wil helpen namens de Nieuwe Kerk Facebook en Twitter te onderhouden? Lijkt het je mooi om zichtbaarheid te geven aan het leven in en rond de Nieuwe Kerk? Misschien is dit dan een goede kans: We zijn op zoek naar iemand die de Facebook- en Twitteraccounts van de Nieuwe Kerk wil beheren.

Ipe van der Deen heeft dit tien jaar lang gedaan en zou het stokje willen overdragen.

Wil je het van hem overnemen of in ieder geval meer weten, mail dan Albert Joosse via a.joosse@nieuwekerk.org.

HULP GEVRAAGD – PETITIE UITZETTING KINDEREN

“Alles wat je gedaan hebt voor de minste van mijn broeders, hebben jullie voor mij gedaan”. Het is een bekende uitspraak van Jezus, die aanspoort tot gastvrijheid aan vluchtelingen. De Bijbel stelt dat Jezus in elk van deze vreemdelingen te zien is. Het goede dat je voor de vreemdeling doet met zorg, compassie en gastvrijheid, doe je daarmee ook voor Jezus. Jezus moest zelf als kind met zijn ouders naar Egypte vluchten, waar zij bescherming vonden. Omzien naar vluchtelingen ligt na aan het hart van de christelijke grondslag. We zijn allemaal gemaakt en geliefd door dezelfde God. Het land waar we wonen hebben we ook maar van Hem gekregen.

Nune is 9 jaar, geboren in Nederland. Haar ouders zijn 10 jaar geleden gevlucht vanuit Armenië, omdat het daar voor hen niet veilig was. Nune heeft nog een broertje, Davit van 7 jaar. Ze zijn allebei in Nederland geboren en getogen. Ze hebben in Groningen hun leven opgebouwd met kerk, sport, school, vriendjes en vriendinnetjes en hebben hier hun Nederlandse familie gekregen.

Sinds 2012 maakt het gezin onderdeel uit van onze gemeente van GKV Groningen-Oost. Wij zijn in 2012 via de kerk in contact gekomen met het gezin. Sindsdien zijn we de Nederlandse opa en oma van Nune en Davit en hebben hun opgenomen in ons gezin. De gedachte dat zij het land moeten verlaten, doet ons ongelofelijk veel pijn en we zien van dichtbij hoe de kinderen er onder gebukt gaan. We willen er daarom alles aan doen wat in onze macht ligt om Nune en Davit te helpen om ze een bestaansrecht te geven in Nederland, want dat is wat zij net zo verdienen als ieder ander kind dat geboren is in Nederland.

Na jarenlange procedures om hier te mogen blijven hebben ze in 2019 een beroep gedaan op de verruimde kinderpardon regeling. Na maanden in spanning te hebben gezeten kregen

ze vlak voor kerst 2020, van de Immigratie- en Naturalisatiedienst te horen dat ze Nederland uit moeten.

Wij willen deze uitzetting voorkomen en hebben meerdere acties op touw gezet. In de afgelopen periode is er regionale en landelijke media-aandacht geweest voor dit dossier, zowel via de krant als via de radio en televisie. De burgemeester van Groningen heeft toegezegd er alles aan te zullen doen om Nune en Davit hier te houden. De ChristenUnie is ook actief bezig om aandacht voor dit dossier te krijgen.

We willen jullie vragen om ons ook te helpen, om bekendheid te geven aan dit verhaal in jullie gemeente. Om bekendheid te geven aan de petitie die is opgesteld om handtekeningen te verzamelen om ons doel te behalen om Nune en Davit een leven en toekomst in Nederland te geven. Deze petitie is in drie weken tijd inmiddels meer dan 10.000 keer getekend. Het doel is om minimaal 40.000 handtekeningen te verzamelen. Daar is jullie hulp bij nodig. We willen iedereen vragen om de petitie te tekenen:

<https://www.openpetition.eu/nl/petition/online/help-nune-en-davit-in-hun-geboorteland-nederland-te-mogen-blijven>

We hopen dat jullie ons hierbij willen helpen. Alvast heel erg bedankt. *Met vriendelijke groet, Familie Westra.*

GROTE INZAMELINGSACTIE VOEDSELBANK!

Op dit moment neemt landelijk de vraag naar de diensten van de Voedselbank toe, terwijl de aanvoer van producten juist is afgenomen. Ook de Voedselbank in Groningen heeft te maken met deze



dynamiek. Op zondag kunnen we in de Nieuwe Kerk niet meer centraal de producten inzamelen. Daarom organiseren we nu op zaterdag **10 april 2021** een grote inzamelingsactie.

Met een auto of busje rijden we bij mensen langs om producten op te halen en brengen we deze direct naar de voedselbank. Mogen we bij jou ook producten ophalen? Geef je dan op door [dit formulier](#) in te vullen. Geef je op voor woensdag 7 april. Vragen en opmerkingen kun je in het formulier kwijt. Kom je er toch niet uit met het formulier, mail dan naar diaconie@nieuwekerk.org.

Hoeveel producten je wilt doneren bepaal je natuurlijk helemaal zelf. Er is geen minimum of maximum. Denk bijvoorbeeld aan koffie, beleg, blikgroente, shampoo en houdbare zuivel. Voor een volledig lijstje van producten door de Voedselbank het meest gewenst worden: Kijk [hier](#)!

Namens de diaconie van de Nieuwe Kerk, ontzettend bedankt voor je hulp!

NIEUWS UIT DE FONTEIN

Meditatief Moment 5

“Over Jezus wordt getuigd dat hij met een luide schreeuw stierf (Mc. 15,37). Hij geeft hiermee de Geest (vers 37 en 39), terwijl bij het begin van zijn optreden verteld wordt dat de Geest als een duif naar hem afdaalde (MC 1,10). Toen Hij de Geest kreeg, klonk een goddelijke stem uit de hemel die hem tot “mijn zoon, mijn meest geliefde” uitroept. Toen Hij de Geest gaf, zei een Romeinse officier die toekeek: “Waarlijk, deze mens was een zoon van God.” (Mc. 15,49). Jezus’ verbondenheid met God neemt de gestalte aan van een schreeuw die tegelijkertijd verlorenheid uitdrukt en protest tegen deze verlorenheid.”

Geloof en theologie proberen op een zelfde wijze de wereld te interpreteren:

“Zij nemen Gods Geest waar die, zo schrijft de apostel Paulus, een onuitsprekelijk zuchten en kreunen wekt en er getuigenis van aflegt dat degenen die zuchten en kreunen kinderen zijn van God (Rom. 8, 26).”

Uit: Erik Borgman, Alle dingen nieuw, p.13

Wilt u meedoen aan de gedachtewisseling over bovenstaande tekst? Dat kan online op dinsdag 23 maart om 14.00 uur. U kunt uzelf per mail opgeven bij Ruth Pruis (E: r.pruis@defontein.info), tot en met 22 maart. Een kwartier tevoren ontvangt u per mail een link.

Bij de viering van 28 maart

Zondag 28 maart is het Palmpasen, de zesde zondag in de Veertig Dagen en het begin van de Goede Week. We vieren de intocht van Jezus in Jeruzalem. Voorganger in deze digidienst vanuit De Fontein is ds. Marga Baas.

Pastorale zorg

Als u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek, als u uw verhaal kwijt wilt of met een praktische hulpvraag zit – neemt u dan contact op met:

Marga Baas (T:050-5798508 / 0620977769 of E:
marga.baas@home.nl)

Hessel Boersma (T: 050-5718753/06 20222123 of
E:hessel.boersma@gmail.com)

Lamke Dijkstra (T: 050-5772513 of email:
lamkedijkstra@home.nl)

Ruth Pruis (T: 06 17984737 of E: r.pruis@defontein.info)

Open kerk op maandag en woensdag

De Fontein is twee ochtenden per week open: op maandag en woensdag van 10.00 tot 12.00 uur. Beurtelings zijn Ruth Pruis en Marga Baas aanwezig voor een gesprek.

Meeleven

Mw. Anna Kuiken-van der Pauw (Berkenlaan) is onlangs opgenomen in Maartenshof.

Wij gedenken

Op 10 maart is in de leeftijd van 97 jaar Anna Geessien Hekert overleden.

Zij woonde met haar huisgenote en vriendin Dinie Reinders aan de Venuslaan 2-31.

Maandag 15 maart hebben we in een dienst van danken en gedenken in de aula van Selwerderhof afscheid van haar genomen.

Voorganger was ds. Marga Baas. Aansluitend vond de begrafenis plaats.

Huwelijksjubileum

Op 18 maart zijn Ebel en Elly Top 55 jaar getrouwd. Dat wordt vanwege corona waarschijnlijk anders gevierd dan gedacht, maar ze worden vast en zeker samen in het zonnetje gezet. Op deze plek in elk geval onze hartelijke felicitaties!

Herhaalde oproep: dringend bezorgers gezocht!

Binnenkort zullen gemeenteleden en buurtbewoners rond De Fontein met het oog op de Goede Week en Pasen een groet in de vorm van een folder thuis ontvangen.

We hebben dringend behoefte aan bezorgers die het handjevol vaste lopers mee willen helpen om deze klus te klaren. Wie is bereid om een ochtend of middag hieraan te besteden? Je kunt je aanmelden bij Marga Baas (T: 0620977769 of E:marga.baas@home.nl) en Ruth Pruis (T: 06 17984737 of E: r.pruis@defontein.info). De te bezorgen folders kunnen worden opgehaald op 22, 23 en 24 maart tussen 10-12 uur in De Fontein. Daar schenken we ook graag een kopje koffie voor u in!

NIEUWS UIT DE BRON

ZWO soeppakketten Veel soeps!

Zoals al eerder in KIS heeft gestaan:

hebben we contact gezocht met een aantal eerdere “soepkokers” en gevraagd hun recepten te delen. We waren jaren gewend om elkaar in de veertigdagentijd wekelijks in de Bron te ontmoeten, samen te genieten van een ‘sobere vegetarische soep’ met heerlijk vers brood. Na afloop was er dan een collecte voor een goed doel. Deze vorm is destijds gekozen als ‘een protestantse manier van vasten’. Dit jaar hebben we ervoor gezorgd dat in de veertigdagentijd wekelijks

een soeprecept in de Bronmail, vergezeld van een tekst of gedicht ter overdenking kwam. Zo konden we thuis de afgelopen tijd wekelijks een bijzondere maaltijdsoep eten, een kaars aansteken, in gedachten even bij elkaar zijn of na afloop iemand bellen. We sloten op 17 maart af met een door ZWO samengesteld soeppakket, waarmee men zelf ook weer een sobere soep kon brouwen. Vandaar de titel ZWO: veel soeps! Ongeveer 30 huishoudens hadden een dergelijk soeppakket van € 5,- gekocht. Een mooi aantal, maar elke euro extra voor het Bianca Couture is natuurlijk zeer welkom. Giften zien we graag tegemoet op NL75 SNSB 0902292323 t.n.v. PKN-Wijkgemeente “de Bron” o.v.v. ZWO.

NB: ‘De soeppakketten zijn afgelopen woensdag bezorgd. De actie is zeer succesvol verlopen en heeft het geweldige bedrag van 463,00 euro opgebracht! Hiervoor onze hartelijke dank! ‘
