

## Samen geloven thuis

Alles is anders en onzeker. Maar juist dan is het fijn dat er ankerpunten zijn die je houvast geven. Punten van herkenning. De Kinderdienst van de Nieuwe Kerk Groningen wil graag zo'n ankerpunt bieden door elke zondag dat we niet samen kunnen komen door het coronavirus toch een viering aan te bieden voor kinderen.

Een nieuw jaar is begonnen! Hopelijk staan er veel mooie dingen te gebeuren. De komende weken lezen we uit het evangelie van Marcus. Marcus vertelt over het leven en het werk van Jezus.

Deze week lezen we Marcus 1:1-11 met het thema 'De hemel gaat open'. Jezus wordt gedoopt door Johannes de Doper. Dan vliegt een duif naar Jezus toe en klinkt er een stem uit de hemel: "Jij bent mijn lieve Zoon, jij maakt me blij."

Dit is een belangrijk moment in de bijbel. Dit verhaal gaat niet over iemand die zelf bedenkt dat hij misschien wel eens de Zoon van God zou kunnen zijn; hij is door God zelf aangewezen en dat was voor iedereen te horen.

Hartelijke groet, de Kinderdienstleiding

Geartsje, Janna, Joanneke, Karina, Lianne, Marieke B.,  
Marieke vd W, Marion, Tina en Wilma.



## De hemel gaat open

### Marcus 1:1-11

Jezus wordt gedoopt door Johannes de Doper. Er klinkt een stem uit de hemel: 'Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.'

### Weetje:

De duif in het verhaal staat symbool voor de Heilige Geest. De duif is ook een symbool van vrede.



## Mirjam & Micha (Marcus 1:1-11)

Dominee Tirtsa Liefing leest dit verhaal voor. Kijk er samen naar. [Klik hier](#)

“Duurt het nog lang?” vraagt Micha. Hij heeft een kop als een biet. Het is dan ook vreselijk warm. In de woestijn is het altijd warm. “Nog even volhouden”, zegt Mirjam. “Straks wordt alles anders”. Dan zien ze de rivier. Het is er druk. De mensen kijken allemaal dezelfde kant op. Ze wachten op iemand. Maar op wie?

In de verte komt een man aangelopen. Mirjam kent hem wel: Het is Johannes. Het is een bijzondere man. Een echte woestijnman. Johannes loopt voor iemand uit. Hij zwaait met zijn armen. Alsof hij de weg vrijmaakt. Achter hem loopt Jezus. Bij de rivier blijft Johannes stilstaan. Zijn hand wijst naar de hemel. “Het koningschap van God is dichtbij”, roept Johannes naar de mensen. Dan wijst hij naar de rivier. “Laat je dopen en begin een nieuw leven”. “Hij lijkt wel een wegwijzer,” denkt Mirjam.

Jezus laat zich in de rivier zakken. Hij wil ook gedoopt worden. Het koningschap van God is er voor al Gods kinderen. En daar is Jezus er een van. En wat voor een. Zijn eerste, zijn liefste.

Ook andere mensen laten zich dopen. Mirjams vader is er ook bij. Hij zwemt naar Mirjam en Micha toe. Kommen jullie ook? vraagt hij. Micha aarzelt geen moment. “Bommetje!” schreeuwt hij.

Maar Mirjam blijft staan. “Ik weet niet of ik durf” zegt ze. “Het water is zo diep en donker”. Dan voelt ze een hand. Het is de hand van haar vader. En nog een hand. Die van Jezus. “Kom maar”, zegt hij. “Ik ga met jullie mee.”

Een flinke aanloop en daar gaan ze. Kopje onder. Even schrikt Mirjam. Maar dat duurt maar even en ze ziet de blauwe hemel weer. Een stem zegt: “Dag lieveling. Ik hou van je”. Mirjam kijkt om. Zei pappa dat nou? Of was het iemand anders? Dan kijkt Mirjam Jezus aan. Hij knipoogt. Hij heeft het ook gehoord.

## Samen kijken, praten en doen

### Jongsten (groep 1 – 5)

**Praten** Jezus laat zich door Johannes de Doper dopen. Hoe gaat het dopen in de kerk?

**Doen** Je kunt de kleurplaat in de bijlage kleuren en de puzzel die erop staat doen. Of als je liever met Lego speelt, kun je het verhaal nabouwen: Johannes die mensen doopt en/of de duif die op Jezus' schouder komt zitten

### Oudsten (groep 6 – 8)

**Praten** Wat betekent het als je gedoopt wordt?

**Doen** Maak de rebus die je hieronder vindt.

**Spel** Ga samen met iemand anders staan. De ander staat achter jou, klaar om je op te vangen. Jij laat je achterovervallen. Hoe voelt dat?

### Ook leuk! Knustel een duif!

Bekijk de instructie voor de duif van een papieren bordje op:

<https://yoo.rs/duif-knustelen-met-papieren-bordje-1551391182.html>



Bekijk de vouwinstructie voor de duif rechts op YouTube:

<https://youtu.be/W9OTxWpoxA0>





# De doop van Jezus

