

Epifanie



Zondag 3 januari 2021

Orde van dienst - 3 januari '21 Epifanie

Aan deze dienst werken mee:

Joshua Veger, 1^e ouderling

Erwin Landman, 1^e diaken

Els Koning, lector

Linda Rijks, Marieke van der Wal en Martien Zijlstra, voorzangers

Mannes Hofsink, cantor-organist

ds. Evert Jan Veldman, voorganger

Wieger Riemersma, geluid

Jehudi Esenbrink, beeld

Herman Pieter Ubbens, koster

VOORBEREIDING

Orgelmuziek:

Les Mages (De Wijzen) - O. Messiaen

de wijzen worden als het ware onder de sterrenhemel begeleid door paraphrases van het lied: 'Kom, Schepper Geest'

Welkom

Ontsteken van de tafelkaarsen

Voorzang: 'Een kind geboren te Bethlehem' - Lied 515

1 Een kind ge-boren te Bet - le-hem,
te Bet - le - hem!
Ver-heugd is nu Je - ru - za-lem,
hal - le - lu - ja,
hal - le - lu - ja!

Liedboek Online

- 2 Wiens heerschappij geen einde kent,
geen einde kent,
Hij daalde neer om onze ellen'.
Halleluja, halleluja!
- 3 De koningen uit het Oostenland
het Oostenland,
vereerden Hem met offerand'.
Halleluja, halleluja!
- 4 Die knielde daar in ootmoed neer,
in ootmoed neer,
voor 't kleinste kind, hun God en Heer.
Halleluja, halleluja!

- 5 Die zich zo diep vernederd heeft,
vernederd heeft,
Hij is het die ons 't leven geeft!
Halleluja, halleluja!

Bemoediging en drempelgebed

- o.: Onze hulp is de naam van de Eeuwige
a.: **Schepper en behoeder van alle leven**
Licht uit de hoge,
omstraal en verwarm ons
Liefde uit de eeuwigheid,
wek in ons de nieuwe mens
Immanuël - God met ons
Wees onze reisgenoot
a.: **Amen**

Kyrie en Gloria

- o.: Roepen wij tot God dat Hij zich zal ontfermen
over wie vervallen aan het duister.
En bezingen wij zijn heilige naam
om zijn komst in ons midden

The musical score consists of three systems of music. Each system has two staves: the top staff is for the Cantorij (Cantor) and the bottom staff is for the Allen (All). The lyrics are written below the staves.

System 1:
Cantorij: Heer ont - ferm U o - ver ons,
Allen: Heer ont - ferm U o - ver ons,

System 2:
Cantorij: Chris - tus ont - ferm U o - ver ons,
Allen: Chris - tus ont - ferm U o - ver ons,

System 3:
Cantorij: Heer ont-ferm U o-ver ons,
Allen: Heer ont-ferm U o-ver ons.

Cantorij

E-re zij God in den ho-ge, en vre-de op aar-de voor men-sen van zijn wel-be-

ha-gen. Wij lo - ven U, wij aan - bid - den U, wij ver - e - ren U, wij

ze - ge - nen U, wij dan - ken U voor uw heer - lijk - heid. O Heer God,

Ko-ning des he-mels, God on-ze Va-der al - mach-tig. O Heer God, Lam van God,

Zoon van de Va-der, die de zon-den der we-reld weg-draagt, ont-ferm U o-ver

ons; die de zon-den der we-reld weg-draagt, hoor ons ge - bed. Gij die ge-

ze-ten zijt aan de rech-ter-hand van God, de Va-der, ont - ferm U o - ver

ons. Want Gij al-leen zijt hei-lig, Gij al-leen de Heer, Gij al-ler-

hoogste. O Je-zus Mes-si-as met de hei-li-ge Geest, in de heer-lijk-heid van God de

Va-der. A - men, a - men, a - men, a - men.

Allen Cantorij Allen Cantorij Allen Cantorij Allen Cantorij Allen

RONDOM HET WOORD

Lezing: Jesaja 60, 1 - 6

60¹Sta op en schitter, je licht is gekomen,
over jou schijnt de luister van de HEER.

²Duisternis bedekt de aarde
en donkerte de naties,
maar over jou schijnt de HEER,
zijn luister is boven jou zichtbaar.

³Volken laten zich leiden door jouw licht,
koningen door de glans van je schijnsel.

⁴Open je ogen, kijk om je heen:
ze stromen in drommen naar je toe;
je zonen komen van ver,
je dochters worden op de heup gedragen.

⁵Je zult stralen van vreugde als je het ziet,
je hart zal van blijdschap overslaan.

De schatten van de zee zullen je toevallen,
de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot.

⁶Een vloed van kamelen zal je land overspoelen,
jonge kamelen uit Midjan en Efa.

Uit Seba komen ze in groten getale,
beladen met wierook en goud.

Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER.

l.: Woord van de Eeuwige

a.: Wij danken God!

Voorzang: 'Deus, judicium' - Psalm 72, 8 - 11 . 15 - 16

8 Hij zal heersen van zee tot zee,
van de Stroom tot de einden der aarde.

9 Voor zijn verschijning zullen zijn Benauwers knielen,
zijn vijanden lekken het stof.

10 De koningen van Tarsjiesj, van verre kusten,
bieden offeranden hem aan,
de koningen van Sjeva en Seva brengen schatting nabij.

11 Alle koningen zullen buigen voor hem,
alle volkeren zullen hem dienen.

...

15 Hij leve!- men geve hem goud van Sjeva,
en bidde voor hem voortdurend,
men spreke zegen over hem heel de dag!

16 Zij er op de aarde weelde van graan,
op de top van bergen ruise
als de Libanon zijn vrucht, mogen ze p[bloeien
uit de stad als het groene kruid van de aarde.

Lezing: Matteüs 2, 1 - 12 (NBV)

²Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. ²Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ ³Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. ⁴Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. ⁵‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet: ⁶“En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ ⁷Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, ⁸en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’ ⁹Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. ¹⁰Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. ¹¹Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre. ¹²Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.

Doxologie

Glorie aan de Vader en de Zoon
en de adem van de Geest,
Als in den beginne, zo nu en altijd
tot in Gods Koninkrijk. Amen

Overweging

Voorzang: 'Christus uit God geboren' - Lied 517

1 Christus, uit God ge - bo - ren
vóór al - le eeu-wig - heid,
komt ons als woord ter o - re,
ver-schijnt in on - ze tijd,
een ster, die al - le ster - ren
te bo - ven gaat, hen ver - re
en glans-rijk o - ver - straalt.

Liedboek Online

- 2 Gij, als een mens geboren,
vervult voor ons de tijd.
Nooit gaan wij meer verloren
voor God in eeuwigheid.
De dood mag niets meer hopen.
Nuzich de hemel opent
toont Gij ons Gods beleid

GAVEN EN GEBEDEN

Gaven

- 1^e Collecte: Voedselbank Groningen
- 2^e Collecte: Wijkwerk

Voor uitleg collectes zie Zondagsbrief

[Wijkdiaconie: NL61INGB 0007 3970 15]

U kunt bij uw gift aangeven voor welk doel het bestemd is, zonder bestemming zal de gift over beide collecte doelen gelijk verdeeld worden.



Tikkie Collectes

Nieuwe Kerk

kerk050.nl/NKC

Dankgebed

Voorbeden en stil gebed

Tot u bidden wij:

allen: **'Goede God, hoor ons bidden'**

Stil gebed

Onze Vader:

**a: Onze Vader in de hemel,
 laat uw naam geheiligd worden,
 laat uw koninkrijk komen
 en uw wil gedaan worden
 op aarde zoals in de hemel.
 Geef ons vandaag het brood
 dat wij nodig hebben.
 Vergeef ons onze schulden,
 zoals ook wij hebben vergeven
 wie ons iets schuldig was.
 En breng ons niet in beproeving,
 maar red ons uit de greep van het kwaad.
 Want aan u behoort het koningschap,
 de macht en de majesteit
 tot in eeuwigheid.
 Amen.**

SLOT

Zegen

Voorzang: 'Hoe helder staat de morgenster'- Lied 518

1 Hoe hel - der staat de mor-gen-ster,
en straalt mij te - gen van zo ver,
de luis - ter van mijn le - ven.
Kom tot mij, zoon van Da - vid, kom,
mijn ko-ning en mijn brui - de-gom,
mijn hart wil ik U ge - ven.
Lief - lijk,
vrien - delijk,
schoon en heer - lijk,
zo be - geer - lijk,
mild in 't ge - ven,
stra - lend, vor - ste - lijk ver - he - ven.

6 Laat al het vrolijke geluid,
van stemmen, van viool en fluit,
te zijner ere klinken.
Hij staat voor altijd aan mijn zij.
Mijn schone liefste is van mij,
in Hem wil ik verzinken.
Laat ons samen spelen zingen,
dansen springen voor de Here,
die de koning is der ere.

Orgelspel: Postludium



ZONDAGSBRIEF

3 januari 2021

DE COLLECTES OP ZONDAG 3 JANUARI

Eerste collecte: Voedselbank Groningen

De Voedselbank Stad Groningen zamelt levensmiddelen in en stelt deze gratis ter beschikking aan huishoudens die onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien. Beoogd doel van de Voedselbank Stad Groningen is om voedsel te verstrekken aan ruim 600 gezinnen, in de stad Groningen. Verder geeft dit voldoening voor ruim 100 vrijwilligers, waaronder ook scholieren die een maatschappelijke stage bij de voedselbank lopen. Het leert hen op een betere manier om te gaan met voedsel en opent hen de ogen voor armoede.

Tweede collecte: Wijkwerk

Met deze collecte worden in iedere wijkgemeente eigen, verschillende doelen bekostigd. Te denken valt aan wijkavonden, liturgieën, jeugdactiviteiten, sommige bijzondere kerkdiensten of vieringen, of zelfs aan administratiekosten.

DE COLLECTES OP OUDEJAARSAVOND

1^e collecte: Het Overweeghuis Groningen, opvanghuis voor vrouwen (zie achterzijde zondagsbrief)

2^e collecte: Stedelijk Kerkenwerk

GEBOREN

Tobias Ardal van Hasselt, zoon van Jelmer en Fernande van Hasselt.

Zij wonen in Zuidhorn, Siriusstraat.

Wij feliciteren hen van harte met dit grote wonder!

BLOEMENGROET

De bloemen gaan als groet en bemoediging naar mevrouw Kremer, Pelsterstraat, Pelsterhof.

IN HET KERSTWEEKEND zijn bloemen gebracht naar onze beide predikanten. Een bloemetje als teken van dank en waardering voor het vele werk dat zij het afgelopen jaar hebben verricht!

BEDANKT

Mevr. Boon kreeg voor haar 95ste verjaardag een prachtig boeket vanuit de Nieuwe Kerk. Zij was er erg blij mee!!

Namens haar hartelijk dank, Trijnie v.d. M-F.

MOCHT U EEN KAARTJE willen sturen naar een genoemd gemeentelid, dan kunt u mailen of bellen naar Lida Duzink, e-mail lidaduzink9@gmail.com of telefoon 06 46 69 65 42. Ook voor andere adressen kunt u contact opnemen met bovenstaand adres. Of via de website > Lief en Leed > gegevens (beveiligd).

HEBT U INFORMATIE over mensen die jarig zijn, een jubileum vieren of gewoon een bloemetje uit de kerk nodig hebben, dan kunt u dat doorgeven aan Elly Jagersma, e-mail ellyjagersma@gmail.com

HEBT U VRAGEN rond het coronavirus en hoe de Nieuwe Kerk ermee omgaat? Hebt u hulp nodig of wilt u anderen hulp bieden, dan kunt u mailen naar coronahulp@nieuwekerk.org.

ONTMOETINGEN IN DE NIEUWE KERK

Iedere donderdag om 10.00 uur is ds. Evert Jan Veldman of ds. Tirtsa Liefthing aanwezig en praten we samen door a.d.h.v. een Bijbelgedeelte, een gedicht of een vraag. Daarnaast is er de mogelijkheid om 's avonds in de Nieuwe Kerk aan te sluiten voor een kort avondgebed. Een plek om samen de dag te besluiten en een moment van rust en bezinning in deze vreemde en onzekere maanden. Om 19.45 uur is de kerk open, waarna we om 20.00 uur de kaarsen ontsteken voor een kort avondgebed van +/- 15 minuten.

Van harte welkom! Bij deelname wel graag even mailen naar e.j.veldman@nieuwekerk.org of t.liefthing@nieuwekerk.org

OPROEP

Veel van onze oudere (80+) gemeenteleden krijgen één of meerdere malen per jaar bezoek van de kerk en sommige doen mee aan een gespreksgroep of de koffieochtend op dinsdag. Ieder kiest wat bij hem of haar past om mee te doen aan ons gemeente zijn. In de maand december zal bij deze groep ouderen een brief bezorgd worden van de Pastorale Raad van de Nieuwe Kerk. In deze brief wordt ieder uitgenodigd om aan te geven op welke manier men het komend jaar contact wil met de kerk.

Leden die al bezoek krijgen of al mee doen met een activiteit worden ook uitgenodigd hun wensen kenbaar te maken, zodat de we een overzicht krijgen van wat de wensen zijn. We zullen dan kijken of en hoe wij het beste aan alle wensen kunnen voldoen.

Namens de Pastorale Raad Nieuwe Kerk,
Gerda Klooster - 06-5741 9797

LITURGIEBOEKJE GEWENST?

Elke week ontvangen ouderen onder ons een liturgieboekje van de Nieuwe Kerk, inclusief blogjes en de uitgeschreven overweging van de dominee. Het boekje wordt bezorgd door een groep van enthousiaste vrijwilligers. We weten dat veel ontvangers blij zijn met het boekje. Ze volgen de kerkdienst via internet en lezen mee in het boekje.

Maar we weten niet of dat voor iedereen geldt. Hoe zit dat bij u? Waardeert u de wekelijkse bezorging van het liturgieboekje of leest u hem eigenlijk niet en belandt het in de oud-papier-bak? In dat laatste geval is dat jammer van de kosten van het laten drukken van het boekje.

Wanneer u het liturgieboekje *niet* nodig heeft, zou u dat dan kunnen doorgeven aan Lida Duzink telefoon 050 5415029 of e-mail lidaduzink9@gmail.com.

Ook kunt u contact opnemen met Jan Haak (coördinator) telefoon 0622714007 of E-mail janhaak050@gmail.com.

Opzeggen hoeft helemaal niet te betekenen dat u de kerk geen warm hart toedraagt. Het kan ook zijn, dat u bijvoorbeeld alle informatie al via internet leest. Voelt u zich dus vooral vrij om te reageren.

Wij wensen u alle goeds en vooral gezondheid toe, met uiteraard veel leesgenoegen.

Namens de wijkkerkenraad van de Nieuwe Kerk, *Lida Duzink (Diaken)*

NIEUW PROJECT VAN DE DIACONIE NIEUWE KERK

Vrouwen die in de prostitutie vastlopen zijn welkom in het Overweeghuis. Zij zijn een huis in Groningen waar vrouwen rust en veiligheid wordt geboden. De vrouwen kunnen zich op hun toekomst bezinnen. In de zomer van 2018 hebben een aantal bewoners van Groningen Stichting Het Overweeghuis opgericht. Op basis van onze werkervaring en betrokkenheid met de doelgroep vinden zij dat deze zeer kwetsbare groep geholpen zou zijn met een veilige, laagdrempelige en kortdurende opvang.

Er zijn veel organisaties die op een professionele en betrokken manier vrouwen uit de (gedwongen) prostitutie helpen, maar er ontbreekt in de keten een drempelloze, kleinschalige en kortdurende opvang waar vrouwen zonder voorwaarden kunnen verblijven. De vraag van de vrouw zou daarbij centraal moeten staan.

De volgende quote van een ervaringsdeskundige onderschrijft onze bevindingen:

“Toen ik uit de prostitutie wilde stappen had ik geen huis, inkomen, dagbesteding en geen netwerk behalve de collega’s in de prostitutie. Als er toen een opvang was geweest waar ik terecht kon, was ik al jaren eerder op het punt gekomen waar ik nu ben. Zonder opvang is een terugval eigenlijk onvermijdelijk. Hulp had ik niet en dus was er maar één weg: terug naar de prostitutie. Ik had hulp nodig bij een plek om te slapen, het vinden van een nieuw netwerk en een invulling van mijn dag.”

Als burgerinitiatief werken zij met vrijwilligers die betrokken zijn op de vrouwen die bij hen tot rust komen. Deze vrouwen geven zelf aan dat zij behoefte hebben aan een veilige en rustige plek waar een luisterend oor is en motiverende gesprekken zijn gericht op herstel.

**KOPIJ VOOR KIS INLEVEREN VÓÓR 11 januari 2021 VIA
KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG
KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF INLEVEREN DONDERDAG’S
VÓÓR 15.00 UUR
VIA ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG**