

WEEK 36
THUIS IN DE NIEUWE KERK
ZOMERDAGJES & (DIGI)DIENST



ZONDAG 6 SEPTEMBER 2020



Mededelingen

Voor vragen rond het coronavirus en hoe de Nieuwe Kerk ermee omgaat kunt u terecht bij het adres coronateam@nieuwekerk.org. Hebt u hulp nodig of wilt u anderen hulp bieden, dan kunt u mailen naar coronahulp@nieuwekerk.org. Voor pastorale of diaconale hulp kunt u ook bellen met de hulplijn: 050-3123756.

Wilt u dit boekje niet ontvangen óf zou u het fijn vinden om door iemand gebeld te worden die de blogs en/of preek voor u kan voorlezen, neem dan contact op met:

.....

.....

Heeft u geen internet, maar zou u toch graag thuis willen meeluisteren? We denken graag met u mee over mogelijke oplossingen, neem hiervoor contact op met bovenstaand nummer of de hulplijn.

ZOMERDAGJES

Vrijdag 28 augustus 2020

In Italië liep ik twee weken terug zomaar tegen onderstaand beeld aan. Als er iets is waar ik in een land als Italië van geniet dan is het dit wel. De meeste steden en dorpjes zijn überhaupt al ware opluchtmusea die je bij iedere bocht die je omslaat weer verassen. Maar in het bijzonder de aanwezigheid van de talloze kruizen, kerken en kapellen, zetten een protestantse noordeling als ik telkens weer even stil in verwondering.

Beelden hebben in de protestantse kerk lang af gedaan en het kruisbeeld is in deze tijd veelal onbegrepen, afgedankt of verwijderd uit onze omgeving. En toch... kunnen we er wel zonder? Misschien laat juist deze tijd wel zien dat woorden alleen het niet zijn. De mogelijkheid om mee te kunnen luisteren via de kerkomroep is een zegen, maar de ervaring van het samen aanwezig zijn in de kerk en het zien branden van de kaars of het brood dat gebroken wordt, kan het niet vervangen.

Gek is dat niet want in geloof doen al onze zintuigen, ja doet heel ons leven mee. Mij helpt het dan soms ook om die zintuigen af en toe bewust te prikkelen. Is het niet in de kerk, dan wel buiten - de geur opsnuivend van een regenbui na een warme dag - of thuis door zelf een kaars aan te steken of op zoek te gaan naar beelden of muziek.

In de foto hiernaast kwam het even samen: de zon die na de regen de vallei warm verlicht en te midden daarvan het kruis. Scherp contrasterend en tegelijk onlosmakelijk verbonden.

Het herinnerde mij aan de Christus hymne uit Filippenzen 2:

“Denk over uzelf zoals Christus Jezus over zichzelf dacht. Hij had dezelfde status als God, maar dacht niet zoveel aan zichzelf dat hij hoe dan ook aan de voordelen van die status moest vasthouden. Helemaal niet. Toen de tijd aanbrak, zette hij de



privileges van de godheid opzij aan naam hij de status van een slaaf aan, hij werd mens! Nadat hij mens geworden was, bleef hij mens. Het was een ongelooflijk nederig proces. Hij claimde geen speciale privileges. In plaats daarvan leefde hij een onzelfzuchtig, gehoorzaam leven en stierf toen een onzelfzuchtige, gehoorzame dood - en daarbij de ergste soort dood: een kruisiging. Vanwege die gehoorzaamheid, verhief God hem hoog een eerde hem ver boven wie of wat dan ook, zodat alle geschapen wezens in de hemel en op aarde - zelfs degenen die lang geleden dood en begraven waren - zich in aanbidding zullen buigen voor deze Jezus Christus en in aanbidding uitroepen dat hij de Meester van alles is, tot de glorieuze eer van God de Vader". - Naar 'The Message'

Dinsdag 1 september 2020

Mocht je het terugkijken van een kerkdienst nog op je lijstje hebben staan en heb je het weer eens druk druk druk, vergeet dan die kerkdienst en kijk 'Wendes kaleidoscoop 2020' terug (Zaterdag NPO2). Was dat dan een kerkdienst? Nee, dat mocht de kerk willen. Maar je zult, al kijkend, aspecten ontdekken die ook in een kerkdienst zitten. In de eerste plaats: mensen, die hun ziel niet hebben gebarricadeerd; die niet overal wat van vinden nog vóór ze hebben laten zien wat het leven met hen doet. Daarin verschilt de artiest van de kunstenaar. Er was een kyrie en een gloria en een gezongen gebed ('Laat me niet alleen') door twee mensen, de gezichten naar elkaar toe gewend, Alles corona proof, maar daar ver boven uit. De betrokkenheid van de andere artiesten bij alles wat er gebeurde, spatte van het scherm. Ze wachtten niet op hun beurt om te kunnen laten zien hoe goed ze zijn. Ter plekke ontstond er gemeenschap. En ik werd er in mee genomen. En ik niet alleen.

Het was een waaier aan kunstvormen, die de nood van de wereld voelbaar maakte en de hoop present stelde. Wat een kracht gaat er van uit als mensen elkaars gaven ontdekken en die samen delen. Mocht je na het zien van 'Wende's kaleidoscoop 2020' toch nog tijd over hebben om een kerkdienst terug te kijken, doe dat dan vooral ook. Zondagmorgen zag ik tussen de zeventig kerkgangers een buurtbewoner zitten, die het zwaar heeft te stellen met zichzelf. 'Het was mijn eerste reguliere kerkdienst in mijn 62 jaar,' zei hij. Hij nam afscheid van mij met een boks. Nee, niet corona proof. Wel veelzeggend. Hij kon mee komen in de viering van de liturgie. Ik vraag me af of hem en ons dat ook gelukt was als we daar gezeten hadden, een kleine tweehonderd man sterk.

ORDE VAN DE (DIGI)DIENST - ZONDAG 6 SEPTEMBER 2020

Voorganger: ds. Tirtsa Liefting

Ouderling: Klaas van der Lingen

Diaken: Erwin Landman

Lector: Barbara Bakker

Cantor-organist: Mannes Hofsink

Voorzangers: Linda Rijks, Marieke van der Wal en Martien Zijlstra

VOORBEREIDING

Orgelmuziek

Allein Gott in der Höh sei Ehr (4 variaties) - J.P. Sweelinck

Welkom

Bemoediging

o: Onze hulp is in de naam van de Heer

g: die hemel en aarde gemaakt heeft

o: die trouw blijft tot in eeuwigheid

g: en niet loslaat het werk van zijn handen

o: God onze Vader schenk ons uw genade en vrede,
door Jezus Christus onze Heer

g: Amen.

Ontsteken van de tafelkaarsen

Voorzang: 'Zing een nieuw lied voor God de Here' (LB 971: 1 en 2)

1 Zing een nieuw lied voor God de He - re
 en wees van har - te zeer ver-blijd.
 God wil al-hier met ons ver-ke - ren,
 hier wordt een huis voor Hem be-reid.
 Hij heeft de hand en het ver - stand
 ge - ze-gend voor het werk,
 de bouw van Chris-tus' kerk.

Liedboek Online

- 2 God wil aan ons telkens weer tonen
 Dat Hij genadig is en trouw.
 Dat Hij met ons samen wil wonen,
 Geeft ons de moed voor dit gebouw.
 Maar niet met steen en hout alleen
 Is 't grote werk gedaan.
 't Zal om onszelve gaan.

Kyrie en Gloria

v.: Laten wij roepen tot God om zijn ontferming over deze wereld en hem loven om zijn liefde en zijn eindeloze trouw.

.....

Voorzang:

LB 301k



1: Ky - ri - e e - lei - son. //: Ky - ri - e e - lei - son.
1: Chri - ste e - lei - son. //: Chri - ste e - lei - son.
1: Ky - ri - e e - lei - son. //: Ky - ri - e e - lei - son.

LB 302



1 God in den hoog' al-leen zij eer
en dank voor zijn ge-na - de,
daar-om, dat nu en nim-mer-meer
ons de-ren nood en scha - de.
God toont zijn gunst aan ons ge-slacht.
Hij heeft de vre-de weer-ge-bracht;
de strijd heeft thans een ein - de.

RANDOM HET WOORD

Verhaal van Mirjam en Micha gevolgd door het lied:

Mir - jam en Mi - cha, een nieuw ver - haal,
wordt hier ver - teld voor ons al - le - maal.
Van ge - lo - ven word je blij.
Hier hoort ie - der kind er - bij.
Mir - jam en Mi - cha, een oud ge - heim
God houdt niet op bij de men - sen te zijn.
Steek het klei - ne licht - je aan,
kom je mee, wij mo - gen gaan.

Lezing Oude Testament: Ezechiël 33: 7-11

⁷Jou, mensenkind, heb ik als wachter aangesteld voor het volk van Israël. Als je mijn woorden hoort moet je hen namens mij waarschuwen. ⁸Als ik tegen een slecht mens zeg dat hij zal sterven, en jij zegt hem niet dat hij een andere weg moet inslaan, dan zal hij sterven door zijn eigen schuld, maar jou zal ik voor zijn dood ter verantwoording roepen. ⁹Maar als je hem gewaarschuwd hebt dat hij een andere weg moet inslaan en hij doet dat niet, dan sterft hij door zijn eigen schuld, maar jij zult het er levend afbrengen.

¹⁰Mensenkind, zeg tegen het volk van Israël: “Jullie zeggen: ‘Onze misdaden en onze zonden worden ons aangerekend en wij gaan eraan te gronde - hoe kunnen we dan nog blijven leven?’”

¹¹Zeg tegen hen: “Zo waar ik leef - spreekt God, de HEER -, de dood van een slecht mens geeft me geen vreugde, ik wil dat hij een andere weg inslaat en in leven blijft. Kom toch terug van de heilloze weg die jullie zijn ingeslagen, keer om, want waarom zouden jullie sterven, volk van Israël?”

Voorzang: Psalm 119: 33-40

³³ Een vingerwijzing naar de weg van uw wetten:
HEER, die wil ik volgen tot het einde.

³⁴ En geef mij verstand, dat ik uw Torah kan houden,
haar van ganser harte zal bewaren.

³⁵ Een weg in het spoor van uw geboden, doe mij die gaan,
want daarin heb ik behagen.

³⁶ Enkel uw overeenkomsten, neig daarheen mijn hart,
en niet naar eigen voordeel.

³⁷ Eis van mijn ogen dat ze van het zinloze afzien,
laat mij leven op uw weg.

³⁸ En doe aan uw dienaar uw toezegging gestand, -
aan wie U vrezen.

³⁹ Eindig mijn versmading, die ik zo ducht:
Het goede zijn mij uw regels.

⁴⁰ Eerlijk, uw ordeningen heb ik altijd begeerd,
laat in uw gerechtigheid mij leven!

Lezing Nieuwe Testament: Romeinen 12: 9-21

⁹Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.¹⁰Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.¹¹Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.¹²Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.¹³Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij.¹⁴Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.¹⁵Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft.¹⁶Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht.¹⁷Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen.¹⁸Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.¹⁹Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: 'Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.'²⁰Maar 'als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd'.²¹Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Voorzang: 'Maar jij' (canon) (ZZZ 416)

Laat het kwaad jou niet overwinnen.
Maar jij, overwin het kwade met het goede.

Evangelie lezing: Mattheüs 18: 15-20

¹⁵Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden.¹⁶Luisteren ze niet, neem dan een of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van ten minste twee getuigen.¹⁷Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt.¹⁸Ik verzeker jullie: al wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn.¹⁹Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren.²⁰Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.'

Voorzang:

Glorie aan de Vader en de Zoon
en de adem van de Geest.
als in den beginne, zo nu en altijd,
tot in Gods koninkrijk. Amen

Overweging

Orgelspel

Voorzang: 'Maak ons uw liefde, God, (LB 974: 1, 2 en 4)

1 Maak ons uw lief-de, God,
 tot op-maat van het le-ven!
 Wij zijn ge-roe-pen om
 haar zin-gend door te ge-ven.
 De we-reld zegt ons niet
 de goe-de woor-den aan.
 Ver-nieuw ons hart en doe
 ons uw be-leid ver-staan.

Liedboek Online

- 2 Wij zijn aaneengevoegd,
 bedacht door uw genade.
 Op liefde hebt Gij ons
 gebouwd, bedield met gaven.
 En wat wij zijn draagt bij
 tot welzijn van elkaar.
 In onze eenheid wordt
 uw liefde openbaar.
- 4 Zeg toch het goede aan,
 ook wie u kwaad toewensen.
 De zon gaat op in uw
 nabijheid bij de mensen.
 Hun vreugden en verdriet
 zullen u niet ontgaan;
 in uw omarming heeft
 eenzaamheid afgedaan.

De kinderen komen terug.

GEBEDEN EN GAVEN

Gaven

- 1^e Collecte: Missionair-diaconaal werk in Het Pand
- 2^e Collecte: Wijkwerk Centraal
- 3^e collecte: Eigen Wijkwerk



Tikkie Collectes
Nieuwe Kerk
kerk050.nl/NKC

Voor uitleg collectes: zie zondagsbrief
[Wijkdiaconie: NL61INGB 0007 3970 15]

U kunt bij uw gift aangeven voor welk doel het bestemd is, zonder bestemming zal de gift over beide collecte doelen gelijk verdeeld worden.

- Dankgebed
- Voorbeden

Tot u bidden wij:

Allen: **‘Goede God, hoor ons bidden’**

STIL GEBED EN ONZE VADER (ALLEN):

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen.

SLOT

Zegen

Voorzang: 'In Christus is noch west noch oost' (LB 969)

1 In Chris-tus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
één wordt de mens-heid door zijn troost,
de we-reld door zijn woord.

Liedboek Online

- 2 Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is 't gouden koord
dat allen samen bindt.
- 3 Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt;
als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd.
- 4 Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

Orgelmeditatie

Overweging

“We hebben God geschrapd uit ons spreken over goed en kwaad en dat is een probleem”

dat stelt Beatrice de Graaf, hoogleraar internationale betrekkingen, in haar essay ‘Heilige Strijd’.

Een gevolg van het feit dat de vraag naar het kwaad steeds minder in verband wordt gebracht met de vraag naar God, is dat er tegenwoordig veel in absolute termen over het kwaad wordt gepraat. Het kwaad is onbarmhartig, absoluut of onverzoenlijk, maar daarmee is er al snel geen uitweg meer of mogelijkheid tot verzoening.

En als er dan al oplossingen zijn, zo zegt de Graaff, dan zijn die vaak zelf ook onderdeel van het kwaad. Het kwaad wordt met kwaad bestreden.

Hoewel de Graaf het allereerst heeft over het kwaad op grotere schaal, en de gevoelens van onveiligheid die veel mensen in deze tijd ervaren, denk ik dat het op kleinere schaal vaak niet zo anders is. We worstelen in onze omgang met kwaad, met zonde, niet in het minst met de begrippen zelf. Maar ook concreter komt de vraag omhoog: hoe we reageren op kwaad in onze eigen omgeving of op mensen die ons of andere kwaad aandoen? Hoe reageren we op een manier die laat zien dat het kwaad of slecht handelen van mensen ons niet onverschillig laat, maar die ook constructief is? Hoe vinden we een gezonde balans tussen een veroordeling van dat wat verkeerd is, zonder daarmee direct de ander te veroordelen? Durven we daar soms onze comfort zone voor te verlaten, en zijn we op andere momenten in staat om het weer los te kunnen laten?

In de teksten die we vanochtend lazen komen die vragen ook aan de orde. Hoe reageren we op het kwaad of op onrecht? En hoe gaan we om met hen die slecht handelen of ons verkeerd behandelen? Het zijn nogal grote begrippen en vragen, die we daardoor soms maar liever even parkeren. Het uit de weg gaan van een confrontatie voelt toch al snel als de veiligste of beste weg. Het is vaak al een uitdaging om gezond kritisch naar onszelf en ons eigen leven te kijken, laat staan dat we ons naar de ander durven uit te spreken.

En toch die beladenheid, dat ongemak, klinkt in de teksten minder door. Misschien wel omdat het in de gedeelten die we lazen niet zozeer gaat om confrontatie of afrekening, maar om de mogelijkheid tot verandering en omkeer.

Maar wat leren deze teksten ons dan precies? Over hoe we moeten reageren op mensen die ons slecht behandelen, op kwaad wat we in onze omgeving zien gebeuren? De teksten lijken daar een aantal vingerwijzingen voor te geven.

Allereerst wijzen de teksten uit Ezechiël en Mattheüs ons op het belang van het je durven uit spreken tegen het kwaad, tegen dat wat het goede leven, het plan van God, in de weg staat. En op het aanspreken van onszelf én elkaar, wanneer ons handelen dat goede leven belemmert of zelfs tegenwerkt.

Nu zou je denken dat we als directe Nederlanders daar niet zoveel moeite mee hebben, en toch we zijn meestal huiverig om onze nek uit te steken of om de ander aan te spreken. En vaak terecht... absoluut!

Want niets is zo vervelend als iemand die het altijd beter weet. En hoe beschamend is het niet dat de kerk voor veel mensen eerder gelijk staat aan een veroordelend instituut, met allerlei regels over wat wel of niet zou mogen, dan als een gemeenschap van liefde, die iets laat zien van het goede leven, van God zelf.

Maar, hoewel terughoudendheid hierin dus ontzettend belangrijk is en vaak getuigd van goede intenties, zijn het soms ook andere dingen die ons tegenhouden, dingen zoals angst, ongemak of misschien onverschilligheid. Dan kan zelfs het gevaar ontstaan dat conflictvermijding, dan wel onverschilligheid, goedgepraat worden onder het mom van 'het bewaren van de lieve vrede'. Maar in confrontatie met onrecht, met kwaad, of het lijden wat daar het gevolg van is, volstaat dat niet. Stilzwijgen is dan misschien wel destructiever dan de confrontatie aangaan.

Maar hoe doen we dat dan op een goede manier? En niet door te pas en te onpas te roepen wat er mis is of verkeerd gaat in de samenleving of de kerk. Niet door Jan en alleman maar te confronteren met hun gebreken of mensen publiekelijk te wijzen op de fouten die ze maken. Nee, in de teksten wordt duidelijk dat het niet gaat om veroordeling, maar om een roep en kans op verandering.

In Ezechiël staat "Kom toch terug van de heilloze weg die jullie zijn ingeslagen, keer om!" En in Mattheüs klinken niet één, niet twee, maar drie stappen waarin wordt gezocht naar verzoening. Opdat, zo staat er, "waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden".

Daarnaast, plaatsen de teksten de verantwoordelijkheid dichtbij. Ezechiël wordt aangesproken op zijn rol als wachter voor het volk van Israël. Gods volk wat was geroepen op van hem te getuigen, om het goede leven met God uit en voor te leven. Maar blijkbaar was het volk de verkeerde weg ingeslagen, en van dat goede leven was nog maar weinig te zien. In het hoofdstuk erna wordt het volk met

schapen vergelen die rondwalen, en haar leiders met slechte herder,
die zieke dieren niet hebben genezen, gewonde dieren niet hebben verbonden, en de verdwaalde dieren niet hebben gezocht.

Maar hier wordt, zoals een wachter die op de muur staat om de stad te waarschuwen wanneer er vijanden in aantocht zijn, Ezechiël opgeroepen om het volk en haar leiders te waarschuwen dat ze op de verkeerde weg zitten, een weg die weg loopt van dat goede leven, van het plan wat God met hen en de wereld voor ogen had.

En in Mattheüs zien we hetzelfde. In een hoofdstuk wat spreekt over waar het koninkrijk zichtbaar wordt, wordt opgeroepen tot eenheid en vrede, maar wordt men ook opgeroepen elkaar te blijven herinneren en bepalen bij de roeping om het goede leven uit en voor te leven.

Terug naar hier en nu, wanneer het dus gaat om het je uitspreken tegen het kwaad,
tegen dat wat het goede leven teniet doet, dan begint dat bij onszelf. Daarin hebben we naar elkaar toe een verantwoordelijkheid. In het verlangen naar het koninkrijk van recht en vrede, in het verlangen daaraan bij te dragen, mogen we elkaar helpen, aanmoedigen en ondersteunen.

Dat betekent ook elkaar waarschuwen en aanspreken wanneer we afdwalen, of God en zijn koninkrijk uit het oog verliezen. Niet als een veroordeling, maar om elkaar mee te nemen in dat goede leven. Met die woorden uit de brief aan de Romeinen voor ogen: *“laat uw liefde oprecht zijn, verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan”*.

Wanneer we dat voor ogen houden, en dat steeds meer werkelijkheid wordt in ons leven en in de gemeente, dan ontstaat er ook ruimte om individueel, samen of als kerk, breder een geluid te

laten horen wat zich verzet tegen onrecht, kwaad en lijden. Een stem die opkomt voor de armen, de vreemdelingen of de machtelozen, voor wie het goede leven nog geen realiteit is.

Ten diepste is kwaad namelijk iets waar God zelf de strijd mee aanbindt en waar we ons als mensen dus ook niet bij kunnen en mogen neerleggen. Toen ik in India theologie studeerde leerde ik dat in confrontatie met diepe structurele armoede barmhartigheid belangrijk is, maar tegelijk nooit kan zonder een actieve inzet voor verandering en rechtvaardige systemen en structuren. Persoonlijk, en als kerk, zijn we er niet om over andere te oordelen, maar wel om te bouwen aan het goede leven, het koninkrijk van God wat gekenmerkt wordt door vrede en recht. Iets wat vraagt om liefde, onderscheidingsvermogen en fijngevoeligheid, maar ook om durf en standvastigheid.

Een durf en standvastigheid die volgens mij niet los staat van die vreugde en de hoop waar Romeinen het over heeft. Het is die hoop dat het onrecht God niet onbewogen laat, maar dat hij er zelf de strijd mee aan bindt.

Want wat kan de confrontatie met diep kwaad soms moedeloos maken. En wat een machteloosheid brengt het met zich mee wanneer het onrecht afkomstig is van hen die alle macht in handen lijken te hebben. Maar ook dichterbij huis kun je die machteloosheid ervaren wanneer je een geliefde verkeerde keuzes ziet maken of ziet worstelen met destructieve gewoontes of relaties. De zorgen die daarmee gepaard gaan kunnen als onze energie opslokken. Die ervaringen dat we zo graag iets zouden doen, maar we niets meer kunnen doen, kan ons dwingen om los te laten. Maar volgens mij wijst de tekst in Romeinen nog een andere weg. Daar klinkt de oproep: 'bid onophoudelijk'.

Niet als een laatste mogelijk of als een manier om onze kop in 't zand te steken,

maar als een weg om onze zorgen en vragen bij God te brengen en ze voor hem neer leggen.

Op die momenten dat het kwaad sterker lijkt dan het goede, en we ons machteloos voelen,

dan hoeven we ons verlangen naar verandering of verlossing niet los te laten,

maar mogen we het voor God neerleggen, in de hoop dat Hij met ons is en niet los laat.

Amen.



Zondagsbrief 6 september 2020

Eerste collecte: Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders op. Daarnaast organiseert de kerk alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen aan de hand van teksten uit de bijbel. Zij vergroten daarmee hun kans op werk, en daarmee neveninkomsten. De kerk investeert bovendien in werkgelegenheid voor jongeren.

Tweede collecte: Wijkwerk. Met deze collecte worden in iedere wijkgemeente eigen, verschillende doelen bekostigd. O.a. wijkavonden, liturgieën, jeugdactiviteiten, sommige bijzondere kerkdiensten of vieringen.

De derde collecte is voor het Eigen Wijkwerk.

Hieruit worden de kosten betaald voor o.a. de kinderdienst, de kinderoppas en diverse activiteiten in en rond de Nieuwe kerk.

Bij de uitgang van de kerk staan drie schalen waarin u uw giften kunt deponeren. Hierbij gelden ook de nodige voorzorgsmaatregelen: Houdt afstand van elkaar en desinfecteer uw handen.

MEDELEVEN

De bloemen vanuit de Nieuwe Kerk gaan als groet en ter bemoediging naar Evert Brink, Radesingel. Het tweede bos bloemen gaat als groet en felicitatie naar mevrouw M. Wiersma-Mussche, Beukenlaan. Mevrouw is 92 jaar geworden.

Bedankt

Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen, ter ere van ons 60 jarige huwelijk. *Vriendelijke groet van Jel en Henk Jacobs.*

Getrouwd

Op zaterdag 29 augustus is in de Dorpskerk van Vries het huwelijk bevestigd van Bregje Faasse en Yannic Hanekamp. Mannes Hofsink leidde de voorzang. Wat een feest in Coronatijd! Wij feliciteren hen van harte.

Mocht u een kaartje willen sturen naar een gemeentelid dan kunt u mailen of bellen naar Lida Duzink e-mail lidaduzink9@gmail.com of telefoon 0646696542. Ook voor andere adressen kunt u contact opnemen met bovenstaand adres. Of via de website - Lief en Leed : gegevens (beveiligd)

Hebt u informatie over mensen die jarig zijn, een jubileum vieren of gewoon een bloemetje uit de kerk nodig hebben, dan kunt u dat doorgeven aan Elly Jagersma, e-mail ellyjagersma@gmail.com

Hebt u vragen rond het coronavirus en hoe de Nieuwe Kerk ermee omgaat? Hebt u hulp nodig of wilt u anderen hulp bieden, dan kunt u mailen naar coronahulp@nieuwekerk.org

OPEN KERK

De voordeur van de Nieuwe Kerk weer open en ieder kan vrijelijk (zonder afspraak) de kerk binnengaan.

Van 10:00 uur 's morgens tot 16:00 uur 's middags. Er brandt een kaars, er staan bloemen en er klinkt muziek. Velen hebben de gesloten kerk als een gemis ervaren hebben en zien nu uit naar het moment om weer binnen te kunnen gaan om even plaats te nemen, wellicht op de vertrouwde plek, voor een rustmoment en een ontmoeting met de Heer.

De "Inloop op donderdag" heeft dus een iets ander karakter gekregen: het accent lag eerder op ontmoeting, ook met elkaar, nu is het verschoven naar bezinning. De hoofdingang is open. Bij binnenkomst is men verplicht naam en e-mail te noteren op een bij de ingang klaarliggend papier. Ook wordt er gevraagd of men coronaklachten heeft. Deze verplichting staat aangegeven. Daarbij staat vermeld dat de gegeven informatie uitsluitend beschikbaar gesteld zal worden voor het doel: corona bestrijding.

Zoals gezegd ligt het accent op bezinning. Voor gesprekken zijn op de donderdagen Evert Jan en Tirtsa in de consistorie of kosterwoning aanwezig. (voor tijdstippen zie elders in deze zondagsbrief, de website van de NK en de KiS). De bezoekers daar komen op afspraak. Ze lopen ook via de hoofdingang naar binnen. Het is duidelijk dat deze opzet ruimschoots voldoet aan de eisen die het RIVM stelt. Een aantal van ons moet extra opletten maar wij denken

dat juist de grote ruimte en het afstand houden een zeer acceptabele situatie oplevert. Nogmaals: we zijn verheugd dat we weer naar onze kerk kunnen, naar het huis van de Heer, gebouwd van steen en hout, samengevoegd door de onderlinge liefde (Augustinus). *Tjitske en Gerrit (0629331769 en 050-3185765)*

ONTMOETINGEN Nieuwe Kerk

Naast dat de kerk op donderdag open is voor een moment van rust of bezinning, is er ook de komende maand weer gelegenheid tot ontmoeting en gesprek. De komende weken iedere donderdag om 10:00 en 20:00 uur. We praten door aan de hand van een Bijbelgedeelte, gedicht of gewoon dat wat ons bezig houdt. Van harte welkom! Sluit u graag aan? Stuur dan een mailtje of berichtje naar Evert Jan of Tirtsa. (Ter vervanging van het eerdere aanmeldformulier)

t.liefting@nieuwekerk.org voor de laatste week van juli en augustus & e.j.veldman@nieuwekerk.org voor de eerste drie weken van augustus)

Boekenverkoop

In de benedenkamer van de kosterwoning staan weer de tweedehands boeken opgesteld voor de verkoop. Acht boeken bij ons tegen één nieuwe bij de boekhandel. De opbrengst is voor het gedeelte van de kosten van de verbouwing dat niet door de subsidie van de Provincie wordt gedekt. Net als de verkoop van de wijnactie, de ook nog steeds doorgaat. Na de kerkdienst of op donderdag kunt u rustig snuffelen. Wel 1.5 m in acht nemen natuurlijk. Afrekenen: de prijs staat achterin ieder boek. Het geld kan contant in de bak op tafel of op donderdag in de giftbox in de kerk. Wilt u met uw iphone betalen? Dat kan naar rekening NL14 ABNA 0628 3917 22, tnv Vereniging Vrienden van de Nieuwe Kerk, ovv: boeken.

Marijke Bootsma

Bijwonen kerkdiensten

Om een dienst bij te wonen kunt u zich aanmelden. In de berichten voor elke dienst staat een aanmeldformulier. U hoort dan van de coördinator of ouderling van dienst als u kunt komen. Mensen die geen mogelijkheid hebben het formulier in te vullen kunnen bellen met het algemene nummer: 050 3123756. Uiteraard volgen we de richtlijnen van het RIVM: tussen verschillende huishoudens zijn plaatsen in de kerk op minstens 1,5 meter afstand van elkaar. Coördinatoren wijzen u uw plek en geven na afloop ook aan wanneer u de kerk kunt verlaten. Let a.u.b. op de looproutes. Er wordt

voorlopig niet door de gemeente gezongen. Uw jas mag u aanhouden. Bij de ingang vraagt de coördinator naar uw gezondheid en die van uw huisgenoten. Hebt u klachten, blijf dan thuis. We wensen u in alle opzichten het goede toe.

Bericht van de Kinderdienst

Vanaf zondag 23 augustus a.s. is er weer kinderdienst in de Nieuwe Kerk! We zijn blij jullie weer te kunnen zien, zodat we samen uit de bijbel kunnen lezen, er over kunnen praten, samen kunnen knutselen of spelletjes doen.

- in de week voorafgaand aan de dienst moet je je aanmelden via de website (ouders en kinderen). In het nieuwsbericht over de viering, wat aan het begin van iedere week wordt geplaatst, vind je de link naar het aanmeldformulier. Aanmelden kan tot de zaterdag voor de dienst, 12.00 uur.

- afhankelijk van het aantal kinderen dat aanwezig is, splitsen we op in een "oudste" en "jongste" groep, als de groep heel klein is, voegen we ze samen.

- de leiding houdt 1,5 mtr afstand tot de kinderen en andere volwassenen;

- net zoals op school: bij klachten blijf je thuis.

Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar blijven thuis bij neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest en verhoging tot 38C. Kinderen tot 6 jaar mogen met een verkoudheid wel komen (net als op school). Bij koorts blijf je thuis. Heeft een gezinslid koorts of verkoudheidsklachten, dan blijven de kinderen thuis.

Thuis in de Nieuwe Kerk – (digi)dienst - zondag 13 september 9:30 - 10:30u

U bent van harte uitgenodigd de dienst mee te maken.

Dit kan door u aan te melden als kerkganger of door de uitzending thuis mee te maken via www.kerkomroep.nl.

Schroom niet om u aan te melden. Er is ruimte voor 100 kerkgangers.

Met Stef Tuinstra als organist, Mannes Hofsink als cantor en ds. Evert Jan Veldman als voorganger.

COPIJ VOOR KIS INLEVEREN VÓÓR 14 SEPTEMBER
VIA KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG
COPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF INLEVEREN DONDERDAG'S
VÓÓR 13.00 UUR VIA ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG