

NIEUWE KERK

13^e ZONDAG VAN DE ZOMER

"Het is onmogelijk",
zei trots "Het is
riskant", zei ervaring
"Het is zinloos", zei het
verstand "Geef het een
kans", fluisterde het
hart

Vergeven

(Mat. 18 vers 21 e.v.)

ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020

Aan deze dienst werken mee:
ds. Evert Jan Veldman, voorganger
Evert Bosscher, eerste ouderling
Juliane Dijkman, eerste diaken
Marja van Dijk, lector
Mannes Hofsink, cantor - organist
Marieke Schuppert, Elsbeth Vonkeman
en Grietinus Mollema, voorzangers

VOORBEREIDING

Orgelmuziek:

Violfuga in g (BWV 1001) - J.S.Bach

Welkom

Bemoediging

o.: Onze hulp is de naam van de Eeuwige

a.: **Schepper en behoeder van alle leven**

o.: O God, keer u om naar ons toe

a.: **en doen ons weer leven met hart en ziel**

o.: Laat ons, o Heer, uw liefde zien

a.: **en geef ons uw heil**

Ontsteken van de tafelkaarsen

Voorzang: 'Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans' - Lied 223

1 Op-staan, mor-gen, weg je slui-ers, dans,
en dauw daal neer en geef het le-ven glans.
Lijs-ter zing en wek in ons het lied
dat mor-gen-licht be-groet, Gods me-lo-die.
Lang le-ve God, die ons de mor-gen geeft.
Le-ve die war-me vlam, Gods ei-gen Geest.
Le-ve de Zoon, die op-staat als de zon,
zijn graf-kleed ach-ter-laet, op-nieuw be-gon.

- 2 Opstaan, wereld, dat Gods rijk begint,
 waar zwerver, vreemdeling een haven vindt.
 't Harde leven stelt een vraag aan God,
 zijn kracht is niet te zacht voor aardse nood.
 Lang leve God, zijn wereld lenen wij.
 Leve de Geest, zij roept ook ons erbij.
 Leve de Zoon, Hij zegent wat Hij kan.
 Hij zegent vredezoekers, leef ervan.
- 3 Opstaan, kerk, en durf voorop te gaan,
 en stem, muziek te zijn die wordt verstaan.
 wees een teken van de tijd die komt,
 een zee van vrede, alle haat verstomt.
 Lang leve God, zijn boodschap lenen wij.
 Leve de liefdesduif, de Geest maakt vrij!
 Leve de Zoon, zijn woord, zijn wil biedt hoop;
 ja, samen met Hem loopt geen weg meer dood.

Kyrie en Gloria

- v.: Laten wij roepen tot God en hem aanspreken op zijn grote hart
 waarin de hele wereld past.
 En laten wij hem vrijuit loven en prijzen.

Ky - ri - e e - lei - son, Chris - te e - lei - son,
 Ky - ri - e e - lei - son. *(intentie ...)*

Liedboek Online

Om de kinderen die het spelen verleerd zijn
 Ze hebben te veel gezien. Het staat op hun netvlies gebrand:
 Het dodelijk geweld. De angst van grote mensen. Het roepen om hulp.
 Om deze wereld die geen raad weet met zichzelf.
 Te ver gegaan. En niet in staat om rechtsomkeert te maken.
 Blind en meedogenloos, bang en onbarmhartig. Wie breekt de ban?

'Zing nu verheugd een vrolijk lied' - Lied 309

① Zing nu ver-heugd een vro-lijk lied,
② ja zing en ju-bel al-le-maal.
③ Wij spe-len en zin-gen in glo-ri-a,
④ in klank en kleur, in toon en taal.
⑤ Zing nu ver-heugd een vro-lijk lied,
⑥ een we-reld lang in glo-ri-a!
of hij/zij le-ve(n) lang in glo-ri-a!

dbboek Online

RONDOM HET WOORD

Een verhaal van Mirjam & Micha

Het lied van Mirjam & Micha

Mir-jam en Mi-cha, een nieuw ver-haal,
wordt hier ver-teld voor ons al-le-maal.
Van ge-lo-ven word je blij.
Hier hoort ie-der kind er-bij.

Mir - jam en Mi - cha, een oud ge - heim
 God houdt niet op bij de men - sen te zijn.
 Steek het klei - ne licht - je aan,
 kom je mee, wij mo - gen gaan.

Lezing: Genesis 4, 16 - 24 (NBV)

⁶Toen ging Kaïn bij de HEER vandaan en hij vestigde zich in Nod, een land ten oosten van Eden.

¹⁷Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Henoch ter wereld. Kaïn was toen een stad aan het bouwen en hij noemde die Henoch, naar zijn zoon. ¹⁸Henoch kreeg een zoon, Irad. Irad was de vader van Mechujaël, Mechujaël was de vader van Metusaël en Metusaël was de vader van Lamech. ¹⁹Lamech nam twee vrouwen; de ene heette Ada, de andere Silla. ²⁰Ada bracht Jabal ter wereld; hij werd de stamvader van hen die in tenten leven en vee houden. ²¹Zijn broer heette Jubal; hij werd de stamvader van allen die op de lier of de fluit spelen. ²²Ook Silla bracht een zoon ter wereld, Tubal-Kaïn; hij was smid en werd de stamvader van allen die brons en ijzer bewerken. De zuster van Tubal-Kaïn heette Naäma. ²³Lamech zei tegen zijn vrouwen:

‘Ada en Silla, hoor wat ik zeg!
 Vrouwen van Lamech, luister naar mij!
 Wie mij verwondt, die sla ik dood,
 zelfs wie mij maar een striem toebrengt.
²⁴Kaïn wordt zevenmaal gewroken,
 Lamech zevenenzeventigmaal.’

lector: Zo spreekt de Heer.

allen: **Wij danken God**

Voorzang: 'Barmhartige Heer, genadige God' - Psalm 103

refrein: 1 voorzang, 2 allen



Barm-har-ti-ge Heer, ge - na-di-ge God. [boek Online](#)

voorzang 1 Ja, wat de hemel is voor de aarde,
dat is zijn liefde voor hen die geloven.



Barm - har - ti - ge Heer, ge - na - di - ge God. [boek Online](#)

voorzang 2 Zover als het oosten van het westen vandaan is,
zover van ons af werpt Hij al onze zonden.



Barm - har - ti - ge Heer, ge - na - di - ge God. [boek Online](#)

voorzang 3 Hij kent ons toch, Hij is niet vergeten
dat wij gemaakt zijn uit het stof van de aarde.



Barm - har - ti - ge Heer, ge - na - di - ge God. [boek Online](#)

voorzang 4 Mensen, – hun dagen zijn als het gras,
zij bloeien als bloemen in het open veld;
dan waait de wind, en ze zijn verdwenen.



Barm - har - ti - ge Heer, ge - na - di - ge God. [boek Online](#)

voorzang 5 Maar duren zal de liefde van God
voor allen die zijn verbond bewaren,
zijn woord behartigen en het volbrengen.



Barm - har - ti - ge Heer, ge - na - di - ge God. [boek Online](#)

Lezing: Matteüs 18, 21 - 35 (NBV)

²¹Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: 'Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?' ²²Jezus antwoordde: 'Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven.' ²³Daarom is het met het koninkrijk van de

hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. ²⁴Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was. ²⁵Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. ²⁶Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.” ²⁷Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. ²⁸Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem honderd denarie schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: “Betaal me alles wat je me schuldig bent!” ²⁹Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal je betalen.” ³⁰Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. ³¹Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan, en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. ³²Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: “Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. ³³Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?” ³⁴En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. ³⁵Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.’

Voorzang:

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem heiligen Geist.
Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)

Overweging

Voorzang: ‘Zevenmaal’ - ZZZ 27

Zevenmaal, zevenmaal, zevenmaal,
opnieuw geboren, kleingekregen,
uitgeworpen wordt een mens om mens te worden.

Zeventig maal zeven bomen zullen bloeien
waar wij wonen, licht zal op het water stromen,
licht zal op het water stromen

Zevenmaal, zevenmaal, zevenmaal,
opnieuw geboren, kleingekregen,
uitgeworpen wordt een mens om mens te worden.

Zeventig maal zeven bomen zullen bloeien
waar wij wonen, licht zal op het water stromen,
licht zal op het water stromen

Zevenmaal, zevenmaal, zevenmaal,
opnieuw geboren, kleingekregen,
uitgeworpen wordt een mens om mens te worden.

GAVEN EN GEBEDEN

Gaven

- 1^e Collecte: Bianca Couture
- 2^e Collecte: Jeugdwerk - JOP

Voor uitleg collectes zie Zondagsbrief

[Wijkdiaconie: NL61INGB 0007 3970 15]

U kunt bij uw gift aangeven voor welk doel het bestemd is, zonder bestemming zal de gift over beide collecte doelen gelijk verdeeld worden.

Dankgebed

Voorbeden en stil gebed

Tot u bidden wij:

allen: **'Goede God, hoor ons bidden'**



Tikkie Collectes
Nieuwe Kerk
kerk050.nl/NKC

Onze Vader:

A: **Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid.
Amen.**

SLOT

Zegen

Ga in vrede
Ga met God
en wees elkaar tot zegen.

De Levende zal je zegenen en behoeden
De Levende zal zijn lichtend gelaat over je doen schijnen
en je genadig zijn;
de Levende zal je zijn gelaat toewenden
en je vrede geven.

allen: **Amen**

Voorzang: 'De wijze woorden en het groot vertoon' - Lied 1001

1 De wij-ze woor-den en het groot ver-toon,
de goe-de sier van goe-de wer-ken,
de ij-del-he-den op hun pau-wen-troon,
de lucht-kas-te-len van de ster-ken:
al wat hoog staat aan-ge - schre-ven
zal Gods woord niet o-ver - le - ven;
Hij wiens kracht in on-ze zwak-heid woont
be-schaamt de o-gen van de ster-ken.

Liedboek Online

- 2 Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
 dat lachen zullen zij die wenen,
 dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
 dat dorst en honger zijn verdwenen -
 d onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
 die geen vader was, zal vader zijn;
 mensen zullen andere mensen zijn,
 de bierkaai wordt een stad van vrede.

- 3 Wie denken durft dat deze droom het houdt,
 een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
 wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
 al komt de onderste steen boven:
 die zal kreunen onder zorgen,
 die zal vechten in 't verborgen,
 die zal waken tot de morgen dauwt -
 die zal zijn ogen niet geloven.

Orgelspel



De 1^e collecte besteden we aan het nieuwe collectedoel van de drie wijken Noord: Bianca Couture - Stichting Jobena.

De Stichting Jobena is in 1995 opgericht door Vincent Brenninkmeijer (1940-1999). Vincent heeft een groot deel van zijn leven gewijd aan armoedebestrijding en ontwikkelingsamenwerking. Zijn ideaal was: zelfontwikkeling. In denken en doen, in zijn werk maar ook in zijn persoonlijke contacten, was hulp tot zelfhulp het richtsnoer.

Bianca Couture, onderdeel van deze Stichting, is in 2006 gestart door Denise als een project van de Association Nabasnoogo in Burkina Faso. Denise helpt kwetsbare meisjes en vrouwen een beter bestaan op te bouwen door hen op te vangen in haar naaischool. Dankzij de enorme motivatie en inzet van Denise heeft de naaischool zich ontwikkeld tot een zelfstandig project. Helpt u mee dit project tot een succes te maken door middel van uw gave?

De 2e collecte: Protestantse Kerk: Jeugdwerk (JOP)

‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.’ Een oudere vrouw vertelt ontroerd hoe gezinnen dankzij deze creatieve vorm van kerk-zijn de weg naar haar kerk weer weten te vinden. Op steeds meer plekken ontstaan kliederkerken en dat is niet voor niets. Meer dan de helft van de Kliederkerk-bezoekers is niet betrokken bij de kerk, bijna eenderde is niet-gelovig. Kinderen, ouders, opa’s en oma’s maken dankzij Kliederkerk kennis met bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in een warme gemeenschap. Collecteer mee om Kliederkerk te laten groeien, zodat op steeds meer plaatsen mensen van verschillende generaties samen creatief aan de slag gaan met bijbelverhalen om samen in het voetspoor van Jezus te gaan.

Bedankt!

Dank, mensen van de Nieuwe Kerk, voor jullie goede wensen voor en rond de doop van onze dochter Maria. *Bettina Reitz-Josse en Albert Joosse.*

De bloemen uit de kerk gaan dit weekend naar als groet en felicitatie naar mevrouw W.J. Knol-Dominicus, Kraneweg. Mevrouw is op 5 september 88 jaar geworden. Het 2^e bos bloemen gaat naar mevrouw naar mevrouw P. Koenes, Veldspaat. Mevrouw is 93 jaar geworden.

Mocht u een kaartje willen sturen naar een gemeentelid dan kunt u mailen of bellen naar Lida Duzink e-mail lidaduzink9@gmail.com of telefoon 0646696542. Ook voor andere adressen kunt u contact opnemen met bovenstaand adres. Of via de website - Lief en Leed : gegevens (beveiligd)

Hebt u informatie over mensen die jarig zijn, een jubileum vieren of gewoon een bloemetje uit de kerk nodig hebben, dan kunt u dat doorgeven aan Elly Jagersma, e-mail ellyjagersma@gmail.com

Hebt u vragen rond het coronavirus en hoe de Nieuwe Kerk ermee omgaat? Hebt u hulp nodig of wilt u anderen hulp bieden, dan kunt u mailen naar coronahulp@nieuwekerk.org

Gedurende acht weken zal het grote orgel van de Nieuwe Kerk niet klinken in verband met een noodzakelijke reparatie.

Bijwonen kerkdiensten

Om een dienst bij te wonen kunt u zich aanmelden. In de berichten voor elke dienst staat een aanmeldformulier. U hoort dan van de coördinator of ouderling van dienst als u kunt komen. Mensen die geen mogelijkheid hebben het formulier in te vullen kunnen bellen met het algemene nummer: 050 3123756. Uiteraard volgen we de richtlijnen van het RIVM: tussen verschillende huishoudens zijn plaatsen in de kerk op minstens 1,5 meter afstand van elkaar. Coördinatoren wijzen u uw plek en geven na afloop ook aan wanneer u de kerk kunt verlaten. Let a.u.b. op de looproutes. Er wordt voorlopig niet door de gemeente gezongen. Uw jas mag u aanhouden. Bij de ingang vraagt de coördinator naar uw gezondheid en die van uw huisgenoten.

Hebt u klachten, blijf dan thuis. We wensen u in alle opzichten het goede toe.

Bericht van de Kinderdienst

Er is weer kinderdienst in de Nieuwe Kerk! We zijn blij jullie weer te kunnen zien, zodat we samen uit de bijbel kunnen lezen, er over kunnen praten, samen kunnen knutselen of spelletjes doen.

- in de week voorafgaand aan de dienst moet je je aanmelden via de website (ouders en kinderen). In het nieuwsbericht over de viering, wat aan het begin van iedere week wordt geplaatst, vind je de link naar het aanmeldformulier. Aanmelden kan tot de zaterdag voor de dienst, 12.00 uur.

- afhankelijk van het aantal kinderen dat aanwezig is, splitsen we op in een "oudste" en "jongste" groep, als de groep heel klein is, voegen we ze samen.

- de leiding houdt 1,5 mtr afstand tot de kinderen en andere volwassenen;

- net zoals op school: bij klachten blijf je thuis.

Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar blijven thuis bij neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest en verhoging tot 38C. Kinderen tot 6 jaar mogen met een verkoudheid wel komen (net als op school). Bij koorts blijf je thuis. Heeft een gezinslid koorts of verkoudheidsklachten, dan blijven de kinderen thuis.

OPEN KERK OP DONDERDAG

De voordeur van de Nieuwe Kerk weer open en ieder kan vrijelijk (zonder afspraak) de kerk binnengaan. Elke donderdag van 10:00 uur 's morgens tot 16:00 uur 's middags. Er brandt een kaars, er staan bloemen en er klinkt muziek. Velen hebben de gesloten kerk als een gemis ervaren hebben en zien nu uit naar het moment om weer binnen te kunnen gaan om even plaats te nemen, wellicht op de vertrouwde plek, voor een rustmoment en een ontmoeting met de Heer.

De "Inloop op donderdag" heeft dus een iets ander karakter gekregen: het accent lag eerder op ontmoeting, ook met elkaar, nu is het verschoven naar bezinning. De hoofdingang is open. Bij binnenkomst is men verplicht naam en e-mail te noteren op een bij de ingang klaarliggend papier. Ook wordt er gevraagd of men coronaklachten heeft. Deze verplichting staat aangegeven. Daarbij staat vermeld dat de gegeven informatie uitsluitend beschikbaar gesteld zal worden voor het doel: corona bestrijding.

Zoals gezegd ligt het accent op bezinning. Voor gesprekken zijn op de donderdagen Evert Jan en Tirtsa in de consistorie of kosterwoning aanwezig. (voor tijdstippen zie elders in deze zondagsbrief, de website van de NK en de KiS). De bezoekers daar komen op afspraak. Ze lopen ook via de hoofdingang naar binnen. Het is duidelijk dat deze opzet ruimschoots voldoet aan de eisen die het RIVM stelt. Een aantal van ons moet extra opletten maar wij denken dat juist de grote ruimte en het afstand houden een zeer acceptabele situatie oplevert. Nogmaals: we zijn verheugd dat we weer naar onze kerk kunnen, naar het huis van de Heer, gebouwd van steen en hout, samengevoegd door de onderlinge liefde (Augustinus). *Tjitske en Gerrit (0629331769 en 050-3185765)*

Ontmoetingen in de Nieuwe Kerk

Ook in dit nieuwe seizoen staat de kerk op donderdag weer voor u open (van 10:00-16:00 uur). Gewoon om even binnen te wandelen, te luisteren naar muziek of in stilte te zitten of een boek te lezen.

In de komende maanden is er ook opnieuw de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. Iedere donderdag om tien uur is Evert Jan of Tirtsa aanwezig en praten we samen door a.d.h.v. een Bijbelgedeelte, een gedicht of een vraag.

Daarnaast is er de mogelijkheid om 's avonds in de Nieuwe Kerk aan te sluiten voor een kort avondgebed. Een plek om samen de dag te besluiten en een moment van

rust en bezinning in deze soms nog steeds vreemde en onzekere maanden. Om kwart voor acht is de kerk open, waarna we om acht uur de kaarsen ontsteken voor een kort avondgebed van +/- 15 minuten. Na afloop is er de gelegenheid om nog even rustig te zitten, na te praten of weer naar huis te gaan.

Van harte welkom! Bij deelname wel graag even mailen naar e.j.veldman@nieuwekerk.org of t.liefting@nieuwekerk.org

Voedselbank

Nadat het geven van producten voor de Voedselbank een half jaar stil gelegen heeft, proberen wij als diaconie vanaf volgende week weer te starten met inzamelen van producten.

Er zal een groot krat op het "Voedselbankje" geplaatst worden, waarin u uw producten kunt leggen.

We zullen alle veiligheidsmaatregelen in acht nemen omtrent het Corona gebeuren. Het enige wat de diaconie u vraagt is, om weer gul te geven. Ook zal het 'Vogelhuisje' weer naast het krat komen staan. Hierin kunt u uw giften en gaven deponeren. We hopen op uw medewerking!

Namens de Diaconie, *Lida Duzink*.



Zondag 20 september wordt een gezamenlijke (digi)dienst gehouden in de Nieuwe Kerk. Voorganger is ds. Marga Baas.

Voor aanmelden om de dienst live bij te wonen: zie elders in de zondagsbrief.

CANTATEDIENSTEN IN DE NIEUWE KERK TE GRONINGEN

De eerste cantatedienst in het nieuwe seizoen is op
zondag 4 oktober 2020.

Uitgevoerd wordt de cantate **Ärgre dich, o Seele, nicht**, BWV 186, Johann Sebastian Bach (1685 – 1750).

De uitvoerenden zijn het Cantate Consort, barokorkest en solisten o.l.v. Jelte Hulzebos.

De solisten zijn Esther Ebbinghe (sopraan), David van Laar (alt), Mattijs Hoogendijk (tenor) en Joep van Geffen (bas).

Bach schreef de cantate BWV 186 'Ärgre dich, o Seele, nicht' oorspronkelijk voor de derde adventszondag van 1716, in de periode dat hij in Weimar werkte. Hij bewerkte de cantate vervolgens door enkele delen toe te voegen, zodanig dat het voor de 7^{de} zondag na Trinitatis bruikbaar werd. Zo werd het werk op 11 juli 1723, kort na Bach's aanstelling als Thomaskantor in Leipzig uitgevoerd.

De cantatetekst is gebaseerd op de tekst uit Marcus 8 waar wordt verhaald van de spijziging van vierduizend mensen die Jezus volgden.

De cantate heeft een prachtig openingskoor en aria's, waarbij de sopraanaria in het tweede deel van de cantate van pure schoonheid is.

Voorganger: ds. Evert Jan Veldman. Organist: Stef Tuinstra

Plaats: Nieuwe Kerk Groningen. Tijd: 17.00 uur.

Toegang gratis, collecte bij de uitgang.

Vanwege de corona maatregelen is ook deze dienst alleen bij te wonen als u zich heeft aangemeld. U kunt dat doen via onze website, www.cantatediensten.nl

COPIJ VOOR KIS INLEVEREN VÓÓR 14 SEPTEMBER

VIA KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG

COPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF INLEVEREN DONDERDAG'S

VÓÓR 13.00 UUR VIA ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG