

DE FONTEIN EN DE NIEUWE KERK
9^e ZONDAG VAN DE ZOMER



**o vrouw, groot is je geloof !
geschieden moet aan jou
zoals je wilt!
(Mat. 15 vers 28)**

ZONDAG 16 AUGUSTUS 2020



Aan deze dienst werken mee:
ds. Evert Jan Veldman, voorganger
Hans Vissers, eerste ouderling
Trudi Sikkema, eerste diaken
Ina Stellingwerff, lector
Mannes Hofsink, cantor - organist
Marieke Schuppert, Elsbeth Vonkeman
en Grietinus Mollema, voorzangers

VOORBEREIDING

Orgelmuziek:

Adagio e dolce (2e deel) uit de 3e trisonate - J.S.Bach

Welkom

Bemoediging

o.: Onze hulp is de naam van de Eeuwige

a.: Schepper en behoeder van alle leven

Ontsteken van de tafelkaarsen

Voorzang: 'In de veelheid van geluiden' - Lied 283

1 In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

Liedboek Online

- 2 En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.
- 3 *Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.*
- 4 Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.
- 5 Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

Orgelvers

Kyrie en Gloria

v.: Laten wij roepen tot God en hem aanspreken op zijn grote hart
waarin de hele wereld past.
En laten wij hem vrijuit loven en prijzen.

Voorzang: Heer, ontferm u over ons,
Christus, ontferm u over ons
Heer, ontferm u over ons

Ere zij God in den hoge,
en vrede op aarde
voor mensen van zijn welbehagen.
Wij loven U,
wij aanbidden U,
wij vereren U,
wij zegenen U,
wij danken U
voor uw heerlijkheid,
o Heer God,
Koning des hemels,
God, onze Vader almachtig.

O Heer God,
Lam van God,
Zoon van de Vader,
die de zonden der wereld wegdraagt,
ontferm u over ons,
die de zonden der wereld wegdraagt,
hoor ons gebed;

Gij, die gezeten zijt
aan de rechterhand van God de Vader,
ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt heilig,
Gij alleen de Heer,
Gij Allerhoogste,
o Jezus Messias,
met de heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader.
Amen

(Lied 299d)

RONDOM HET WOORD

Lezing: Jesaja 56, 1 - 7 (NBV)

¹Dit zegt de HEER:

Handel rechtvaardig, handhaaf het recht;
de redding die ik breng is nabij,
en weldra openbaar ik mijn gerechtigheid.

²Gelukkig de mens die zo handelt,
het mensenkind dat hieraan vasthoudt;
hij neemt de sabbat in acht en ontwijdt hem niet,
hij weerhoudt zijn hand van het kwaad.

³De vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden,
laat hij niet zeggen:

‘De HEER zondert mij zeker af van zijn volk.’

En laat de eunuch niet zeggen:

‘Ik ben maar een dorre boom.’

⁴Want dit zegt de HEER:

De eunuch die mijn sabbat in acht neemt,
die keuzes maakt naar mijn wil,
die vasthoudt aan mijn verbond,

⁵hem geef ik iets beters dan zonen en dochters:
een gedenkteken en een naam in mijn tempel
en binnen de muren van mijn stad.

Ik geef hem een eeuwige naam,
een naam die onvergankelijk is.

⁶En de vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden
om hem te dienen en zijn naam lief te hebben,
om dienaar van de HEER te zijn

- ieder die de sabbat in acht neemt en niet ontwijdt,
ieder die vasthoudt aan mijn verbond -,

⁷hem breng ik naar mijn heilige berg,
hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed;
zijn offers zijn welkom op mijn altaar.

Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’.

Voorzang: 'hier weer één die daar geboren is' - Psalm 87

Fundamenta eius.

(V. de zonen van Korach,
een musiceerstuk, een zang.)

Zijn stichting
op heilige bergen:

2 de Ene heeft Sions poorten lief
boven al de woningen Jakobs!

3 Glorierijk wordt over jou gesproken,
o stede van God!

4 Ik breng Rahav en Babel in gedachten
bij mijn bekenden,
zie: Pelesjet en Tsor samen met Koesj:
hier weer één die daar is geboren!

5 Van Sion mag worden gezegd:
'man voor man is in haar geboren,
en zelf houdt de Hoogste haar in stand!'

6 De Ene zal tellen als hij gemeenschappen
opschrijft:
'hier weer één die daar is geboren!'

7 En zangers, dansend de reidans:
'in jou zijn al mijn fonteinen!'

Lezing: Matteüs 15, 21 - 28 (Naardense Bijbel)

21 Jezus gaat daarvandaan weg
en neemt de wijk naar
de gebiedsdelen van Tyrus en Sidon.

22 En zie, een Kananese vrouw
uit die gebieden komt naar buiten;
zij heeft het op een schreeuwen gezet en zegt:
ontferm u over mij, heer,
zoon van David;
mijn dochter wordt kwaadaardig
door een demon bezeten!

23 Maar hij antwoordt haar
met geen woord.
Zijn leerlingen komen tot hem
en hebben hem gevraagd en gezegd:
maak u van haar los,
want zij schreeuwt ons achterna!
24 Maar hij zegt ten antwoord:
ik ben slechts uitgezonden
tot de verloren schapen van
het huis van Israël!
25 Maar zij komt,
bewijst hem hulde en zegt:
heer, help mij!
26 Maar ten antwoord zegt hij:
het is niet fraai
het brood van de kinderen te nemen
en het voor de hondjes te werpen!
27 Maar zij zegt: zeker, heer;
maar ook eten de hondjes
van kruimels die vallen
van de tafel van hun heren!
28 Dán
zegt Jezus ten antwoord tot haar:
o vrouw, groot is je geloof !-
geschieden moet aan jou
zoals je wilt!
Vanaf dat uur
wordt haar dochter geheeld.

Voorzang:

Glorie aan de Vader en de Zoon
en de adem van de Geest.
als in den beginne, zo nu en altijd,
tot in Gods koninkrijk. Amen

Overweging

Orgelmeditatie

Voorzang: 'Geef, Heer, de koning uwe rechten' - Psalm 72

1 Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan 's konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuvelen top.
Hij zal gewelde-naars ver-treden,
maar armen richt hij op.

Liedboek Online

- 4 Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.
- 6 Bloei zijn naam in alle streken,
zolang de zon verrijst.
Zijn koningschap zij ons een teken
dat naar Gods toekomst wijst.
Dat opgetogen allerwegen
de volken komen saam,
elkander groetend met de zegen
van zijn doorluchte naam.

GAVEN EN GEBEDEN

Gaven

- 1^e Collecte: Kerk in Actie: Rwanda
 - 2^e Collecte: Stedelijk Kerkenwerk
- Voor uitleg collectes zie Zondagsbrief*



Tikkie Collectes
Nieuwe Kerk
kerk050.nl/NKC

[Wijkdiaconie: NL61INGB 0007 3970 15]

U kunt bij uw gift aangeven voor welk doel het bestemd is, zonder bestemming zal de gift over beide collecte doelen gelijk verdeeld worden.

Dankgebed

Voorbeden en stil gebed

Tot u bidden wij:

Allen: **'Goede God, hoor ons bidden'**

Onze Vader:

A: **Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid.
Amen.**

SLOT

Voorzang: 'In Christus is noch west noch oost' - Lied 969



The image shows a musical score for a hymn. It consists of four staves of music in G major (one sharp) and 4/4 time. The lyrics are written below the notes. The first staff starts with a '1' indicating the beginning of the verse. The music is written in a simple, clear style suitable for a hymn book.

1 In Chris-tus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
één wordt de mens-heid door zijn troost,
de we-reld door zijn woord.

Liedboek Online

- 2 Tot ieder hart dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is 't gouden koord
dat allen samen bindt.
- 3 Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt:
als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd.
- 4 Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

Zegen

Orgelspel:

Vivace (3e deel) uit de 3e trionsonate - J.S. Bach



Protestantse
Kerk

DE FONTEIN EN NIEUWE KERK
ZONDAGSBRIEF 16 augustus 2020

Eerste collecte: Kerk in Actie: Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening in Rwanda
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betreft jongeren actief bij het gemeentelven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Tweede collecte: Stedelijk kerkenwerk

Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen.

Wij dragen daarmee bij aan de kosten van de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Bij de uitgang van de kerk staan twee schalen waarin u uw gaven kunt deponeren.

Hierbij gelden ook de nodige voorzorgsmaatregelen:

Houdt afstand van elkaar en desinfecteer uw handen.

Bloemengroet zondag 16 augustus

De bloemengroet van de gemeente van de Nieuwe Kerk gaat naar: de heer Gerard v.d. Veen, Rubensstraat, hij wordt 15 august 90 jaar! Van harte gefeliciteerd!

De bloemengroet van de gemeente De Fontein gaat deze zondag naar mevrouw A. Heddema-Vis. En er zijn bloemen naar familie van der Laan gegaan vanwege hun 60 jarige trouwdag op 6 augustus j.l.

NIEUWS UIT DE NIEUWE KERK

Vrijdag 21 augustus wordt het huwelijk bevestigd van Frederike Bouma en Matthijs Slaghekke. De dienst begint om 14.30 uur en vindt plaats in de Nieuwe Kerk.

Zondag 23 augustus staat een feestelijke doopdienst op het programma.

“HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los” ~

Psalm 138: 8b.

Deze zondag vieren we de doop van Maria, dochter van Albert en Bettina. De dienst is live bij te wonen (na aanmelding) of te volgen via beeld en/of geluid. Daarnaast is er deze zondag weer voor het eerst kindernevendienst, van harte welkom!

De lezingen voor deze zondag zijn Psalm 138 en Jesaja 51: 1-6. Mannes Hofsink is onze cantor-organist, voorzangers zijn Marieke Schuppert, Elsbeth Vonkeman en Wouke Mollema. Voorganger is ds. Tirtsa Liefting.

Hebt u vragen rond het coronavirus en hoe de Nieuwe Kerk ermee omgaat? Mail gerust coronateam@nieuwekerk.org. Hebt u hulp nodig of wilt u anderen hulp bieden, dan kunt u mailen naar coronahulp@nieuwekerk.org

Hebt u informatie over mensen die jarig zijn, een jubileum vieren of gewoon een bloemetje uit de kerk nodig hebben, dan kunt u dat doorgeven aan Elly Jagersma, e-mail ellyjagersma@gmail.com

MEELEVEN

Mocht u een kaartje willen sturen naar een gemeentelid, dan kunt u mailen of bellen naar Lida Duzink e-mail lidaduzink9@gmail.com of telefoon 06 46696542. Ook voor andere adressen kunt u contact opnemen met bovenstaand adres. Of via de website - Lief en Leed : gegevens (beveiligd)

OPEN KERK

Vanaf donderdag 18 juni is de voordeur van de Nieuwe Kerk weer open en kan ieder vrijelijk (zonder afspraak) de kerk binnengaan.

Van 10:00 uur 's ochtends tot 16:00 uur 's middags. Er brandt een kaars, er staan bloemen en er klinkt mooie muziek. Velen hebben de gesloten kerk als een gemis ervaren hebben en zien nu uit naar het moment om weer binnen te kunnen gaan om even plaats te nemen, wellicht op de vertrouwde plek, voor een rustmoment en een ontmoeting met de Heer.

De “Inloop op donderdag” heeft dus een iets ander karakter gekregen: het accent lag eerder op ontmoeting, ook met elkaar, nu is het verschoven naar bezinning. Het kan hiermee wellicht enigszins de leemte opvullen die ontstaan is door het ontbreken van de zondagse erediensten die, naar het zich laat aanzien in de

gebruikelijke vorm voorlopig nog niet mogelijk zullen zijn. De hoofdingang is open. Bij binnenkomst is men verplicht naam en e-mail te noteren op een bij de ingang klaarliggend papier. Ook wordt er gevraagd of men coronaklachten heeft. Deze verplichting staat aangegeven. Daarbij staat vermeld dat de gegeven informatie uitsluitend beschikbaar gesteld zal worden voor het doel: corona bestrijding. Zoals gezegd ligt het accent op bezinning. Voor gesprekken zijn op de donderdagen Evert Jan en Tirtsa in de consistorie of kosterwoning aanwezig. (voor tijdstippen zie elders in deze zondagsbrief, de website van de NK en de KiS). De bezoekers daar komen op afspraak. Ze lopen ook via de hoofdingang naar binnen. Het is duidelijk dat deze opzet ruimschoots voldoet aan de eisen die het RIVM stelt. Een aantal van ons moet extra opletten maar wij denken dat juist de grote ruimte en het afstand houden een zeer acceptabele situatie oplevert. Nogmaals: we zijn verheugd dat we weer naar onze kerk kunnen, naar het huis van de Heer, gebouwd van steen en hout, samengevoegd door de onderlinge liefde (Augustinus).
Tjitske en Gerrit (0629331769 en 050-3185765)

ONTMOETINGEN Nieuwe Kerk

Naast dat de kerk op donderdag open is voor een moment van rust of bezinning, is er ook de komende maand weer gelegenheid tot ontmoeting en gesprek. De komende weken iedere donderdag om 10:00 en 20:00 uur. We praten door aan de hand van een Bijbelgedeelte, gedicht of gewoon dat wat ons bezig houdt. Van harte welkom! Sluit u graag aan? Stuur dan een mailtje of berichtje naar Evert Jan of Tirtsa. (Ter vervanging van het eerdere aanmeldformulier)

t.liefting@nieuwekerkerk.org voor de laatste week van juli en augustus & e.j.veldman@nieuwekerkerk.org voor de eerste drie weken van augustus)

DEZE ZOMER LEKKER LUI LEZEN!

In de benedenkamer van de kosterwoning staan weer de tweedehands boeken opgesteld voor de verkoop.

Joop Duzink heeft de planken aangebracht. Jacob Plas en ik hebben ze kunnen vullen. Veel mooie recente romans, detectives en andere boeken. Voor elk wat wils voor een zeer lage prijs. Acht boeken bij ons tegen één nieuwe bij de boekhandel. De opbrengst is voor het gedeelte van de kosten van de verbouwing dat niet door de subsidie van de Provincie wordt gedekt.

Net als de verkoop van de wijnactie, de ook nog steeds doorgaat. Na de kerkdienst of op donderdag kunt u rustig snuffelen. Wel 1.5 m in acht nemen natuurlijk.

Afrekenen: de prijs staat achterin ieder boek. Het geld kan contant in de bak op tafel of op donderdag in de giftbox in de kerk.

Wilt u met uw iphone betalen? Dat kan naar rekening NL14 ABNA 0628 3917 22, tnv Vereniging Vrienden van de Nieuwe Kerk, o/v: boeken. *Marijke Bootsma*

CLUBLEIDERS GEZOCHT.

Beste gemeenteleden. Wat was het super dat we het clubseizoen (afgezien van de noodzakelijke corona maatregelen) op een gewone manier konden afsluiten! De maanden ervoor lieten we ons niet uit het veld slaan en hielden we digitaal contact. Videobellen gaf de mogelijkheid om elkaar te zien en om bijvoorbeeld de Grote Corona Clubquiz te spelen! Toch was iedereen het er over eens dat er niets boven een 'echte' clubavond gaat. We zien er daarom naar uit volgend seizoen de club zonder beeldschermen te houden! Voor het nieuwe seizoen zoeken we collega clubleiders. Lijkt het je leuk om betrokken te zijn bij onze jeugd? Om iets mee te maken van hun energie, bevoegenheid, creativiteit, eigengereidheid? Kom dan ons enthousiaste team versterken! Als clubleiding geven we maandelijks, 8x per jaar, invulling aan de clubavond op een vrijdagavond. Dat doen we telkens in tweetallen. Er zijn 3 clubs voor de verschillende leeftijdscategorieën: (ca 9-12 jaar; 12-15 jaar; 15+). Wil je je opgeven, of nog meer weten? Neem dan contact op met één van de clubleiders, via clubnwekerk@gmail.com. We horen graag van je!

Hartelijke groet, *Jonneke Oskam, Wieger Riemersma, Harold Admiraal, Betsy AB, Lianne Bleker, Cor Geertsema*

NIEUWS UIT DE FONTEIN

Pastorale zorg

Als u behoefte hebt aan een gesprek, als u uw verhaal kwijt wilt of met een praktische hulpvraag zit – neemt u dan contact op met:

ds. Marga Baas (T: 050-5798508/06 20977769 of E: marga.baas@home.nl)

Hessel Boersma (T: 050-5718753/06 20222123 of E: hessel.boersma@gmail.com)

Lamke Dijkstra (T: 050-5772513 of email: lamkedijkstra@home.nl)

Ruth Pruis (T: 06 17984737 of E: r.pruis@defontein.info)

Zieken

Arda Swart-de Jong is van het ziekenhuis weer naar haar appartement in de Ebbingepoort teruggekeerd (Noorderbinnensingel).

Frits Velders en Johannes Postma verblijven nog steeds in het Heijmanshuis.

Verhuizingen

Ids Wissmann is onlangs verhuisd van de Amethistraat naar de Siersteersteenlaan. Dirk en Baukje Boonstra verhuizen van de Uranusstraat, waar ze 53 jaar (!) hebben gewoond, naar de Dilgtweg in Haren.

Komende vieringen in De Fontein

Nu de thematische zomervieringen zijn afgerond volgen we in de meeste gevallen weer de lezingen die het oecumenisch rooster ons aanreikt. Dat betekent dat we weer verder gaan met het evangelie van Mattheüs.

Op zondag 23 augustus zal ds. Ynte de Groot voorgaan. De lezingen zijn Jesaja 51, 1-6 en Mattheüs 16, 13-27.

Op zondag 30 augustus is Gerhard ter Beek onze gastvoorganger; hij is als pastor verbonden aan De Open Hof.

Aanmelding voor de kerkdiensten in De Fontein

Als u wilt deelnemen aan een viering in De Fontein, is het nodig u vooraf aan te melden. Dat geldt voor kerkgangers en voor alle medewerkers aan de dienst. We houden als maximum aantal 60 kerkgangers aan, met daarnaast nog plaatsen voor de medewerkers. Aanmelding vooraf is nodig om dit maximum aantal te kunnen vasthouden; bovendien is het belangrijk dat we over alle namen en telefoonnummers beschikken, zodat we in geval van corona deze gegevens zo vlot mogelijk aan de GGD kunnen overleggen voor het bron- en contactonderzoek.

Aanmelding kan van maandag 12.00 uur – zaterdag 12.00 uur voorafgaande aan de betreffende zondag via de website van De Fontein of door per telefoon of mail even contact op te nemen met Hessel Boersma (T: 050-5718753/06 20222123 of E: hessel.boersma@gmail.com)

Vanaf 23 augustus krijgt u geen bevestiging van uw aanmelding meer. Alleen als er op zondag **geen** plaats meer voor u blijkt te zijn, ontvangt u op de voorafgaande zaterdag daarover een bericht.

Hoe kunt u de digidiensten thuis volgen?

U kunt de diensten vanuit De Fontein op twee manieren thuis meemaken. Via kerkomroep.nl kunt u de dienst beluisteren (alleen geluid). Via kerkdienstgemist.nl kunt u de dienst met geluid en beeld volgen.

In de aankondiging van de diensten op de website van De Fontein (onder het kopje zondagsbrief en orde van dienst) vindt u een directe verwijzing naar beide links. Helpt u hulp nodig om digitaal de weg te vinden? Neemt u dan contact op met Hessel Boersma of Ruth Pruis (gegevens hierboven).

Nog geen samenzang

Er is geen samenzang in de vieringen in De Fontein. Per dienst is er een zanggroepje dat de liederen ten gehore brengt.

Open kerk

Op dinsdag, woensdag en donderdag bent u tussen 10.00 en 12.00 uur welkom in De Fontein voor een persoonlijk gesprek met Ruth Pruis of Marga Baas of een moment van stilte in de kerkzaal.

Alleen op **woensdagmorgen** is er gezamenlijk koffiedrinken (max. 20 pers.) – in de hal en bij mooi weer ook buiten.

Wandelen met aandacht – zomereditie

In de zomer gaan we weer verder met het programma Wandelen met aandacht. We lopen met een kleine groep, op voldoende afstand van elkaar, in en rondom de stad Groningen, onder begeleiding van Ruth Pruis en Marte Wytsma. De eerste twee wandelingen waren op woensdagmiddag 8 juli en 12 augustus. De laatste is op:

- woensdagmiddag 26 augustus – Spoorwandelen: Baflo (9 km.) – Startpunt: 13:00 uur Station Groningen Noord (mondkapje mee)

Wie loopt er mee? Neem voor meer informatie en/of om je op te geven (i.v.m. Corona is dat verplicht) contact op met Ruth Pruis (0617984737 of evaruthpruis@gmail.com).

Films in de maand augustus

- donderdagavond 27 augustus 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 'Good Bye, Lenin!' (2003)

We leiden de films kort in. Tijdens de inloop is er koffie en thee verkrijgbaar tegen een vrijwillige bijdrage. Mocht u verzekerd willen zijn van een plekje (want VOL = VOL), neem dan even contact met ons op: Ruth Pruis – evaruthpruis@gmail.com – 06-17984737.

**COPIJ VOOR KIS INLEVEREN VÓÓR 17 AUGUSTUS 2020,
DAARNA 31 AUGUSTUS 2020
VIA KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG
COPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF NIEUWE KERK INLEVEREN ELKE DONDERDAG
VÓÓR 16.00 UUR
VIA ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG**