

Samen geloven thuis

Alles is anders en onzeker. Maar juist dan is het fijn dat er ankerpunten zijn die je houvast geven. Punten van herkenning. De Kinderdienst van de Nieuwe Kerk Groningen wil graag zo'n ankerpunt bieden door elke zondag dat we niet samen kunnen komen door het coronavirus toch een viering aan te bieden voor kinderen.

Tot aan Pinksteren horen we de verhalen uit Exodus.

God zegt dat hij op bezoek komt. Op de berg Sinai om precies te zijn. Het volk bereidt zich voor, maar alleen Mozes mag echt naar God toe. Al zien de Israëlieten God wel aankomen, en hoe! Er vindt een huiveringwekkend en tegelijkertijd prachtige ontmoeting plaats van God met zijn volk. Een heilig moment dat verwondering en ontzag teweeg brengt.

In de Nieuwsbrief weer suggesties om er thuis ook een bijzondere dienst van te maken.

Hartelijke groet, de Kinderdienstleiding

Geartsje, Janna, Joanneke, Karina, Lianne, Marieke B.,
Marieke vd W, Marion, Tina en Wilma.



Kinderdienst
Nieuwe Kerk
Groningen

Mooi en spannend

Exodus 19

Voordat God bij het volk op bezoek komt, moet het volk zich voorbereiden. Het volk dat een kostbaar bezit is voor God, zo kostbaar dat God zegt: "Julie zijn heilig". De ontmoeting is indrukwekkend, en de opmaat naar het verhaal van volgende week, wanneer Mozes de tien woorden ontvangt.



Opbrengst Voedselbank-actie!

Door zes kinderen is enthousiast mee gedaan aan de Meivakantiechallenge. Ze hebben geld opgehaald voor de Voedselbank: in totaal 190,50 euro!

SUPER BEDANKT!

De Voedselbank Groningen is blij met onze gift.

Mirjam & Micha (Exodus 19)

Dominee Tirtsa Liefing leest dit verhaal voor. Kijk er samen naar. [Klik hier](#)

Er staat een tentje bovenop de berg. Het is van Jezus. Die kampeert daar nu al een hele week. Mirjam stuurt hem een brief. Ze schrijft: “ik wil je graag zien. Maar ik durf die hoge berg niet op.” Jezus schrijft terug: “We doen als Mozes. Toen hij God wilde zien, kwamen ze allebei tot de helft.”

Dan durft Mirjam wel.

De volgende dag staat Mirjam onderaan de berg. Ze klimt en Jezus daalt. Zo komen ze steeds dichterbij elkaar. Totdat ze precies op de helft elkaar een high five kunnen geven.

Daarna doen ze allebei een stapje achteruit. “Nu kan ik je pas goed zien,” zegt Jezus. “Dit is een bijzondere plaats. Op net zo’n berg als deze zag Mozes God en praatte met Hem. Ze kwamen allebei tot de helft, net als wij.”

‘En de mensen die bij Mozes waren?’ vraagt Mirjam. ‘Konden die God ook zien? En horen?’ ‘Er was bliksem, donder en rook en nog veel meer.’ zegt Jezus. ‘En Mozes liep heen en weer, als een postbode. Van de berg naar de mensen en andersom. Om de woorden van God naar zijn mensen te brengen. De mensen mochten zelf niet te dicht bij de berg komen. Want om iemand goed te zien, moet je soms een stapje achteruit doen. Net als wij net deden.’

Mirjam kijkt omhoog, waar de tent van Jezus staat. ‘Ga je mee?’ vraagt Jezus. Mirjam zegt: ‘Maar als ik nou struikel en val?’ ‘Kom,’ zegt Jezus. ‘Weet je nog dat God zijn mensen uit het bange land bevrijdde? Hij zei: “Ik heb jullie gedragen. Net als een arend, die zijn kuikens soms op zijn rug draagt. Tot ze weer zelf kunnen vliegen.”

Mirjam doet een stapje terug. Ze kijkt Jezus goed in zijn ogen. ‘Jij bent heel bijzonder’, zegt ze. ‘En jij ook,’ zegt Jezus.

Jezus spreidt zijn armen. Mirjam springt op zijn rug. En samen klimmen ze de berg op.

Samen kijken, praten en doen

Jongsten (groep 1 – 5)

Praten God komt op bezoek bij het volk Israël, zouden de mensen niet bang zijn? Toch heeft God een goed bericht voor het volk: ze zijn heel speciaal, ze zijn Gods volk en als je bij God hoort, ben je heilig. Hoe zouden ze dat vinden?

Doen Met het werkblad proberen we de verwondering van de kinderen op te roepen. Een gesloten bloem verandert in de berg Sinai met het volk eromheen als je de bloem in water legt. Let op: Kleur deze bloem met kleurpotloden, niet met stiften. Volg verder de aanwijzingen op het werkblad. De onbeschreven bloem kun je weggeven. Schrijf een mooie boodschap in het hart. **Tip:** Deze gesloten bloem kan in een (gekleurde) envelop worden gestopt. Schrijf op de buitenkant van de envelop: ‘Leg mij in een schaal met water en ik open mijn hart voor jou.’

Kijkdoos De kinderen kunnen de komende week een kijkdoos maken. Bij het verhaal van vandaag kunnen ze een ‘heilige’ berg toevoegen in de kijkdoos. Maak met verf of stift van een kei een berg. Maak er een ‘heilige’ berg van, een berg waar God op bezoek komt.

Oudsten (groep 6 – 8)

Praten Mozes moet van God tegen de Israëlieten zeggen dat hij wil dat er een heel speciale band is tussen hem en de Israëlieten. Wat is het antwoord van het volk aan Mozes? Wat zou het betekenen om voor God een bijzonder volk te zijn? Hoe kun je in dit verhaal zien dat God zijn volk heel bijzonder vindt?

De speciale band tussen God en de Israëlieten lijkt op een bijzondere vriendschap, waarbij je elkaar belooft dat je altijd vrienden blijft. Heb jij ook zo’n soort vriendschap? Hebben jullie iets aan elkaar gegeven om te laten zien dat jullie vrienden zijn? En maakten jullie afspraken met elkaar?

God maakt deze afspraken wel. Daarover horen we volgende week.

Doen Iemand die heilig is, bewonder je vaak, zo iemand inspireert je waarschijnlijk, hij of zij is een voorbeeld. Schrijf een brief aan iemand die voor jou heilig is en vertel wat het is dat maakt dat hij of zij een voorbeeld is voor jou. Als het iemand is die je kent, kun je die brief natuurlijk ook aan die persoon sturen.

Mooi en spannend

10 mei 2020

Bijbel: Exodus 19

Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad



Vouw
ieder
blaadje
naar
binnen.



— = Knippen
- - - = Vouwen

Leg de gesloten
bloem in een
schaaltje met
water en zie
wat er
gebeurt...

