

DOOD EENZAAM



Zondag 17 november 2019

**Gezamenlijke dienst
De Bron, De Fontein en de Nieuwe Kerk**

Medewerkers aan de dienst

Bernadette Bergsma, Renee Luth, Annemarie van der Vegt
Joshua Veger, Marga Baas

Eerste ouderling: Klaas van der Lingen

Eerste diaken: Jaap Medema

Kindernevendienst: Joanneke Smeenk en Hanna Veldman

Organist/pianist: Mannes Hofsink

Foto omslag: Auke Faber

OM TE BEGINNEN

Orgel Metamorphosis One

Woord van welkom door de ouderling van dienst

Moment van stilte

De twee tafelkaarsen worden aangestoken

Gezongen groet (*drie maal: 1x vrouwen, 1x mannen, 1x allen*)
Allen staan

tekst: Herman Verbeek, Muziek: Chris Fictoor



Ge-groet, jij jij, die om lief-de komt en licht: ge - groet.

Bemoediging

o Onze hulp is de Naam van de Heer
g die hemel en aarde gemaakt heeft
o die trouw blijft tot in eeuwigheid
g en niet loslaat het werk van zijn handen.

Na de bemoediging gaan allen zitten

Gezongen openingsgebed en kyrie Om de mensen ZZZ 337

Jan Duin Chris Fictoor



(s) 1. Om de men - sen, om hun le - ven

Refrein:



(a) Wees aanwe - zig, Heer ont - ferm U, Heer.



(s) 2. Om hun le - ven, hun zoe - ken, hun vin-den - (a) Refrein:

(s) 3. Om hun vinden, - ð om hun falen - (a) Refrein:

(s) 4. Om hun falen, hun vallen, hun opstaan - (a) Refrein:

(s) 5. Om de mensen, hun kinderen, hun toekomst - (a) Refrein:

(s) 6. Om hun toekomst, hun rust- en hun onrust - (a) Refrein:

(s) 7. Om hun onrust, hun eeuwig verlangen - (a) Refrein:

(s) 8. Om hun verlangen, hun hartstocht, hun jeugd - (a) Refrein:

(s) 9. Om hun jeugd- hun sterkte, hun zwakte - (a) Refrein:



(s) 10. Om hun na - men, hun le - ven en ster - ven.

Stilte



(s) 11. Om uw Zoon, de eer - ste, de laat - ste.

(a) Refrein:

DE VERHALEN

Het verhaal en lied van Mirjam en Micha



Mir - jam en Mi - cha, een nieuw ver - haal,



wordt hier ver - teld voor ons al - le - maal.



Van ge - lo - ven word je blij.



Hier hoort ie - der kind er - bij.



Mir - jam en Mi - cha, een oud ge - heim
 God houdt niet op bij de men - sen te zijn.
 Steek het klei - ne licht - je aan,
 kom je mee, wij mo - gen gaan.

Waar het om gaat

Bernadette Bergsma, uitvaartverzorgster

Lied Als alles duister is (eenmaal)



Als al les dui - ter is, ont steek dan een lich - tend vuur
 dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
 Als al les dui - ter is, ont steek dan een lich - tend vuur
 dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Renee Luth, stadsdichter

Lied Als alles duister is

Lezing Psalm 139 (uit: 150 psalmen vrij, Huub Oosterhuis)
Korte overweging

Piano Prelude in e (op. 28, nr. 4) - Fr.Chopin

Annemarie van der Vegt, straatpastor

Lied Als alles duister is

GAVEN EN GEBEDEN

Diaconale mededelingen en collecte

Orgel Lied ohne Worte (op. 19, nr. 1) - F.Mendelssohn

Gebed over de gaven

Voorbeden en stil gebed

Acclamatie:

Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar ZZZ 112

Antoine Oomen

The image shows two staves of musical notation in G major (one sharp) and 2/2 time. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 2/2 time signature. It contains the notes G4 (quarter), B4 (quarter), D5 (quarter), G4 (quarter), and B4 (quarter). Below these notes are the lyrics 'Keer U om naar ons toe -'. The second staff continues with the notes G4 (quarter), B4 (quarter), D5 (quarter), G4 (quarter), and B4 (quarter), with lyrics 'keer ons toe naar el - kaar.'. The piece ends with a double bar line and repeat dots. Dynamics markings '1. f' and '2. p' are placed above the first staff.

Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij vergeven hebben
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen.

Slotlied Een mens te zijn op aarde LB 807

1 Een mens te zijn op aar - de,
is eens voor-goed ge - bo - ren zijn,
is le - vens-lang ge - boor - te-pijn.
Een mens te zijn op aar - de
is le - ven van de wind.

Liedboek Online

The image shows a musical score for a song. It consists of five staves of music in G major (one sharp). The lyrics are written below the notes. The first staff starts with a '1' and ends with a comma. The second and third staves end with commas. The fourth staff ends with a period. The fifth staff ends with a double bar line. A watermark 'Liedboek Online' is visible in the background.

De bomen hebben wortels
de bomen mogen stevig staan
maar mensen moeten verder gaan.
De bomen hebben wortels
maar mensen gaan voorbij.

De vossen hebben holen
de mensen weten heg noch steg
zijn altijd naar hun huis op weg.
De vossen hebben holen –
maar wie is onze weg?

De mensen hebben zorgen
het brood is duur, het lichaam zwaar,
en wij verslijten aan elkaar.
Wie kent de dag van morgen?
De dood komt lang verwacht.

Een mens te zijn op aarde
is pijnlijk begenadigd zijn
en zoeken, nooit verzadigd zijn,
is rusten in de aarde
als alles is volbracht.

Hoe zullen wij volbrengen
wat door de eeuwen duren moet;
een mens te zijn die sterven moet?
Wij branden van verlangen
tot alles is voltooid.

Zending en zegen

The image shows a musical score for the hymn 'Zending en zegen'. It consists of two staves: a treble clef staff for the vocal line and a bass clef staff for the organ accompaniment. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 4/4. The vocal line features the lyrics 'A - men, a - men, a - men.' with a melodic line that rises and then falls. The organ accompaniment provides a harmonic support with chords and moving lines in the bass.

Orgel Improvisatie over Lied 807



ZONDAGSBRIEF 17 NOVEMBER 2019

DE BRON - DE FONTEIN – DE NIEUWE KERK

Eerste collecte: Onderwijs aan Dalit kinderen

‘Dalits’ betekent vertrapte of verdrukte. Dalits vallen buiten het Indiase kastenstelsel. Ze worden geminacht. Dalit kinderen worden op school met de nek aangekeken en verwaarloosd. Daardoor stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. De organisatie Cards wil via de kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten, Bala Bata’s genoemd, biedt Cards huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Kinderen krijgen weer zelfvertrouwen. Cards besteedt veel aandacht aan de thuissituatie van de kinderen en probeert ook de armoede in de achtergestelde gemeenschappen te doorbreken.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk

Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan de kosten van het Kerkelijk Bureau. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Volgende week zondag, 24 november, kunt u weer collectebonnen kopen bij de tafel naast de koffietafel.

De bloemen gaan met een groet vanuit de drie gemeenten naar Mevrouw Hoving- Zijlstra, Innersdijk in Ten Boer, Grietje Ynema en Harm van den Berg, Galkemaheerd 39.

Het derde boeket gaat naar mevrouw Elly Oudshoorn, Ebbingedwinger 15, gebouw Trezoor.

Mevrouw Betty Schoonveld (De Leyhoeve) mocht diverse keren bloemen ontvangen vanuit de Nieuwe Kerk. Hartelijk dank daarvoor! Zij is er heel blij mee! Namens mijn tante, *Jacob Plas*.

Na de dienst wordt koffie en thee geserveerd door J. Ellen, M. Heeres, P. Hiemstra, I. Laning en A. Havinga. Voor de kinderen staat limonade klaar. Allen van harte uitgenodigd om elkaar hier te ontmoeten!

De kinderdienst wordt geleid door Hanna voor de jongste en Joanneke voor oudere kinderen.

De kinderoppas wordt verzorgd door Eleen en Annemijn.

Evaluatie Maaltijd van de Heer / avondmaal

Al bijna een jaar vieren we nu de Maaltijd van de Heer (het avondmaal) met elkaar in een aangepaste, kortere dienst.

Er is in deze dienst veel ruimte voor muziek, een korte preek en uiteraard de viering van de Maaltijd van de Heer. Een van de doelen van de verandering was dat de dienst niet langer zou worden dan 45 tot 60 minuten.

We zijn nu een jaar verder en de kerkenraad wil graag uw mening over deze diensten horen.

Daarom vragen wij u om, mocht u iets over deze diensten kwijt willen, dit te mailen naar de scribe, Desiree Bosch. Haar emailadres is scribe@nieuwewerk.org. Uw evaluatie zal besproken worden tijdens de komende kerkenraadsvergadering van eind (25) november.

We hebben het voornemen om op zondag 8 december Thirtsa Liefthing te kunnen bevestigen als predikant van onze gemeente, naast ds. Evert Jan Veldman. Als alles naar wens verloopt, zal dit gebeuren tijdens een feestelijke dienst om 13.00 uur in de Nieuwe Kerk.

U wordt op de hoogte gehouden!

WIJN-ACTIE

De wijn verkoop voor de kosten van licht en geluid gaat nog steeds door. Desgewenst kunnen bestelde dozen thuis worden bezorgd. Prijs per fles 6,= euro. Prijs per doos van 6 flessen 30,= euro (gemengde inhoud mogelijk, rood, wit of rosé)

ADVENTSKAARSEN

Ze zijn weer te koop. Adventskaarsen, 5 euro per stuk.

Mooi om vast naar te kijken in deze novembermaand en straks om langzaam op te branden, Alle dagen van de advent een klein stukje, op weg naar Kerst. Ook zeer geschikt als cadeautje in plaats van een bloemetje. Warm aanbevolen.

Met de opbrengst betalen we verder aan ons aandeel in de kosten van licht en geluid en de renovatie van de kosterwoning.

Hulp gevraagd!

De diaconie verzorgt elke zondag de bloemen voor mensen die een boeketje nodig hebben. Dat doen zij met inzet en liefde. Nu doet zich het feit voor dat één van de diakenen afgetreden is en juist zij kocht altijd de bloemen bij het stalletje op de Grote Markt in de stad. Zij kan op dit moment deze taak niet meer vervullen.

Om toch steeds mensen blij te maken met een bloemetje, wil de diaconie dit graag in stand houden. Echter, dit lukt hen niet elke zondag en daarom vragen wij hulp van u/jou, uit de gemeente! Wie meldt zich aan om eens in de paar weken bloemen te halen en deze naar de kerk te brengen! Hoe meer mensen zich melden, hoe minder vaak u/jij aan de beurt bent.

Zijn er vragen? Wilt u/jij meer weten? De diaconie wil daar graag antwoord op geven. Mailen kan naar diaconie@nieuwewerk.org. *Namens de diaconie: Lida Duzink*

De kerkenraad zoekt ongeveer 10 mensen die 1 op de 10 kerkdiensten paraat willen staan om tijdens een eventuele ontruiming deze ontruiming te begeleiden. Je doet dat samen met de koster, geluidsmensen, diaken etc.

Je wordt hiervoor ingeroosterd, maar hopen door de grote groep (10 mensen) dat als de roostering je niet bevalt, het altijd lukt om te ruilen. Je hoeft hiervoor geen diploma / BHV te hebben of (heel) sterk te zijn.

Donderdag 28 november 2019 om 20:15 uur in de Nieuwe Kerk, gaan we met z'n allen de procedure doornemen. Het enige wat handig is, is dat je van jezelf weet dat je niet snel in paniek raakt.

De procedure bij ontruiming zal eenvoudig zijn en er staan altijd kaartjes klaar die je influisteren wat je ook alweer moet doen. Het is dus een simpele klus waar we hopelijk nooit gebruik van hoeven te maken en die 1-2x per jaar een uurtje tijd behelst om gezamenlijk de instructie nog eens door te nemen. Beloofd! Mocht je vragen hebben, ik ben zondag 17/11 aanwezig als ouderling van dienst. *Klaas van der Ling.*

DIACONALE VIERING OP 24 NOVEMBER A.S.

Zondag 24 november gaat onze bijzondere aandacht tijdens de diaconale viering uit naar de Voedselbank Groningen. De voedselbank voorziet wekelijks 600 gezinnen van levensmiddelen. Elke zondag staat daarom in de Nieuwe Kerk de speciaal daarvoor ingerichte "voedselbank" klaar waar u houdbare producten kunt doneren. Op zondag 24 november gaat hier extra aandacht naar uit. Welke producten u meeneemt, is aan u. Van de producten mag de houdbaarheidsdatum nog niet verstreken zijn. Op dit moment geeft de Voedselbank aan dat de belangrijkste vraag ligt bij de volgende producten: luiers maat 5 en 6, houdbare melk, ontbijtkoek, groenten in pot, toiletpapier en shampoo. Voor meer inspiratie: bekijk het boodschappenlijstje:

<https://www.voedselbankgroningen.nl/informatie/welke-producten-heeft-u-over>.

Tijdens de diaconale viering zal er daarnaast gecollecteerd worden.

Van de opbrengsten koopt de voedselbank zelf verse producten in die op dat moment het meest nodig zijn. U kunt tijdens de dienst geven, of uw bijdrage overmaken op NL61 INGB 0007 3970 15 ten name van Wijkdiaconie Prot. Gem. Nieuwe Kerk, onder vermelding van "Voedselbank".

UITNODIGING NIEUWKOMERS. Ben je de afgelopen periode lid geworden van de protestantse wijkgemeente van de Nieuwe Kerk of ben je op een andere manier geïnteresseerd geraakt in de Nieuwe Kerk? Dan nodigen wij je graag uit voor een nadere kennismaking. Kom **zondagmorgen 24 november** naar de kerkdienst die om 9.30 uur begint.

Na de dienst - rond 10.45 uur - krijg je de gelegenheid om de kerk van binnen goed te bekijken, om kennis te maken met andere nieuwkomers en mensen die al langer betrokken zijn bij de Nieuwe Kerk. Ook is er informatie over de activiteiten in en rond de Nieuwe Kerk. Het programma is globaal als volgt: 10.45 uur Ontvangst met een kopje koffie en kennismaken met elkaar.

11.00 uur Informatie over activiteiten in en rond de Nieuwe Kerk.

11.15 uur Rondleiding door de kerk en ruimtes waar je anders nooit komt, zoals het orgel, de repetitieruimte van de cantorij, de oppaszolder en de zolder. *Voel je welkom in de Nieuwe Kerk.*

Meedoen met de volgende Verbeelding met theatermaker Kees van der Zwaard? Geef je op bij Jantine Landman via jantinezuur@gmail.com

NIEUWS UIT DE FONTEIN

Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan een van de twee ouderlingen pastoraat: Hessel Boersma (telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com) of Lamke Dijkstra (telefoon: 050-5772513 of email: lamkedijkstra@home.nl). Zij zorgen er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met ds. Marga Baas.

Harm Oldekamp (Wilhelminakade 7/A/2, 9717 AA Groningen), die met een dubbele longontsteking was opgenomen in het UMCG, verblijft momenteel een paar week in het gasthuis aan de Eendrachtskade om weer aan te sterken.

Wij gedenken

Op maandag 4 november is Willem Walters overleden in de leeftijd van 91 jaar. Samen met zijn vrouw woonde hij aan de Eikenlaan 55. Op zaterdag 9 november vond de begrafenis plaats op Selwerderhof, voorafgegaan door een dienst van danken en gedenken o.l.v. Marijke Bootsma-de Lange.

Inloopmorgen en loket levensvragen

Op woensdagmorgen van 10.00 uur - 12.00 uur kan iedereen in De Fontein terecht om een kop koffie te drinken, een kaarsje aan te steken, te luisteren naar orgelmuziek, te snuisteren in de weggeefkast. Wie behoefte heeft aan een gesprek, vindt een luisterend oor. Beurtelings zijn Marga Baas en Ruth Pruis aanwezig.

Schrijftend rond Allerzielen op 19 november

In samenwerking met Co-creatie Paddepoel organiseert De Fontein voor de tweede maal een schrijftend waarop de deelnemers door autobiografisch schrijven herinneringen kunnen ophalen aan hun dierbare overledenen.

In korte schrijfrondes schrijf je onder andere een portretje van partner, vriend of familielid, beschrijf je zijn of haar eigenschappen, en gebeurtenissen die je samen hebt meegemaakt. Elke schrijfronde wordt

afgesloten met een klein gedichtje. Door de korte opdrachten van docente Robertine Romeny schrijven je verhalen en gedichten zichzelf.

Aantal deelnemers: tussen 6 en 10 personen. **Datum:** dinsdag 19 november van 10:00 tot 12:00 uur. **Deelname** is gratis, vrijwillige bijdrage is welkom.

Informatie en aanmelding: Ruth Pruis, r.pruis@defontein.info, 06-17984737. Informatie over autobiografisch schrijven staat op de website van docente Robertine Romeny: RobertineRomeny.nl

Film in De Fontein: Driving miss Daisy

Op dinsdag 19 november om 14.00 uur draaien we de film **'Driving miss Daisy' (1989)**. Een halfuur van tevoren gaan de deuren open en staat koffie en thee klaar. **Kosten:** vrijwillige bijdrage.

DE FONTEIN MET ICONEN

Elisabeth Schreuder en Johanna Kouwenhoven exposeren hun iconen van 4 november 2019 tot 8 januari 2020.

In Atelier Elisabeth is de primaire activiteit het schilderen van iconen met de oude techniek van pigmenten en ei tempera op houten panelen voorzien van een lijm/krijt laag.

Een aantal iconen is nu te zien in De Fontein om *'de vreugde van het icoon schilderen te verbreiden, want van delen wordt het meer'*.

Woensdag 4 december is er een *rondleiding om 11:00 uur* en *dinsdag 24 december* is *De Fontein open van 13:00 tot 17:00 uur*.

Zie ook www.atelierelisabeth.nl



NIEUWS UIT DE BRON

Zangdienst 29 december 2019 We zijn benieuwd naar uw mooiste lied. Op zondag 29 december a.s. willen we een zangdienst houden.

Daarvoor gaan we liederen verzamelen. Heeft u of ken jij een lied dat je hart raakt? We kunnen elkaar beter leren kennen door te delen welke liederen ons na aan het hart liggen.

Voel je vrij en stuur mij een e-mail met het lied en misschien wil je ook vertellen waarom het je raakt. Dat kan t/m 7 december. Met een paar gemeente leden gaan we dan deze dienst voorbereiden. We kijken of we van de aangedragen liederen een mooi geheel kunnen maken.

Mail of bel je lied door aan Marjanne Binsbergen. Email: m.h.binsbergen@home.nl - telefoon 06-2336 4748. *Namens het voorbereidingsgroepje, Marjanne.*

Gedachteniszondag 24 november

Op zondag 24 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zullen we de degene herdenken die het afgelopen jaar zijn overleden. Hun namen zullen worden genoemd.

En er zal gelegenheid zijn voor de aanwezige familie een speciale kaars ontsteken. Daarna is er gelegenheid voor een ieder overleden dierbaren te gedenken.

Je kan daarvoor een waxinelichtje aansteken en het plaatsen op het glazen kruis. De hele eredienst staat in het teken van gedenken.

Klankconcert 2 december

Op maandag 2 december is er weer een meditatief klankconcert in de Bron, verzorgd door Hans Battenberg en Folkert Rienstra. Het concert staat in het teken van Advent: licht in de duisternis. Er wordt gebruik gemaakt van stem, klankschalen, gongen en vele andere geluiden en instrumenten. Laat je meenemen en verrassen.

Van 19.30 tot tot 20.00 inloop met thee en koffie en daarna gaan we de kerkzaal in voor het klankconcert van ruim een uur.

CHORAL EVENSONG - ZONDAG 17 NOVEMBER 17:00 - 18:00 (VANMIDDAG)

Deze Evensong begint met prachtig ingetogen Be still my soul van Percy Whitlock. De eerste hymne is van de hand van James Montgomery (1771-1854). Hail to the Lord's anointed, gebaseerd op psalm 72 wordt beschouwd als een van zijn mooiste hymnes. De melodie, Aurelia, is van Samuel S. Wesley (1810-1876), Engels componist, organist en koorleider. De muziek voor de Preces and Responses is dit keer van de hedendaagse componist Peter Nardone (*1965). Het Magnificat en Nunc Dimittis worden dit keer gezongen op muziek van Charles Villiers Stanford (1852-1924). De anthem is van veel vroeger datum: O quam gloriosum van William Byrd (1538-1623). Byrd werd al jong benoemd tot organist van de kathedraal in Lincoln. Byrd leefde en werkte in een onrustige tijd en werd verschillende keren vervolgd voor het afwijzen van het Anglicanisme. Hij componeerde evenwel zonder onderscheid voor de anglicaanse en de katholieke eredienst. Byrds omvangrijke oeuvre bevat naast geestelijke ook wereldlijke muziek.

We sluiten deze Evensong gezamenlijk af met het zingen van The day thou gavest Lord is ended. In de woorden van John Ellerton (1826-1893) en op muziek van Clement C. Scholefield (1839-1904) danken we God voor de afgelopen dag en geven we ons over aan de nacht in het vertrouwen dat er geen einde komt aan Gods koninkrijk.

Het koor Choral Voices zingt o.l.v. Daniël Rouwkema. Mattijs de Vreugd bespeelt het orgel. Voorganger is ds. Ynte de Groot.



Tikkie Collectes

Nieuwe Kerk

kerk050.nl/NKC

KOPIJ VOOR KIS AANLEVEREN VÓÓR 20 NOVEMBER 2019 VIA
KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG
KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF AANLEVEREN VOOR DONDERDAG
17.00 UUR VIA ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG