

## Samen geloven thuis

Alles is anders en onzeker. Maar juist dan is het fijn dat er ankerpunten zijn die je houvast geven. Punten van herkenning.

De Kinderdienst van de Nieuwe Kerk Groningen wil graag zo'n ankerpunt bieden door elke zondag dat we niet samen kunnen komen door het coronavirus toch een viering aan te bieden voor kinderen.

Natuurlijk toch anders dan anders, maar wel als altijd rondom het vertrouwde Mirjam & Micha verhaal. Ook volgen we het project dat we voor deze 40-dagentijd gekozen hebben: Een teken van leven.

Elke week zullen we naast het verhaal (dat je ook op Youtube kunt bekijken) enkele suggesties doen hoe je over dit verhaal met kinderen in gesprek kunt of hoe je er samen mee aan de slag kunt. Net als anders geven we daar suggesties bij voor de jongsten (groep 1 t/m 5) en de oudsten (groep 6 t/m 8).

Welke vorm er precies bij jouw gezin of situatie past, kun je natuurlijk zelf het beste bepalen, maar we hopen je met deze informatie voldoende inspiratie te geven voor een mooi zondagsmoment met je kinderen.

We wensen je een gezegende zondag toe. Zorg goed voor elkaar!

Hartelijke groet, de Kinderdienstleiding

Geartsje, Janna, Joanneke, Karina, Lianne, Marieke B., Marieke vd W, Marion, Tina en Wilma,



Kinderdienst Nieuwe Kerk  
Groningen

## Een teken van leven: laat mijn volk gaan

Exodus 7:8-25

Mozes en Aäron vragen de farao hun volk te laten gaan. De staf van Mozes en Aäron verandert op de grond in een slang. De farao haalt zijn magiërs. Zij gooien hun staf op de grond en die veranderen ook in slangen. De zee verandert in bloed. Maar farao laat het volk niet gaan.



**Kaartenactie (zie pag 2)**

De kaarten die de kinderen maken voor ouderen in de kerk, mogen ingeleverd worden bij de **Martinikerk**, elke werkdag tussen 15 en 17 uur. Of mail naar

[erwinlandman@hotmail.com](mailto:erwinlandman@hotmail.com)

en geef aan voor hoeveel kaartjes je een adres wilt ontvangen.

Bij het spelen is Mirjam gestruikeld. Ze heeft een gat in de broek. En haar knie bloedt. Ze houdt zich groot. Toen ze nog klein was, rende ze dan huilend naar huis toe. Of ze bleef stokstijf staan en schreeuwde dan: 'Ik heb bloed!' Maar daar is ze nu te groot voor. Ze bijt op haar lip en loopt naar Jezus toe. Met Micha naast zich. Jezus haalt uit zijn rugzak wat hij nodig heeft om de wond schoon te maken en te verzorgen. Een grote pleister maakt het af. Wat is het mooi om vrienden te hebben. 'Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet, en de kleur is rood,' zegt Micha. Mirjam kijkt naar haar knie. Geen bloed meer. 'Wat rood?,' vraagt ze. 'Je veters,' grijnst Micha.

Rood is de kleur van je hart. Rood is de kleur van de liefde. Niet alleen van bloed. Jezus weet een verhaal over rood: 'De rivier de Nijl was de mooiste van de wereld,' vertelt Jezus. Ze stroomde door Egypte en bevoeide de akkers. Er was eten genoeg voor iedereen. Maar in Egypte werd er niet gedeeld. De een had alles, de ander niks. De Israëlieten moesten hard werken en kregen slaag. Een kleine groep Egyptenaren werd stinkend rijk. God zag het. Zijn hart bloedde.

'Ga naar Farao,' zei God tegen Mozes, 'en neem je broer Aäron mee. Farao moet mijn volk vrij laten. En ik zal hem laten zien dat de rivier de Nijl zo mooi niet is. Zolang de een alles heeft en de ander daar voor moet bloeden, is het een bloedrivier.' Aäron sloeg met zijn staf op het water. En toen zagen de Egyptenaren het ook: Het stinkt! Het is een bloedrivier. Farao haalt zijn schouders op. 'Het gaat wel weer over,' zegt hij.

'Het is wachten op het rood van de liefde,' zegt Jezus, het rood van zorgen voor elkaar, het rood van delen met elkaar, het rood van vrijheid voor ieder menskind.' 'Hoe lang gaat dat nog duren?,' vraagt Mirjam. 'Niet lang meer,' zegt Jezus, 'het geduld van God is bijna op.'

## Samen kijken, praten en doen

### Jongsten (groep 1 – 5)

**Praten** Het is wachten op het rood van de liefde,' zegt Jezus, het rood van zorgen voor elkaar, het rood van delen met elkaar, het rood van vrijheid voor ieder menskind. Waar denk je aan bij rood en liefde? Waar denk je aan bij zorgen voor elkaar? Hoe kun je zorgen voor iemand die ziek is?

**Kijken** Bekijk samen het liedje 'Mozes ging langs bij de farao' op [Youtube](#).

Wat vind je van de farao? En wat vind je van alles dat Mozes doet? Zou de farao nu luisteren?

**Doen** Om voor elkaar te zorgen maken we vandaag **een kaartje voor de ouderen in onze kerk** die zich deze dagen misschien wel eenzaam voelen. Knutsel of teken een mooie kaart en schrijf er een lieve groet op. Op vorige pagina staat waar je kaartje heen moet!



### Oudsten (groep 6 – 8)

**Praten** Het is wachten op het rood van de liefde,' zegt Jezus, het rood van zorgen voor elkaar, het rood van delen met elkaar, het rood van vrijheid voor ieder menskind. Waar denk je aan bij zorgen voor elkaar? Deze week was er veel coronanieuws. We moeten bij elkaar uit de buurt blijven. Hoe kunnen we toch zorgen voor elkaar?

**Kijken** Bekijk samen de film *The Ten Commandments 2009 Bible Animated Movie HD* op [Youtube](#). Het fragment over de Nijl die in bloed verandert zit op 34 min. Wat vind je van de film en het verhaal? Wat vind je van Mozes, zou jij doen wat hij doet?

**Doen** Om voor elkaar te zorgen maken we vandaag **een kaartje voor de ouderen in onze kerk** die zich deze dagen misschien wel eenzaam voelen. Knutsel of teken een mooie kaart en schrijf er een lieve groet op. Op vorige pagina staat waar je kaartje heen moet!