



**Orde van dienst
voor de zondagen van Pinksteren tot Advent 2019**

datum: 8 september 2019

organist: Stef Tuinstra

voorganger: ds. Evert Jan Veldman

VOORBEREIDING

- Orgelspel
- Welkom
- Stilte
- De ouderling van dienst ontsteekt de tafelkaarsen

- Lied van binnenkomst: **'Van ver, van oudsher aangereikt'** -
Lb 326: 1, 2, 3, 5 *(staande)*

- Bemoediging en drempelgebed
 - o: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
 - g: **Schepper en behoeder van alle leven**
 - o:
 - door Jezus Christus onze Heer
 - g: **Amen**

(na de handdruk - allen gaan zitten)

- Kyrie en Gloria
 - v: Laten we de Heer om ontferming aanroepen
 - voor de nood van de wereld
 - en zijn Naam prijzen want zijn barmhartigheid
 - is eindeloos

Lb 299^e - 'U alle eer'

DIENST ROND HET WOORD

- Groet

v: De Eeuwige zal bij u zijn

g: Ook u zal God bewaren

- Gebed van de zondag

v:.....

door Jezus Christus onze Heer

g: Amen

- verhaal van Mirjam en Micha gevolgd door het lied

Mir - jam en Mi - cha, een nieuw ver - haal,
wordt hier ver - teld voor ons al - le - maal.
Van ge - lo - ven word je blij.
Hier hoort ie - der kind er - bij.
Mir - jam en Mi - cha, een oud ge - heim
God houdt niet op bij de men - sen te zijn.
Steek het klei - ne licht - je aan,
kom je mee, wij mo - gen gaan.

The image shows a musical score for a song. It consists of ten staves of music, each with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The lyrics are written below the notes. The song is in 4/4 time. The lyrics are: 'Mir - jam en Mi - cha, een nieuw ver - haal, wordt hier ver - teld voor ons al - le - maal. Van ge - lo - ven word je blij. Hier hoort ie - der kind er - bij. Mir - jam en Mi - cha, een oud ge - heim God houdt niet op bij de men - sen te zijn. Steek het klei - ne licht - je aan, kom je mee, wij mo - gen gaan.'

- Lezing uit het evangelie: **Lucas 14, 25 - 33**

Afgesloten met de acclamatie

U komt de lof toe, U het ge-zang,
U al - le glo - rie, o Va - der,
o Zoon, o hei - li - ge Geest
in al - le eeu - wen der eeu - wen. Liedboek Online

- Overweging

- Orgelspel

- Lied: 'Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom' - Lb 840

- De kinderen komen terug van de kinderdienst

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

- Diaconale en andere mededelingen

- Inzameling van gaven

- Gebed over de gaven

- Voorbeden en stil gebed met als acclamatie:

A - dem van God, ver - nieuw ons be - staan. Liedboek Online

MAALTIJD VAN DE HEER

Ook de gasten in ons midden worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de viering van de Maaltijd van de Heer. De volgorde is van achter uit de kerk naar voren. Een van de ouderlingen geeft aan wanneer het uw beurt is. De grote bekers zijn gevuld met wijn; de kleinere met druivensap. Voor mensen met een glutenallergie is er matze i.p.v. brood.

- Tafelgebed: 'Gezegend Gij, machtige God' - Lb 403e

- Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheilgd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen.

- Delen van brood en wijn

ZENDING EN ZEGEN

- Slotlied: 'Laat de woorden die we hoorden' - Lb 422

- Zegen

The image shows a musical score for the hymn 'Amen, amen, amen'. It consists of two staves: a treble clef staff for the vocal line and a bass clef staff for the organ accompaniment. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 4/4. The vocal line has three phrases: 'A - men,' followed by 'a - men,' and 'a - men.' The organ accompaniment provides a simple harmonic support with chords and moving lines in the bass.

- Orgelspel



ZONDAGSBRIEF 8 SEPTEMBER 2019 NIEUWE KERK

De 1^e collecte is bestemd voor de Wijkdiaconie. De opbrengst gaat naar ons project 'DE HULPEXPRES SIETZE'. Sinds 5 jaar is Sietze bezig om mensen te helpen die zelf niet in staat zijn orde op zaken te stellen. Van verhuizingen tot tuinen aanpakken en klussen bij de mensen thuis. Teveel om op te noemen. Sinds kort heeft De Hulpexpres 4 busjes door de stad rijden en begrijpelijkerwijs kost dit veel aan onderhoud. Helpt u mee om Sietze's werk voort te zetten?

De 2^e collecte is voor het Jeugdwerk – Jop: Kliederen in de kerk
"Ik neem mijn kleinkinderen graag mee naar Kliederkerk. Ze komen nooit meer in de kerk, maar hier ontdek ik samen met hen op een creatieve manier bijbelverhalen". Zomaar een grootvader die vertelt wat Kliederkerk voor hem betekent. JOP, Jong Protestant, ondersteunt lokale Kliederkerken met handleidingen, netwerkbijeenkomsten en programmamateriaal. Collecteer mee, zodat meer kinderen, tieners, ouders en opa's en oma's op een leuke en creatieve wijze het geloof kunnen ontdekken.

De bloemen uit de kerk gaan als groet en ter bemoediging naar mevrouw I. Sijbolts, Perseusstraat en naar mevrouw E. Evers, zij is verhuisd naar De Dilgt in Haren. We vragen hierbij of iemand uit de gemeente de bloemen bij hen wil bezorgen.

U wordt uitgenodigd om na de dienst koffie of thee te drinken. Voor de kinderen staat limonade klaar. De koffietafel wordt bediend door I. Jekel en E. Kenter.

De kinderdienst wordt geleid door Janneke voor de jongste en Tina voor oudere kinderen.

De kinderoppas wordt verzorgd door Nienke en Ilja.

Dank voor de hartelijkheid die wij 25 augustus in de nieuwe kerk ontvingen in verband met ons 60 jarig huwelijk. Een prachtig boeket bloemen mochten we mee naar huis nemen! Wat de toekomst brengen moge, ons geleidt des Heren hand. Hartelijke groeten van Jan en Netty Meijer.

Dank voor de bloemen die ik kreeg vanuit de kerk. De reden waarom ik ze mocht ontvangen is, dat ik voor de derde keer moest ervaren wat borstkanker is. Ook dank aan de vele gemeenteleden die een kaart hebben gestuurd of hebben gebeld. *Hillie Bronsema*

Bloemengroet

Wekelijks worden na de dienst bloemen uitgedeeld aan gemeenteleden. Redenen hiervoor kunnen samenhangen met verjaardagen, huwelijken, ziekte of persoonlijke aandacht. *Gemeenteleden worden gevraagd om de bloemen mee te nemen en te brengen naar de ontvanger.* Hebt u vragen hierover? Neem dan contact op met ellyjagersma@gmail.com

Mannes Hofsink in de bediening gesteld

Tijdens de dienst op zondag 1 september is Mannes Hofsink in de bediening gesteld als kerkmusicus van onze wijkgemeente.

Tijdens de viering hebben we kunnen genieten van zijn orgel- en pianospel. Met de talentvolle muzikale bijdrage van Mannes als organist en cantor vertrouwen we op een toekomstgerichte impuls voor de kerkmuziek in de Nieuwe Kerk en Stad.

PROGRAMMA STARTWEEK

De commissie die de startweek organiseert is weer hard aan de slag geweest! Op zondag 15 september wordt de week begonnen met een dienst om 9:30u in de Nieuwe Kerk. Deze dienst is onderdeel van het Festival van de Geest. Met medewerking van special guest: Kees van der Zwaard. Vrijdag 20 september wordt er gezamenlijk gegeten in de Fontein. Vanaf 18:00u is de inloop. De avond is voor jong & oud en met muzikale begeleiding. Aanmelden kan via startweek.groningen@gmail.com

Zaterdag 21 september is er voor de jeugd vanaf 7 jaar een leuk programma in Het Pand. Aanwezig om 15:45, dan beginnen we om 16:00u met Jump XL!

FESTIVAL VAN DE GEEST

'Groen Doen'

12 t/m 15 september 2019

Donderdag 12 september

- 19.30 Inloop (koffie, thee of verrassing)
20.00 Opening door burgemeester Peter den Oudsten
Presentatie door Carla Veldhuis van "Operatie Steenbreek" en
Rixt van Gosliga van "Korenbloemtuinen"
Optreden van Elles van der Heiden op de vleugel
na de pauze Presentatie door Tamara Ekamper, landschapsarchitect gemeente Groningen
Presentatie Niels Knillis Meijer over zijn actie: bloemzaad inzaaien "beter voor de bijen"

Vrijdag 13 september

- 20.00 Tomm Velthuis: PerFormgever. Renée Luth: stadsdichter. Cissy Gressmann en Mauricio Plat:
Spoken Word. En een saxofoon spelend damesduo: "Truus soleert". Een divers programma van
powerpoint tot persoonlijke verhalen, misschien een sketch of korte film en het orgel gaat vast
en zeker gebruikt worden!

Zaterdag 14 september

- 10.00-17.00 Kunst-, cultuurmarkt, tweedehandsboeken, platen- en CD-verkoop rondom de kerk.
Er zijn kramen beschikbaar voor 'groene organisaties', belangstellenden kunnen zich melden
vóór 1 augustus bij ambootsm@kprnmail.nl
10.00-17.00 Open Monumentendag, mogelijkheid tot bezichtiging van de Nieuwe Kerk
Alleen deze dag kan de toren van de Nieuwe Kerk beklimmen worden
11.00 Optreden Ineke Jäkel fluit en Els Koning piano
11.30, 13.00 Doedertoe: 3 workshops voor kinderen van 4 t/m 14 jaar. Mandala's leggen van bloemen,
en 15.30 blaadjes en vruchten uit de natuur
12.00-12.30 Groninger Kamerkoor
13.00 Modeshow van tweedehands kleding
14.00-14.30 Groninger Kamerkoor
15.30 Jelte Hulzebos: orgeldemonstratie
16.30 Pianospel door 2 jonge buurtgenoten
17.30 Borrel voorafgaand aan de **Buurtmaaltijd**.
18.30 Zoals elk jaar komt er weer een fantastische buurtmaaltijd inclusief een drankje voor 20 euro!
Kinderen t/m 12 jaar, studenten en mensen met stadjespas voor 5 euro
Opgeven via festivalvdgeest@gmail.com (vermeld niet/wel vegetarisch en dieetwensen/allergieën)

Zondag 15 september

- 9.30 Theater-kerkdienst met Kees van der Zwaard. Kees is theatermaker en dominee
13.00 Inloop en uitleg wandelingen
13.30 Natuurwandeling o.l.v. Janny Giezen (natuurgids)
13.30 Kunstwandeling o.l.v. Anneke Oele (kunsthistoricus)
Voor deelname van te voren opgeven via: festivalvdgeest@gmail.com, 2 euro p.p.

Meer info:

Facebook Bewonersorganisatie HortusEbbinge
www.nieuwekerkgroningen.nl • www.hortusebbinge.nl

Welkom aan tafel bij de Buurtmaaltijd

Een vast onderdeel van het Festival van de Geest (12 – 15 september) is de Buurtmaaltijd. Een prachtige gelegenheid om de band tussen kerk en buurt te vieren. De maaltijd wordt jaarlijks verzorgd door een cateraar uit de buurt. Dit jaar is dat de eerlijke keuken van Het Paleis.

Schuif aan op *zaterdag 14 september om 18.30 uur* en weet je welkom.

De kosten voor het driegangendiner zijn €20 incl. een drankje. Kinderen t/m 12 jaar, studenten en mensen met een stadjerspas betalen €5.

Opgeven vóór woensdag 11 september via festivalvdgeest@gmail.com (vermeld niet/wel vegetarisch en dieetwensen/allergieën).

Het Festival van de Geest wordt dit jaar geopend door Burgervader Peter den Oudsten.

Jaarlijks organiseert de Nieuwe Kerk samen met de Hortusbuurt dit Festival. Het thema is 'Groen Doen'.

Het festival wordt geopend *op donderdag 12 september om 20:00 uur*. U bent vanaf 19:30 uur van harte welkom voor een hapje en een drankje. Carla Veldhuis van "Operatie Steenbreek" en Rixt van Gosliga van "korenbloemtuinten" verzorgen beiden een presentatie.

Na de pauze volgt Tamara Ekamper, stedenbouwkundige bij de gemeente.

Tot slot Niels Knilis Meijer over zijn actie: bloemzaad inzaaien "beter voor de bijen".

Alles omlijst met pianomuziek van Elles van der Heiden van Boteringesuite.

Festival van de Geest

VRIJDAGAVOND 13 september vanaf 20.00 uur programma volledig in het teken van theater, muziek en poëzie. Tomm Velthuis is PerFormgever.

Hij zal met het thema "Groen Doen", samen met de anderen, een diverse avond samenstellen. Van powerpoint tot persoonlijke verhalen, misschien een sketch of korte film.

En het orgel gaat vast en zeker gebruikt worden! De anderen, dat zijn: Renee Luth: stadsdichter, Cissy Gressman en Mauricio Plat: spoken word, en "Truus soleert": een saxofoon spelend damesduo.

zaterdag 14 september 10:00 - 19:00

ZATERDAG van 10 – 17 uur tevens OPEN MONUMENTENDAG.

Alleen deze dag kan de toren beklommen worden! De kunst- en cultuurmarkt is dit keer niet IN de kerk of op het gras, maar rondom de kerk op de bestrating. Bij mooi weer zal er een terras buiten.

Verder 11.00 uur Ineke Jekel en Els Koning: fluit- en pianoconcert.

12.00 en 14.00 uur 2x20 minuten verzorgd door 'Het Gronings Kamerkoor'.

13.00 uur modeshow van 2e hands kleding?

15.30 uur orgeldemonstratie door Jelte Hulzebos.

16.30 uur pianospel door 2 jonge buurtgenoten.

En last but not least: DOEDERTOE: een sociaal en creatieve werkplaats. Zij verzorgen 3 workshops voor kinderen van 4 t/m 14 jaar om 11.30, 13 en 15.30 uur: Mandala's leggen van bloemen, blaadjes en vruchten uit de natuur.

ZATERDAGAVOND vanaf 17.30 uur borrel, voorafgaand aan de BUURTMAALTIJD: zoals elk jaar komt er weer een fantastische buurtmaaltijd voor 20 euro! (zie elders in deze zondagsbrief)

Vanuit de diaconie:

Onderstaand bericht kregen we vanuit de Voedselbank. We hopen dat u allen blijft sparen, de Voedselbank zal u dankbaar zijn. En de cliënten zoveel te meer!

KOFFIEPUNTENACTIE DOUWE EGBERTS VERLOOPT VOORTREFFELIJK!

De 300.000 punten zijn binnen en die zijn goed voor 600 pakken koffie! Ook de cliënten zijn gevraagd mee te helpen. We roepen ook de kerken op die nog niet meedoen. We proberen ons streefgetal van 2.000.000 punten te halen! ***Bestuur en bedrijfsleiding VB stad Groningen***

Passage Groningen-Noord/Oost

donderdag 19 september 14:15

Op donderdagmiddag 19 september hopen we na de vakanties weer bijeen te komen, in het Wijkcentrum van de Nieuwe Kerk (Nieuwe Boteringestraat 15-1). We beginnen om 14.15 uur. Spreker voor deze middag is Ds. Jannet van der Spek. Het onderwerp voor deze middag is "Stadsklooster"

We hopen op een fijne middag. Allen hartelijk welkom!

Namens het bestuur, Truus Bos-Postma

Kaartavond

Op vrijdag 27 september wordt de 1^e kaartavond van het nieuwe seizoen gehouden. U bent allen van harte welkom, het zijn zeer gezellige avonden, kom vooral eens langs en natuurlijk meedoen. *Dick v.d. Leij.*

Inloop mogelijkheid in de Nieuwe Kerk, elke donderdag van 10 – 16 uur

Enkele jaren geleden startte Anne Nijland, pastoraal werker van de Nieuwe Kerk met een inloop uur in de consistorie van de Nieuwe Kerk. Na Anne's vertrek is dat overgenomen door onze predikant Evert Jan Veldman. Het is bedoeld voor iedereen die zin heeft in een kop koffie, een praatje of om gewoon even stil te zijn in de kerk. Inmiddels is er een groep vrijwilligers ontstaan rond dit initiatief, die het op zich heeft genomen om elke donderdag van 10 uur 's morgens tot 16 uur in de middag per toerbeurt aanwezig te zijn. Als ingang wordt een van de zijdeuren gebruikt. Bij het Stille Portaal hangt een bord met daarop een pijl welke deur open is. Iedereen die het leuk vindt om even langs te komen is welkom, waar je ook vandaan komt: de buurt, de stad, de Nieuwe kerk, welkom. *Tjitske Rutgers*

Gespreksgroep 50+

Vijf jaar geleden is deze gespreksgroep opgestart. De thema's waren uit boekjes van de z.g.n. Doornse Groep, een groep predikanten die deze serie hebben samengesteld.

Boekje 1 is de Doornse catechismus, (oude vragen, nieuwe antwoorden)

Boekje 2 is het Doorns Evangelie (Marcus opnieuw)

Boekje 3 is Doornse Levenskunst (mooi, goed en waarachtig leven).

Uit alle boeken zijn hoofdstukken behandeld en besproken. Het waren zinvolle en gezellige avonden. Ook dit seizoen gaan we weer van start en wel op **dinsdag 24 september**. Het ligt in de verwachting dat we starten met het 1^e boek, de Doornse Catechismus. De behandelende hoofdstukken gaan over de kerk. Met o.a. de vragen: Waarvoor dient de kerk; Kun je geloven buiten de kerk; Waarom zou ik naar de kerk gaan; Waarvoor dienen kerkdiensten; Hoe is de christelijke kerk met het joodse volk verbonden.

Kortom gespreksstof genoeg. Er volgen dan nog 6 avonden, die worden gehouden in het Nieuwe Kerk Centrum aan de Nw. Boteringestraat. Steeds om 20.00 uur, voorafgaand beginnend met koffie en thee, omstreeks 19.45 uur. Wilt u eens een avond meemaken, dan bent u van harte welkom!

Contactpersoon Lida Duzink e-mail jl.duzink@ziggo.nl

CHORAL EVENSONG

zondag 15 september 17:00 - 18:00 uur Nieuwe Kerk

In deze eerste evensong van het nieuwe seizoen brengt Choral Voices onder leiding van dirigent Daniël Rouwkema een afwisselend repertoire ten gehore, met een nadruk op componisten uit de 19de en 20ste eeuw. Enkele van deze werken heeft Choral Voices recentelijk in de Westminster Abbey uitgevoerd. Het orgel wordt bespeeld door Mattijs de Vreugd. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman.

ZONDAG 15 SEPTEMBER 09:30 - 15:00 uur (startzondag)

ZONDAGMORGEN 9.30 uur THEATER-kerkdienst
met Kees van der Zwaard.

Kees is theatermaker en dominee.

ZONDAGMIDDAG 13.00 uur inloop en uitleg wandelingen.
13.30 uur: Natuurwandeling olv Janny Giezen (natuurgids)
en Kunstwandeling olv Anneke Oele
(Anneke schrijft de kunststukjes in de Kop).

Voor beide wandelingen (2 euro) van te voren op geven!
via festivalvdgeest@gmail.com



Tikkie Collectes
Nieuwe Kerk
kerk050.nl/NKC

KOPIJ VOOR KIS AANLEVEREN VÓÓR 10 SEPTEMBER 2019 VIA
KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG
KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF AANLEVEREN VOOR DONDERDAG
17.00 UUR VIA ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG

Overweging

Lucas 14, 25 - 33

Breken met je liefsten, je eigen lijf-en-leven *haten*. Ik krijg dat woord van Jezus in een paar minuten niet recht gepraat. Hoe verhoudt zich dat tot het grote gebod je naaste lief te hebben als jezelf? - óók een woord van Jezus en niet het minste. Er is veel geprobeerd om het bij elkaar te krijgen: *Breken* moet je niet letterlijk nemen. *Haten* betekent in dit geval: in de tweede plaats liefhebben. Eerst Jezus, dan pas je vader, moeder, vrouw, kinderen, broers, zussen en je eigen lijf-en-leven. Allemaal bedoeld om het brandje te blussen. Maar dit brandje laat zich niet blussen. Geen wonder dat Jezus' eigen verwanten hem voor gek verklaarden, toch? Het lukte hen ook niet om Jezus tegen zichzelf in bescherming te nemen.

Eerst een geruststellende gedachte. Die kunnen we wel gebruiken. Het gaat in dat breken en haten niet om gevoelens van genegenheid van de een voor de ander. Jezus bepleit hier geen militante hardheid van het hart. Het gaat over familieverbanden, waar binnen de mensen leefden. Hoeksteen van de samenleving. Die moet er aan geloven. Jezus wil zelf de hoeksteen zijn. De grote mensenmenigten die hem volgen zijn mensen zonder gezicht. Gevangen in vooroordelen. Mensen met verkeken kansen. Knokkend om in beeld te blijven. Overal en nergens zoeken zij hun heil.

'Breek er mee,' zegt Jezus. Houd op met rammen op de deur om er bij te mogen horen. Haat dat. Ik ben de hoeksteen. Bouw op mij. Geloof ze niet, de gezagsdragers, die menen te kunnen bepalen of jij er wel of niet bij hoort. Geloof niet wat ze van je zeggen. Vlucht niet voor wat is mis gelopen in je leven. Wees niet bang voor de rotzooi in je rugzak. Pak het op. Draag dat kruis. En kom maar mee. Ik met jou en jij met mij.

En nu wij. We spreken over de samenleving. We denken dat die echt bestaat en dat die de werkelijkheid dekt. Maar wie bepaalt wat samen is? Luister naar mensen, die hun stem en hun gezicht zijn kwijt geraakt. Die van dat 'samen' geen onderdeel uit maken. Dat is wat Jezus doet. Permanent. Wat wij samenleving noemen is niet heilig. 'Breek er mee,' zegt Jezus. 'Ik ben de hoeksteen van Gods nieuwe wereld.'