

ZOMERVIERING 4

4 augustus 2019



De stilte van Gods verborgenheid

14 juli 2019

- ◆ De Fontein - 9:30 uur
- ◆ De Bron - 10:00 uur

Op zoek naar stilte

21 juli 2019

- ◆ De Fontein - 9:30 uur
- ◆ De Bron - 10:00 uur

Stem in de stilte

28 juli 2019

- ◆ De Fontein - 9:30 uur
- ◆ De Bron - 10:00 uur

God is stilte

4 augustus 2019

- ◆ Nieuwe Kerk - 9:30 uur
- ◆ De Bron - 10:00 uur

De stilte van Gods verborgenheid

11 augustus 2019

- ◆ Nieuwe Kerk - 9:30 uur
- ◆ De Bron - 10:00 uur

De stilte zonder antwoord

18 augustus 2019

- ◆ Nieuwe Kerk - 9:30 uur
- ◆ De Bron - 10:00 uur

De stilte van de ziel

De Fontein, Eikenlaan 255, Groningen
Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1, Groningen
De Bron, Bentismaheerd 1a, Groningen

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom

Ontsteken van de kaarsen

Lied 'Hier in de schaduw van de stilte' (ZZZ 217) *allen staan*

1. Hier in de scha-duw van de stil - te,
ge - bor - gen in ge - bed en zang,
ver weg van haas - ten en de kil - te
van dag aan dag, van klein be - lang,
hier in het le - zen en het schou - wen,
in wijs - heid en in zwijg - zaam - heid,
kan me - nig - een zich toe - ver - trou - wen
aan stil - staan tot in eeu - wig - heid.

- 2 Wie in dit huis van heilig wachten
de open ruimte binnengaat,
wie hier het leven wil verzachten,
de woorden en de geest verstaat,
wordt hier gedragen door de tijden,
gaat open uit geslotenheid,
ontmoet, met wie de uren wijden,
de Eeuwige in eeuwigheid.

- 3 Wie in dit vieren wil verkeren
waar leegte in de ziel verwijdt,
zal aan de jaren niet verteren,
ontdekt de zegen van de tijd.
Langzaam verschijnen gouden lagen
van Gods onzichtbaar stil Gelaat,
als een icoon gezien, gedragen,
als teken van de eeuwigheid.

Tekst en muziek: Chris Fictoor

Bemoediging

- o Onze hulp is de Naam van de ENE
a die hemel en aarde gemaakt heeft
o die trouw blijft tot in eeuwigheid
a en niet loslaat het werk van zijn handen.

Drempelgebed

- o Gij wacht op ons totdat wij opengaan voor U
a Wij wachten op uw woord dat ons ontvankelijk maakt
o Stem ons af op uw stem
a Stem ons af op uw stilte

Zingen: 'Heer, raak mij aan met uw adem' (Lb 695)

1 Heer, raak mij aan met uw a - dem,
reik mij uw stra-lend licht,
wijs mij nieu-we we - gen,
geef op uw waar-heid zicht.

2 Raak met uw adem mijn on - rust
 tot ik de rust her - vind. —
 Al mijn won-den heelt. Gij:
 Gij ziet in mij uw kind. —

Liedboek Online

- 3 Wees ook de Geest die mij aanvuurt
 en al mijn twijfels bant.
 Als geroepen kom ik:
 mijn tijd is in uw hand.
- 4 Kom en doorstraal mijn dagen,
 Geest van God uitgegaan,
 die mijn ogen opent
 voor wie nu naast mij staan.
- 5 Heer, raak ons aan met uw adem,
 geef ons een vergezicht!
 Draag ons op uw vleugels,
 zegen ons met uw licht.

Na de handdruk – allen gaan zitten

RONDOM HET WOORD

Groet

v De Eeuwige zal bij je zijn!

a De Eeuwige zal je bewaren!

Gebod

Lezing Huub Oosterhuis, Om antwoord

Ik zal mijn mond niet houden tegen u -
waarom zou ik?
onrustig droef opstandig schamper
is mijn hart in mij.

Wie zijt gij dat ik u belangrijk vind
dat ik aan u denk iedere dag
dat ik mij toets aan u?

Draai toch eindelijk je ogen
van hem af, zeggen ze tegen mij –
maar dan heb ik geen antwoord.

Nooit heb ik niets met u.

Tegen bijna beter weten in
stel ik mijn hoop op u.
Mijn lot is levenslang
wachten op u.

Leven met een dode, zelfbedachte
onzichtbare geliefde –
waarom zou ik
u niet opgeven?

Maar ik kan niet anders
dan roepen: heb mij lief.

Lied 'Ik sta voor U in leegte en gemis' (Lb 942 vers 1 en 3)

1 Ik sta voor U in leeg-te en ge-mis,
vreemd is uw naam, on-vind-baar zijn uw we-gen.
Gij zijt mijn God, sinds men-sen-heu-ge-nis -
dood is mijn lot, hebt Gij geen an-dere ze-gen?
Zijt Gij de God bij wie mijn toe-komst is?
Heer, ik ge-loof, waar-om staat Gij mij te-gen?

boek Online

- 3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Open die wereld die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Schriftlezing Lucas 18, 1-8

Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven: 'Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen. Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: "Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander." Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: Ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, toch zal ik de weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan.' Toen zei de Heer: "Luister naar wat de onrechtvaardige rechter zegt, al minacht hij ook het recht. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en

nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde?’

Acclamatie

Heer, Gij hebt woor-den van eeu-wig le - ven;
wij dan - - ken U.

Liedboek Online

Overweging

Stilte

Een wat langere stilte is niet zo vanzelfsprekend. Soms is het moeilijk stilt te worden, vanwege het lawaai buiten en binnen ons. In de stilte hoeft er niets: we stellen ons open voor wat er komt. Misschien roept wat we hebben gehoord iets op. Laat de gedachten voorbijgaan als wolken langs de hemel.

Lied 'Verborgen God. Laat je toch vinden' (ZZZ 218)

Ver- bor- gen God, laat je toch vin- den,
treed toch te- voor- schijn, laat je zien!
Wij zoe-ken Jou met hart en zin- nen,
wij zoe-ken Jou met hart en ziel
Geef ons de kracht die e-ne stap te doen
weg van ons zelf, Na- bij- e naar Jou toe.

GEBEDEN EN GAVEN

Diaconale en andere mededelingen

Inzameling van gaven

Gebed over de gaven

Voorbeden met acclamatie



Stil gebed

Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid.
Amen.

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied 'Ga met ons mee op onze wegen' (ZZZ 32) *allen staan*

The image shows a musical score for a hymn. It consists of four staves of music in G major (one sharp) and 4/4 time. The melody is written on a treble clef. The lyrics are written below the notes. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 4/4 time signature. The lyrics are: "1. Ga met ons mee op on - ze we - gen". The second staff continues the melody with lyrics: "wees met uw volk in de woestijn.". The third staff continues with lyrics: "Schuil in een wolk, wees half ver - zwe - gen.". The fourth staff concludes the piece with lyrics: "Toon dat Gij on - ze kracht wilt zijn." and ends with a double bar line.

1. Ga met ons mee op onze wegen.
Wees met uw volk in de woestijn.
Schuil in een wolk, wees half verzwegen.
Toon dat Gij onze kracht zult zijn.
2. Schenk ons een woord als wij U roepen.
Wees ons een licht op onze weg.
Wil ons niet eindeloos beproeven.
Toon dat het waar is wat Gij zegt.
3. Ga voor ons uit in nacht en duister.
Wek in ons hoop voor elke dag.
Maak U niet waar in macht en luister,
maar in een mens die op ons wacht.
4. Schenk ons het brood om van te leven.
Toon ons de mens die op U bouwt
en onze kracht wordt tot vergeven;
Naam die ons duurzaam gaande houdt.

Zending

v Ga in vrede

a Ga met vrienden en met vreemden

v Laat het maar gebeuren:

a de stilte die geen richting voorschrijft

v de weg die jouw bestemming is

a de metgezel die jou beweegt

v Ga met God

Zegen

v Behoed ons

a zegen ons

v bewaar ons

a Gij die ons hebt toegekeerd naar elkaar

v om elkaar te zegenen

a te bewaren

v te behoeden

a

The image shows a musical score for the hymn 'Amen, amen, amen.' It consists of two staves: a treble clef staff on top and a bass clef staff on the bottom. The key signature is one sharp (F#). The melody is written in the treble clef, and the bass line is in the bass clef. The lyrics 'A - men, a - men, a - men.' are written below the treble staff. The music is in a simple, hymn-like style with a steady rhythm.

Orgelspel

Medewerkers aan deze dienst:

Coos Engelsma, eerste ouderling

Hessel Boersma, tweede ouderling

Anke Geertsema, eerste diaken

Hilbert Annen, tweede diaken

Barbera Bakker, lector

Jelte Hulzebos, organist

Ds. Marga Baas, predikant

e.v.a.



ZONDAGSBRIEF 4 AUGUSTUS 2019 DE FONTEIN EN NIEUWE KERK

Eerste Collecte: bestemd voor de Diaconie

De opbrengst is bestemd voor de diaconie van de protestantse gemeente Groningen. Hiermee worden diaconale werkzaamheden in de stad ondersteund en wordt ook aan andere doelen, projecten of organisaties bijgedragen, zowel lokaal als internationaal.

Tweede Collecte: besteden we aan het Stedelijk kerkenwerk

Met deze gift draagt u bij aan de vaste kosten van onze kerk. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld het onderhoud van de orgels in de kerken. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we u dankbaar voor. Maar uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Na de dienst is er gelegenheid voor koffie, thee en limonade. Allen van harte welkom elkaar te ontmoeten. P. Hiemstra en Y. Hanekamp verzorgen de koffietafel.

De bloemen gaan als groet en felicitatie naar de heer W. Millenaar, de Brink, 4e verdieping, kamer 407, Helperbrink 59.

Mijnheer Millenaar heeft de leeftijd van 99 jaar mogen bereiken.

En een bos bloemen gaat naar mevrouw Schouwenaar, Avondsterlaan 17.

In memoriam

Op zondag 21 juli overleed Gien (Hillechien Wibbechiena) Evenhuis-Vegt op de leeftijd van bijna 90 jaar. Als oer-Groningse was zij van jongs af aan betrokken bij het kerkelijk werk. Vanaf 1996 woonde ze aan de Regentessestraat. Na een valpartij in 2018 kwam ze uiteindelijk in een tehuis in Assen, waar haar zoon woont. Met mensen uit de dinsdagse koffieclub in het NKC bleven de contacten voortduren, wat ze zeer op prijs stelde. Op

donderdag 25 juli hebben we afscheid van haar genomen met verhalen over haar leven en de lezing van psalm 23, die ze zelf had uitgezocht, met name vers 4. Daarna is zij begraven bij haar man op het kerkhof. Moge God allen troosten die haar missen zullen.

Ds. S. Bijl

MEDEDELINGEN UIT DE NIEUWE KERK

Afwezig: van maandag 19 augustus tot en met vrijdag 23 augustus ben ik in de Sint Adelbertabdij in Egmond Binnen. Om met de broeders te bidden en om mij voor te bereiden op een nieuw seizoen.

Ds. Evert Jan Veldman

FESTIVAL VAN DE GEEST 2019, 12 t/m 15 september.

De hele zomer worden we overspoeld met Festivals en allerlei andere leuke evenementen.

Maar het Festival van de Geest is zeker een plek in je agenda waard. Het thema dit jaar: "GROEN DOEN!"

Kijk voor het uitgebreide programma op de website www.nieuwekerk.org
Het festival is gratis toegankelijk, alleen voor deelname aan de maaltijd op zaterdag en de wandeling moet worden betaald.

Mensen of organisaties die in aanmerking willen komen voor een kraam op de kunst- en cultuurmarkt, op Open Monumentendag, zaterdag 14 september kunnen zich aanmelden tot 1 augustus bij Marijke Bootsma ambootsm@kpnmail.nl

Verdeling naar aanleiding van "doel", aanmelddatum en beschikbare plaatsen. De marktkramen staan dit jaar op de bestrating rondom de kerk, dus niet op het gras of binnen. Alleen die dag- 1x per jaar- kan de toren beklommen worden. Er op verschillende tijden muziek en een orgeldemonstratie.

Voor de kinderen van 4 t/m 14 jaar zijn er 3 workshops door DOEDERTOE, een sociaal creatieve werkplaats. 11.30, 13 en 15.30 uur. Mandala's leggen van bloemen, blaadjes en vruchten uit de natuur. Onze stagiaire Karina organiseert dat mee. Zondag 15 september is er een speciale Theaterkerkdienst met Kees van der Zwaag, theatermaker en dominee, extra feestelijk vanwege de startweek.

Zomerprogramma: Stilte als antwoord – Sara Maitland

dinsdag 6 augustus 10:00 - 11:30 uur

Ds. Evert Jan Veldman leest voor uit het boek *Stilte als antwoord* van Sara Maitland. Het boek is een verslag van een persoonlijke zoektocht naar stilte. Weg uit een luidruchtige wereld. En maar zien wat er van komt: intens geluk en plotse-linge angst, het gevoel één te zijn met de natuur en de ongeremde krachten ervan leren kennen, eenzaamheid en innerlijke rust. We spreken erover en zijn samen stil.

Vorbereiding van de zomervieringen

De zomerdiensten worden met belangstellenden inhoudelijk voorbereid op de maandagmiddagen voorafgaande aan de betreffende zondag.

Wil je meedoen?

Neem dan contact op met ds. Marga Baas (marga.baas@home.nl) of ds. Evert Jan Veldman (e.j.veldman@outlook.com).

De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op maandag 5 augustus om 14.00 uur in De Fontein.

NIEUWS UIT DE FONTEIN

Meeleven in De Fontein

Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan een van de twee ouderlingen pastoraat: Hessel Boersma (telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com) of Lamke Dijkstra (telefoon: 050-5772513 of email: lamkedijkstra@home.nl). Zij zorgen er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met ds. Marga Baas.

Mw. L.G. de Vries-van Mechelen (voorheen Berkenflat) is verhuisd naar de Pelsterhof.

Mw. Mw. H. de Groot-van der Laan is na ziekenhuisopname eveneens (tijdelijk) naar de Pelsterhof gegaan.

Op 18 juli vierden dhr. en mw. Doesburg-Boersma (Wilgenlaan 114, 9741 BW) hun 60-jarig huwelijk. Onze hartelijke gelukwensen!

Mw. Lilian Simon-Leyder Havenstroom (Castorstraat 74, 9742 BR) heeft onlangs te horen gekregen dat zij darmkanker heeft. Het zijn voor haar

spannende tijden. Als er verder onderzoek is gedaan, wordt duidelijk wat het vervolgtraject zal worden.

Loket levensvragen

Op woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur kan iedereen in De Fontein terecht om een kop koffie te drinken, een kaarsje aan te steken, te luisteren naar orgelmuziek, te snuisteren in de weggeefkast. Wie behoefte heeft aan een gesprek, vindt een luisterend oor. Beurtelings zijn Marga Baas en Ruth Pruis aanwezig.

Kunst in De Fontein: fototentoonstelling van Auke Faber

Van 3 juli tot 11 september 2019 is er een zomertentoonstelling in De Fontein met foto's van Auke Faber (1948).

Er is een rondleiding gepland in de tentoonstellingsperiode en wel op woensdag 7 augustus 2019 om 11.00 uur.

DE VOLGENDE GEZAMENLIJKE DIENST IS OP ZONDAG 11 AUGUSTUS 2019
IN DE NIEUWE KERK - AANVANG 9.30 UUR
VOORGANGER DS. EVERT JAN VELDMAN - ORGANIST JELTE HULZEBOS



Tikkie Collectes
Nieuwe Kerk
kerk050.nl/NKC

KOPIJ VOOR KIS AANLEVEREN VOOR 22 AUGUSTUS 2019 VIA
KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG
KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF AANLEVEREN VOOR WOENSDAGAVOND
18.00 UUR
VIA ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG

FESTIVAL VAN DE GEEST

'Groen Doen'

12 t/m 15 september 2019

Donderdag 12 september

- 19.30 Inloop (koffie, thee of verrassing)
20.00 Opening door burgemeester Peter den Oudsten
Presentatie door Carla Veldhuis van "Operatie Steenbreek" en
Rixt van Gosliga van "Korenbloemtuinen"
Optreden van Elles van der Heiden op de vleugel
na de pauze Presentatie door Tamara Ekamper, landschapsarchitect gemeente Groningen
Presentatie Niels Knillis Meijer over zijn actie: bloemzaad inzaaien "beter voor de bijen"

Vrijdag 13 september

- 20.00 Tomm Velthuis: PerFormgever. Renée Luth: stadsdichter. Cissy Gressmann en Mauricio Plat: Spoken Word. En een saxofoon spelend damesduo: "Truus soleert". Een divers programma van powerpoint tot persoonlijke verhalen, misschien een sketch of korte film en het orgel gaat vast en zeker gebruikt worden!

Zaterdag 14 september

- 10.00-17.00 Kunst-, cultuurmarkt, tweedehandsboeken, platen- en CD-verkoop rondom de kerk. Er zijn kramen beschikbaar voor 'groene organisaties', belangstellenden kunnen zich melden vóór 1 augustus bij ambootsm@kpnmail.nl
10.00-17.00 Open Monumentendag, mogelijkheid tot bezichtiging van de Nieuwe Kerk
Alleen deze dag kan de toren van de Nieuwe Kerk beklommen worden
11.00 Optreden Ineke Jäkel fluit en Els Koning piano
11.30, 13.00 Doedertoe: 3 workshops voor kinderen van 4 t/m 14 jaar. Mandala's leggen van bloemen, en 15.30 blaadjes en vruchten uit de natuur
12.00-12.30 Groninger Kamerkoor
13.00 Modeshow van tweedehands kleding
14.00-14.30 Groninger Kamerkoor
15.30 Jelte Hulzebos: orgeldemonstratie
16.30 Pianospel door 2 jonge buurtgenoten
17.30 Borrel voorafgaand aan de **Buurtmaaltijd**.
18.30 Zoals elk jaar komt er weer een fantastische buurtmaaltijd inclusief een drankje voor 20 euro! Kinderen t/m 12 jaar, studenten en mensen met stadjespas voor 5 euro
Opgeven via festivalvdgeest@gmail.com (vermeld niet/wel vegetarisch en dieetwensen/allergieën)

Zondag 15 september

- 9.30 Theater-kerkdienst met Kees van der Zwaard. Kees is theatermaker en dominee
13.00 Inloop en uitleg wandelingen
13.30 Natuurwandeling o.l.v. Janny Glezzen (natuurgids)
13.30 Kunstwandeling o.l.v. Anneke Oele (kunsthistoricus)
Voor deelname van te voren opgeven via: festivalvdgeest@gmail.com, 2 euro p.p.

Meer info:

Facebook Bewonersorganisatie HortusEbbinge
www.nieuwekerkgroningen.nl • www.hortusebbinge.nl

“Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,
roep ik uw nadering reeds uit,
omdat ik U verwacht.”

Willem Barnard