



Welkom!

Nieuwe Kerk Groningen



Datum	Tijd	Vieringen	Voorganger	Locatie
Zondag 4 februari	9.30 uur	Morgendienst	Ds. T. Meijlink	Nieuwe Kerk
Zondag 11 februari	9.30 uur	Dienst van Schrift en Tafel	Ds. E.J. Veldman	Nieuwe Kerk

Aanvullende Liturgie:

Lied van binnenkomst: Psalm 97, 1, 3 en 4

Kyrie en Gloria

1^e lezing: 2 Koningen 4, 18 – 25; 32 – 37

Lied 519: "Gij die de ster van David zijt", vers 1 – 4

2^e lezing: Marcus 1, 29 – 39

Na lezing uit het evangelie: Evangelie-acclamatie

Overweging - Orgelspel

Lied 566: "Midden in de dood", vers 1 – 6

Gaven en gebeden

Slotlied: Lied 976: "Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven"

De 1^e collecte: Ghanese kindslaven bevrijd uit visserijsector. In Ghana doen kinderen onder dwang, gevaarlijk werk in de visserij. Vooral jongens, worden meegenomen en op kleine eilandjes vastgehouden door hun slavenmeesters. Er is geen enkele mogelijkheid om te ontsnappen. Partnerorganisatie Challenging Heights spoort deze kinderen op, bevrijdt hen en vangt ze tijdelijk op. De kinderen worden met intensieve psychologische hulp en onderwijs voorbereid op een terugkeer naar hun eigen gezin en dorp. Met de collecteopbrengst wil Challenging Heights in 2018 realiseren dat 25 bevrijde kinderen onderwijs krijgen en terug keren naar hun huis.

De 2^e collecte: Stedelijk kerkenwerk

Met deze gift draagt u bij aan de vaste kosten van onze kerk. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld het onderhoud van de kerkgebouwen. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we u dankbaar voor. *Maar uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.*

De 3^e collecte is voor het eigen wijkwerk

Hieruit worden o.a. de kosten voor het jeugdwerk, de kinderoppas en de kinderdiensten betaald.

Kinderdienst. Lianne leidt de kinderdienst voor de jongste en Ipe voor de oudere kinderen.

De bloemen uit de kerk gaan ter bemoediging naar De heer Wielstra, Antarisstraat 45, Bernlef, 9 etage, kamer 901. En naar mevrouw A. van der Pol, Kwinkenplein 9. Zij wordt 4 februari 85 jaar.

U wordt allen uitgenodigd om na de dienst koffie of thee te drinken. Voor de kinderen is er limonade. T. Meiners en I. Jekel zullen de koffietafel verzorgen.

4 februari (vanmiddag) Cantatedienst 17.00 uur

Nieuwe kerk. Wer nur den lieben Gott lässt walten (BWV 93, J.S.Bach, 1685 – 1750) door het Cantate Consort, solisten en barokorkest o.l.v. Jelte Hulzebos. De solisten zijn Marian van der Heide (sopraan), David van Laar (altus), Mattijs Hoogendijk (tenor) en Jaap de Wilde (bas). Voorganger is ds. Marga Baas en het orgel wordt bespeeld door Stef Tuinstra. Toegang gratis, collecte bij de uitgang.

40 dagen kalender. Ook dit jaar is er door verschillende kerken in de stad Groningen weer een 40-dagentijd kalender samengesteld. In de kalender wordt op elke dag tijdens de 40-dagentijd een gedicht, een kunstwerk, een recept, een kinderpagina, een activiteit of een overdenking rondom dit thema gepresenteerd. Zo kunt u zich op een inspirerende manier voorbereiden op Pasen. De kalender kost op A5 formaat 6 euro en op A4 formaat 7 euro. Het is te verkrijgen bij de koffietafel. *Namens De ZWO.*

Sobere maaltijd en Vespers. Woensdagavond 14 februari kunt u deelnemen aan de sobere maaltijd in het Nieuwe Kerk Centrum, Nieuwe Boteringestraat 1-15. Vanaf 18.00 uur bent u hartelijke welkom. Aanmelden is niet nodig. Aansluitend deze maaltijd, lopen we naar de Nieuwe Kerk om de 1e Vesper mee te maken. Aanvang 19.30 uur. De dienst duurt minder dan een half uur, maar de concentratie en de verstilde sfeer brengen je bij de kern van de meditatie.

Data van de volgende vespers zijn, steeds op woensdag, 21 en 28 februari, 7, 14, 21 en 28 maart om 19.30 uur.

NB De vespers van 28 februari en 7 maart worden in het Nieuwe Kerk Centrum gehouden.

Basiscatechese

Donderdag 8 februari gaat de Basiscatechese weer van start. Deze zal wederom worden verzorgd door Eelco Glas, promovendus Theologie aan de RuG en lid van onze gemeente.

We beginnen om 18.00 uur met een etentje bij Eelco thuis (Van Lenneplan 139). De overige bijeenkomsten zullen plaatsvinden op de woensdagavond (14 februari, 21 februari, en 7 maart), van 19.45uur - 21.00uur in het Nieuwe Kerk Centrum. Het thema in het tweede blok is 'Geloofsvragen in Perspectief'.

Voor de toekomst van onze gemeente is het van groot belang dat tieners leren over de inhoud van het geloof. Van harte aanbevolen!

Zondag 25 februari in de morgendienst, nemen we afscheid van **Dick Middeld** als diaken. Dick was tevens secretaris van het College van Diakenen. Na 8 jaar is de tijd gekomen dat hij zijn taken overdraagt. In deze dienst wordt **Alef Rutgers** bevestigd als diaken met een bijzondere opdracht. We zijn blij dat Alef bereid is gevonden om deze taak op zich te nemen.

De Doppen Actie is in de Nieuwe Kerk gestopt omdat er genoeg andere inzamel punten zijn. Mocht u willen weten waar het dichtstbijzijnde inleverpunt in uw regio is, neem dan contact op via info@stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl

Dinsdag 13 februari 10.00 uur Nieuwe kerk Centrum Koffieochtend voor ouderen. Gastdames zijn Frieda Jager en Joke Riemersma. Mocht u een keer (of vaker) willen komen, dan bent u van harte welkom!

Dinsdag 6 februari 20.00 uur Nieuwe kerk. Hoe ontdekken kinderen dat Mozes niet alleen het jongetje is in het rieten mandje? En kun je met kinderen ook de Psalmen lezen?

Samen met kinderen in de Bijbel lezen, dat is soms best een uitdaging. Hoe help je kinderen ontdekken wat de verhalen ons te vertellen hebben? Hoe verbinden ze dat met hun eigen leven? En hoe ga je om met de verschillen tussen kinderen? Kom naar de presentatie 'Bijbel lezen met kinderen' van het Nederlands Bijbelgenootschap. Met elkaar gaan we aan de slag met de vraag hoe je én het kind én het bijbel verhaal centraal stelt.

Op dinsdag 6 februari is iedereen die hierin geïnteresseerd is (ouders, leiding van kinderdiensten, opa's en oma's, ...) van harte welkom in de Nieuwe Kerk, vanaf 20:00u. De avond duurt ongeveer tot 22:00u.

In deze presentatie krijg je handvatten om met plezier met kinderen in de Bijbel te lezen en met de Bijbel aan de slag te gaan. Denk je na over het bijbel lezen met kinderen nu. Ontdek je wat voor jou belangrijk is bij de keuze van een kinderbijbel.

We hopen op een boeiende en inspirerende avond!
Namens de leiding van de kinderdienst Nieuwe Kerk,
Joanneke Smeenk

Nee, ik verveel me niet. Maar er is altijd tijd te vinden voor een pastoraal gesprek. 'Een dominee wordt betaald om tijd te hebben,' was het motto van oud collega Susan Freytag. Pastoraat is de kunst van het vertragen.

Zodat een mens woorden kan vinden voor wat pijn doet van binnen en voor wat onuitsprekelijk blij maakt. In de gemeente van Christus viere we de kwetsbaarheid en dat die niet zo snel mogelijk hoeft te worden weggepoetst.

Als we daaraan voorbij vliegen (druk, druk, druk), gaat er iets mis. Vertragen lukt alleen als je dat samen oefent. Gemeenteleden, bezoekers, pastorale ouderlingen en dominee. In dat samenspel weet ik mij gedragen. Daarom is er altijd tijd te vinden voor een pastoraal gesprek.

Ds. Evert Jan Veldman

Zondag 18 februari wordt de jaarlijkse Urban-trail gehouden (hardlooptocht). Houdt u rekening met het parkeren, het kan zijn dat u iets langer moet zoeken naar een parkeerplekje.

Predikant: Evert Jan Veldman e.j.veldman@home.nl / 06-1258 722
voor Kerk In Stad: kopij-kis@nieuwekerk.org (aanleveren voor 4 februari, daarna 18 februari 2018)
Mededelingen: Graag aanleveren voor donderdag 20:00u via zondagsbrief@nieuwekerk.org
Bijzonderheden uit de gemeente, zoals ziekte, overlijden, geboorte etc. kunt u doorgeven aan één van de ouderlingen Dit kan via pastoraat@nieuwekerk.org